

DE HATERTSE HEI GROOTSTAL

WIJKBLAD VOOR DE HATERTSE HEI & GROOTSTAL

de groene schakel

STADSTUIN



RONN|REPAIR

Voor goed en betaalbaar auto-onderhoud

Het adres voor algeheel onderhoud aan uw voertuig.
Gratis haal- en brengservice voor Grootstal, Hatert
en Hatertse Hei.
Bel vrijblijvend voor informatie of een afspraak:

0614902270

Of kijk op de website: www.ronnrepair.nl

APK KEURING | ONDERHOUD SERVICE | OCCASIONS



BELANGRIJK NIEUWS!!

Nu elke zondag open!!

van 08.30 tot 12.00 uur

Nijmegen Wijchen
Sint Jacobslaan 277 Lepelaarstraat 6a
Tel. (024) 355 07 08 Tel. (024) 641 26 90

www.bakkerij-holland.nl



Geef uw stoel
of bank een
2^e leven

wimbert
MEUBELSTOFFEERDERIJ WIMBERT

Hatertseweg 469
6533 GH Nijmegen
024 - 356 47 55

Karreman

WASSEN - STOMEN
...en nog veel meer!!!

Uw specialist in:

WASSEN * STOMEN * TAPIJTREINIGING
KLEDINGREPARATIES * SUEDE- EN LEDERREINIGING
NAAMLABELS * RECLAME BORDUURWERK

Als kwaliteit u nog iets zegt, dan komt u vanzelf bij ons terecht.

karremanwasserettes@chello.nl
St. Jacobslaan 430 Nijmegen 024 - 355 10 76



... bij de burens

Eten, drinken en ontmoeten

Een kop koffie met gebak? Een lunch of een driegangenmenu met gerechten uit de eigen streek? ... bij de burens is zeven dagen per week voor u geopend:

- Maandag t/m woensdag van 10.00 uur tot 17.00 uur,
- Donderdag t/m zondag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Potje bijjarten met uw burens!

GEZELLIG

... bij de burens
Irene Vorrinkstraat 401 (Park Malderborgh),
6535 NB Nijmegen | T. 024 - 890 91 33
E. bijdeburens@zzgzorggroep.nl
I. www.restaurantbijdeburens.nl

ZZG zorggroep

Het opstarten van uw bedrijf begint met

A. van de Bund

belastingadvies administratiebureau

A. v.d. Bund
Heidebloemstraat 49
6533 SL Nijmegen
Tel.: 024 - 388 29 12
Fax: 024 - 388 27 17

Wij behartigen al uw zaken op het gebied van;

- Samenstelling jaarrekening
- Belastingaangiften
- Loonadministratie
- Administraties
- Advies op Fiscaal- en bedrijfseconomische terrein

Tevens samenwerking met Verzekeringen voor uw;

- Hypotheken
- Pensioenen
- Verzekeringen
- Financial Planning
- Vermogensbeheer
- Bedrijfsopenen
- Financiering
- Beleggingen
- Lease producten

Het eerste kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Colofon

Wijkblad De Heistal is een uitgave van de gelijknamige stichting, mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Nijmegen, en wordt verspreid in de wijken Hatertse Hei & Grootstal, omsloten door de straten Grootstalselaan, Hatertseweg, Slotemaker de Bruijnweg en St. Annastraat.

Oplage: 4.200 exemplaren

De redactie bestaat uit:

- Fred Penninx (*hoofredacteur*)
- Carla Boves
- Dorite Claassen
- Jos van Gelder (*fotograaf*)
- Bart van Munster (*webmaster*)
- Fred uit het Broek
- Joke Snijders
- Désiree Jansen (*acquisiteur*)

Aan dit nummer werkten mee:

Bart Janssen
Bindkracht10
De Muziekstudio
DG Vastgoedstyling
Djoeke
Frans Sijben
Gemeente Nijmegen
Gerhard Minten
School's Cool
Stip
Wijkraad Grootstal
Willemsen

Aanleveren kopij:

redactie@deheistal.nl

Aanleveren advertenties:

advertenties@deheistal.nl

Klachten bezorging:

06 10 72 65 36

Deadline decembern timer:

maandag 9 november

De redactie behoudt zich het recht voor kopij aan te passen, in te korten of zonder opgave van reden te weigeren. Ingezonden kopij valt buiten de verantwoording van de redactie. E-mail met kopij of een advertentie, waarvan wij het vermoeden hebben dat die een virus bevat, wordt niet geopend.

Drukwerk:

Bookbuilders Nijmegen



deheistal.nl



deheistal

In dit nummer:

Redactioneel	3
Opening stadstuin	4
Puzzel van de maand	4
In memoriam Huub Tegelaers	5
'De Groene Schakel'	6
Bart Janssen deelt herinneringen met...	8
De hobby van...	11
Achter de voordeur van...	12
Willemsen stelt zich voor	15
School's Cool	16
Stip in de wijk	17
Kinderpagina	18
In 2020 een andere vakantie	20
DG Vastgoedstyling	23
Spelen met taal	24
Scheiden van afval	24
Kleine Zwaan bloemen	25
Nijmeegse helden gezocht	26
Soepie-doen	26
Wijkraad Grootstal	26
Muziek overleeft alles	27
Kaartclub 'De Schakel'	28
Update Rollecate	28
Marishuis Heumen	29
STAP IN!	29
RIBW SocialRun 2020	29
Groene Vrijdag	30
Kern met pit helpt	30
Geldzorgen?	31
Struinbulletin	32
Bieb	33
Belangrijke telefoonnummers	34
Djoeke	35
Boekrrescensie:	
Het Nijmegengevoel	35



REDACTIONEEL



Helaas moeten wij deze uitgave beginnen met het vreselijke nieuws dat onze penningmeester Huub Tegelaers op vrijdagavond 18 september geheel onverwacht is overleden op 69 jarige leeftijd. Zie verder het 'in memoriam' op pagina 5.

Wij wensen zijn familie heel veel kracht toe om dit grote verlies te dragen.

Vanwege deze trieste gebeurtenis zijn wij dringend op zoek naar iemand die de taak die Huub vervulde op zich wil nemen zodat voortzetting van het penningmeesterschap van de Heistal gewaarborgd is. Gegadigden kunnen zich melden via de mail van de redactie: redactie@deheistal.nl

Verder ziet u dat wij op deze pagina een inhoudsopgave hebben geplaatst. Hierdoor wordt het voor u eenvoudiger te zien wat er allemaal in deze uitgave te lezen valt.

De herfst is inmiddels begonnen, wat heel mooi te zien is op de Kinderpagina van deze uitgave. Mochten er kinderen zijn die aan deze pagina willen meewerken, kunnen zij zich melden bij Dorite Claassen

07claassen@gmail.com

Namens de redactie

Fred Penninx, hoofredacteur

UITGELICHT:



Planning De Heistal 2020

Uitgave	Deadline kopij	Bezorgen
December	ma 9-11	vr 4-12 t/m zo 13-12

Hierbij de punten in de wijk waar exemplaren van De Heistal opgehaald kunnen worden door degenen die onverhoopt de bezorging gemist hebben dan wel niet binnen het bezorgingsgebied woonachtig zijn:

- Wijkcentrum de Schakel, Archimedesstraat 9
- Bibliotheek Couwenbergstraat 20
- Bibliotheek Muntweg 207

- Gezondheidscentrum st. Jacobslaan
- Jumbo
- Restaurant bij de burens (Park Malderborgh)



Puzzle van de maand
WOORDZOEKER

L	E	S	D	I	E	L	C	A	N	C
R	O	T	P	N	U	G	P	O	G	U
A	R	A	A	E	N	P	O	P	R	R
A	V	A	R	A	L	F	N	G	O	S
R	R	T	T	A	E	L	E	A	N	I
E	O	S	U	L	C	N	I	A	I	S
M	U	S	E	E	T	S	D	N	N	T
M	W	T	G	U	V	E	A	D	G	E
U	T	H	R	N	D	L	N	M	S	E
N	H	C	G	N	I	G	I	U	B	I
C	C	E	O	R	O	L	D	E	U	R
H	A	R	M	I	S	S	L	A	G	U
A	R	T	O	L	S	S	T	E	I	F
O	D	B	E	K	R	O	N	I	N	G
S	P	L	A	A	T	T	S	N	U	K
J	O	U	R	N	A	L	I	S	T	E

APPLAUS
 BEKRONING
 BUIGING
 CHAOS
 CURSISTE
 ERAAN
 FIETSSLOT
 FURIE
 GRONINGS
 JOURNALISTE
 KNELLING
 KUNSTTAAL
 LEIDSEL
 MASCARA
 MISSLAG
 MUSTANG
 NADIEN
 NUMMERAAR
 OPDRACHT
 OPGAAND
 RECHTSSTAAT
 ROLDEUR
 RONDEDANS
 SPELLING
 TELEFOON
 URGENT
 VLIEG
 VROUW

In memoriam Huib Tegelaers

24-12-1950 – 18-9-2020

Als een donderslag bij heldere hemel was het bericht dat wij op zaterdagochtend 19 september kregen van zoon Sjoerd; zijn vader, **onze penningmeester**, was de avond daarvoor in zijn slaap overleden. Weliswaar in het ziekenhuis, waar hij die vrijdagmiddag was opgenomen. Maar toch totaal onverwacht.

Bestuur en redactie, iedereen reageert vol ongeloof: dit is niet te bevatten.

Officieel is Huib bij de Kamer van Koophandel per 1 januari 2017 ingeschreven als penningmeester van Stichting De Heistal. Maar vóór die tijd was hij op de achtergrond al actief, als opvolger van Thea Tromp voor wat de financiën betreft, en 'binnengehaald' door onze hoofdredacteur Fred Penninx. Die kende Huib al als medelid van het koor El Mundo, waar hij ook de rol van penningmeester vervulde.

Ik, zelf ook net als bestuurslid en redactielid bij De Heistal betrokken, vatte al snel sympathie op voor deze bijzondere man. Dit omdat hij net als ik geboren is ten zuiden van Roermond, en opgegroeid is met hetzelfde dialect, een gegeven dat voor elke Limburger een gevoel van herkenning geeft. Maar ook vanwege de lach in zijn ogen, zijn humor, zijn 'recht-voor-zijn-raap-mentaliteit' zijn' maar altijd op een vriendelijke toon. Gaandeweg leerde ik hem beter kennen en vertelde Huib me over zijn achtergrond, zijn beperkingen en zijn gezin. In augustus 2018 heb ik Huib mogen interviewen voor onze rubriek 'Achter de voordeur van...'. Ik heb alle nummers van de Heistal waaraan ik heb meegewerkt bewaard. Zodoende kan ik uit zijn eigen woorden citeren: *"geboren in Geleen in het katholieke zuiden. In die tijd, in de jaren 50, was in de streng katholieke omgeving scheiden een onbekend woord. Maar de moeder van Huib liet zich in 1956 door niets of niemand tegenhouden en scheidde van haar man. Voor de drie zonen een drama, maar voor Huib (de middelste van de drie kinderen) een ramp: nog geen twee jaar oud, in 1952 kreeg hij polio (kinderverlamming). Er bestond nog geen vaccinatie en het was afwachten wat de gevolgen voor de rest van zijn leven waren. Voor Huib heeft dit geleid tot een geleidelijke verslechtering, steeds verdere uitval van spieren, wegvallen van kracht en uiteindelijk het volledig afhankelijk zijn van zijn rolstoel."*

Op elf-jarige leeftijd kwam Huib naar Nijmegen, naar de St. Maartenskliniek, intern. Hij deed eindexamen HBS, volgde in Arnhem de Sociale Academie en kwam in dienst bij de Kinderbescherming. Trouwde met Yvonne, kreeg twee kinderen, dochter Brechje en zoon Sjoerd, een gezin waar hij na afloop van de bestuursvergadering vol trots over vertelde. En supertrots was hij op zijn eerste kleinzoon James.

Op de redactievergaderingen verscheen Huib alleen als er onderwerpen besproken werden die te maken hadden met financiën. Een van de redactieleden reageerde op zijn overlijden met de woorden: *"het bestuur zal deze aardige en kritische brombeer erg gaan missen"*. Een beschrijving van Huib die wij allemaal herkennen. Maar ook een deskundige brombeer, waar



zowel bij Gemeente Nijmegen als bij andere instanties niemand omheen kon, als hij daar namens De Stichting de financiën kwam bespreken. Hij bracht het allemaal heel vriendelijk, maar zeer beslist. En dat was gezien zijn kennis niet verwonderlijk. Want toen het werk bij de Kinderbescherming vanaf 1990 niet meer lukte, is hij niet bij de pakken gaan neerzitten: Huib haalde het diploma Moderne Bedrijfs Administratie en begon, samen met Yvonne, aan huis een administratiekantoor. Die kennis en ervaring maakte, dat hij zowel voor El Mundo als voor de Heistal én de Voedselbank een welkome vrijwilliger was.

Iemand waarvan wij met pijn in ons hart afscheid moeten nemen.

Bijna een jaar geleden, in de herfst van 2019, vertelde Huib dat er blaaskanker was geconstateerd en dat in januari 2020 een operatie zou volgen om verdere behandeling af te stemmen. Betrokken als hij was, wilde hij in ieder geval tijdig het financieel overzicht over 2019 en de begroting voor 2020 aanbieden bij Gemeente Nijmegen. Ook over andere onderwerpen had hij nagedacht en daar tijdelijk een oplossing voor gezocht. Het werd een spannende tijd, voor het hele gezin, inmiddels uitgebreid met schoonzoon Pedro en kleinzoon James, en schoondochter Sophie. Maar in het voorjaar liet Huib weten, weliswaar met blijvende extra voorzieningen, nog heel lang actief te willen blijven. Tot hij half september hoorde, dat er toch ook op andere plaatsen in zijn lichaam kanker was ontdekt. En direct daarna kwam dus het intens verdrietige bericht via zoon Sjoerd.

Wij, redactieleden en bestuur van de Heistal zullen zonder Huib verder moeten. Maar ons gemis is niet te vergelijken met hetgeen zijn gezin overkomt. Wij wensen Yvonne en de kinderen heel veel sterkte.

Namens de redactie en bestuur, Carla Boves



Huib temidden van zijn geliefde voetbalclub NEC

Feestelijke opening

Zaterdagmiddag 5 september jongstleden. Wat een verrassing. De zon scheen en de wind was mild. De organisaties die zich met en rond de tuin naast De Schakel bezighouden, hadden een heel programma voor de opening in petto. Het was goed om te zien dat zeker honderd man, vrouw en kind aanwezig waren. Het netwerk van de vrijwilligers, buurt-app's en mond tot mondreclame had goed werk verricht. En dat in tijden van Corona!

Ook was het park wat completer gemaakt met mooie, ruwhouten bankjes. Links en rechts waren kraampjes waar koffie, thee of een sapje, en zoete en hartige hapjes te verkrijgen waren. De kraampjes werden bemenst door de vrijwilligers die actief zijn in en rond de tuin.

De moestuin deed ook zijn best: allerlei groenten, al dan niet wat doorgesloten, waren in hun pracht en gezondheid te bewonderen.

De groep Kladderadatsch maakte ritmische en vrolijke muziek. Omdat iedereen verspreid over de tuin stond vanwege de noodzakelijke anderhalf meter, moest je even doorkrijgen wat er gebeurde als zich tussen de nummers door een muzikant losmaakte van de groep. Die ging dan onder begeleiding van enkele organisatoren naar een plek waar iets over de tuin onthuld werd. Zo werd successievelijk de naam van de tuin onthuld: 'De Groene Schakel', het informatiebord op de andere hoek en ook de jeu-de-boules baan naast de parkeerplaats van De Schakel. De vrijwilligers van 'van-Tuin tot Bord' onthulden zichzelf aan de hand van een lied: wat moeilijk te volgen omdat er maar één microfoon voorhanden was. Een improviserende wethouder Velthuis praatte de verschillende activiteiten aan elkaar. Hij legde veel nadruk op de sociale functie die de tuin kan hebben: een plek voor buurtbewoners waar ze elkaar kunnen treffen en verbinding met elkaar aangaan. In feite maakte de ope-

ning zijn woorden al helemaal waar: kennissen, burens en familie kwamen elkaar tegen en knoopten gesprekken aan. In zijn poging om het goed te doen vergaloppeerde hij zich een beetje bij het ophemelen van de briljante vondst van de naam van de tuin. Even leek het alsof hij er de draak mee stak en vergat hij van weerstuit om te vertellen, dat het 'groene' en 'de schakel' – ook - staan voor de verbinding tussen de twee landgoederen aan de Grootstalselaan aan de ene kant en de Goffert aan de andere. Hoe dan ook, het werd een gezellige boel in de open lucht. Het kon weer een keer, al hield het feit dat er afstand gehouden moest worden de feestelijkheden wat in toom.

© Fred uit het Broek





Beeldje bij de
jeu de boulesbaan



Rectificatie

Op pagina 4 van De Heistal nummer 4 stond een artikel over stadstuin De Groene Schakel. Janny Bijlsma maakte ons attent op het volgende:

- **Sjoekie** is de naam van de vrijwilliger die de rondleiding door de wijktuin gaf en niet Sjoerd!
- Het houten schuurtje bij de wijktuin is eigendom van De Schakel, maar de vrijwilligers van de wijktuin mogen daar voorlopig wel hun tuingeveerdzaam opslaan. Dit in afwachting van een eigen opslagruimte.

Carla Boves



Vrijwilligers gezocht

Stadstuin De Groene Schakel zoekt vrijwilligers, niet alleen om in de tuin te werken maar ook mensen die zich willen inzetten voor bijvoorbeeld het ontwikkelen en beheren van de website en social media (Facebook) of willen klussen in de tuin.

Lijkt het je leuk om mee te werken aan onze prachtige tuin of wil je meer weten over wat er te doen is stuur dan een berichtje aan:
bestuurdegroeneschakel@gmail.com



Bart Janssen deelt herinneringen

Trijntje Plet

Deel 1: Haar jeugd en haar Nijmeegse jaren



Het Coronavirus, dat geen interviews met hoogbejaarde (oud-) buurtbewoners toeliet, noopte mij deze keer in mijn archief te duiken. Aan de hand van oude interviews met familie en buurtbewoners ga ik in de komende drie afleveringen van ons wijkblad De Heistal dieper in op het leven van de legendarische Trijntje Plet, die bij veel mensen van mijn leeftijd (*1944) nog altijd in de herinnering voortleeft. Enige tientallen jaren geleden sprak ik haar zus Jacoba en haar nicht Corinne.

Trijntje Plet werd op 29 april 1891 in Haarlem geboren als oudste dochter van de spiegel- en lijstenfabrikant Fokke Plet (1843-1904) en Cornelia Johanna Swanborn (1864-1918), die op 13 december 1888 in Haarlem waren getrouwd en na de geboorte van Trijntje naar Den Haag verhuisden. In het gezin werd zowel Nederlands als Frans gesproken, omdat de moeder van Cornelia J. Plet-Swanborn van

Franse afkomst was.

Al op jonge leeftijd werd Trijntje lid van de Christelijke Vereeniging voor de Lijders aan de "vallende ziekte", die in 1882 door de Haarlemse jonkvrouw A.J.M. Teding van Berkhout was opgericht. Haar hele leven bracht Trijntje naast de Christelijke scheurkalender ook het blaadje "De macht van het kleine" (later "Epilepsiefonds") rond en zamelde zij geld in voor dit goede doel.

Na de dood van Fokke Plet in 1904 besloot de weduwe Plet-Swanborn met haar zoon Gerrit en haar dochters Trijntje, Cornelia en Jacoba te verhuizen naar de Voorstadslaan 69a in Nijmegen, waar haar broer Rombout Swanborn in het aangrenzende Hees op de weesinrichting werkzaam was. Voor de opvoeding van de vier kinderen van het vaderloze gezin werd de hervormd predikant en latere politicus ds. Jan Rudolf Slotemaker de Bruïne uit de Barbarossastraat 70 ingeschakeld.

Hij adviseerde mevrouw Plet de kinderen op de Christelijke Normalschool op de Klokkenberg 12 te plaatsen.

Al vroeg viel Trijntje op door haar geestigheid, intelligentie en knappe verschijning met haar lange donkere haren, die ze meestal in vlechten droeg. Zelf hechtte ze totaal geen waarde aan lichamelijke schoonheid of uiterlijk vertoon. Ze gaf meer om de innerlijke schoonheid, die haar door haar christelijk geloof was meegegeven. Dat geloof predikte liefde voor mensen, dieren en de natuur en daar wilde ze haar leven aan wijden.

Op school waren haar lange vlechten een dankbaar object voor de jongens in haar klas. Jacoba herinnerde zich, dat zij en Trijntje eens van school kwamen en aan weerszijden van de straat liepen. Plotseling doken er enkele jongens op, die Trijntje bij haar lange haren grepen, er hard aan trokken en "Vort perd, vort perd" schreeuwden. Jacoba ontstak in woede, rende naar de overkant en sloeg de jongens zó hard met haar tas, dat ze hals over kop op de vlucht sloegen. Jacoba verwachtte, dat Trijntje haar dankbaar zou zijn voor haar ingrijpen, maar Trijntje vroeg haar alleen maar of dat harde optreden nou echt zo nodig was, want ze had die jongens wél pijn gedaan.

Met haar vreedzame karakter bedacht ze een oplossing om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Thuis pakte ze een schaar en knipte, tot grote ontsteltenis van haar moeder, rigoureuus haar lange vlechten af. Ze zou tot haar dood kort geknipt door het leven gaan.

In 1908 verhuisde Trijntje met haar moeder naar de Voorstadslaan 135 en in 1914 nog eens naar nr. 201, waar mevrouw Plet-Swanborn op 1 augustus 1918 overleed. Ze werd op de begraafplaats Rustoord begraven.

Christelijke Normalschool Klokkenberg



NIJMEGEN, CHR. SCHOLEN OP DEN KLOKKENBERG



Centraal Gebouw voor Christelijke Belangen aan de Bijleveldsingel

Na de dood van haar moeder bleef Trijntje nog negen jaar in dit huis wonen. Haar broer Gerrit, die na zijn studie Frans, geschiedenis en theologie dominee in Parijs was geworden, kwam enige tijd bij haar wonen, toen hij benoemd was tot dominee bij de Waalse Gemeente in de Commanderie van St. Jan in Nijmegen. Hij vond daar de opkomst echter zo bedroevend en het gesproken Frans zo slecht, dat hij opnieuw naar Frankrijk terugkeerde en er tot zijn dood in 1981 bleef wonen. Op zijn verzoek werd hij naast het graf van zijn moeder op de begraafplaats Rustoord in Nijmegen begraven. Vanuit de Voorstadslaan fietste Trijntje iedere zondag naar het Centraal Ge-

bouw voor Christelijke Belangen aan de Bijleveldsingel 58, waar de evangelist broeder J. van Gaalen met zijn vrouw, zijn zoon en zijn drie dochters woonde, om daar de kerkdiensten van broeder Van Gaalen bij te wonen en er ontstond een levenslange vriendschap met het echtpaar van Gaalen. Altijd was Trijntje intensief met dieren bezig, maar ze woonde in de Voorstadslaan steeds op bovenhuizen en die lieten onvoldoende ruimte voor opvang van dieren. In 1927 hakte ze de knoop door en ze verhuisde naar de St. Jacobslaan 518. Eindelijk kon ze van haar huis en tuin een toevluchtsoord maken voor mishandelde en zieke dieren, voor dakloze honden en

katten en voor puppy's, die gevaar liepen te worden verdrongen. Op de voorgevel liet ze in zwarte letters de tekst "Eben-Haëzer" (tot hier heeft de Heer mij geholpen) schilderen. Ruim vier jaar woonde ze hier. Vermoedelijk zorgde haar onuitputtelijke dierenliefde in deze rijtjeswoning voor de nodige overlast, want in 1931 trok ze met haar huisraad en haar dieren naar een boerderij in het toenmalige dorp Hatert.

reageren: bartaltnjanssen@planet.nl

**Volgende keer deel 2:
Trijntje Plet in Hatert en in Heumen**

(St. Jacobslaan 518. In 2020 is deze tekst, ondanks verwoede pogingen van latere bewoners om de verf te verwijderen, nog altijd vaag leesbaar).



Stomerij Swagemakers

Wij reinigen voor u:
Kleding - Bruidskleding
Dekbedden/dekens
Gordijnen - Vloerkleden



van Peltlaan 190 - Nijmegen
024 355 19 48

Openingstijden:

ma 09:00-17:45 vr 09:00-17:45
di 09:00-17:45 za 09:00-12:00
wo 09:00-12:00 zo gesloten
do 09:00-17:45
's avonds op afspraak mogelijk



Tevens overhemden strijkservice



AANNEMERSBEDRIJF

W.G.M. SANDERS

Nieuwbouw Verbouw Onderhoud

Heiweg 171-171A
6533 PB Nijmegen

T: 024 - 355 41 55
F: 024 - 355 82 72

E: info@wgmsanders.nl
I: www.wgmsanders.nl



**FYSIOTHERAPIE
HOMBURG**

TRAINING

Voor een sterk en gezond lichaam

Waarom Fysiotherapie Homburg:

- Deskundige en ervaren fysiotherapeuten
- Zorg op maat
- Nu bellen betekent morgen behandeld worden
- Behandeling aan huis is mogelijk
- Fysiotherapie Homburg is goed bereikbaar; ook is er een bushalte voor de deur
- De praktijk is rolstoeltoegankelijk
- Onze fysiotherapeuten zijn betrokken en spelen een actieve rol in uw herstel

Fysiotherapie Homburg

Oude Molenweg 150

Ingang praktijk:

St. Jacobslaan 194A

6533 WR Nijmegen

Openingstijden:

Maandag 08:00-19:00

Dinsdag 08:00-19:00

Woensdag 08:00-13:00

Donderdag 08:00-19:00

Vrijdag 08:00-19:00

Bereikbaar via

T: 024-3540606

E: fysiohomburg@hotmail.com

Hilleke Scherpbier

T: 024-3557023

E: info@hillekescherpbier.nl

ACTIE
Woonhuisventilatie
Itho CVE ECO FAN
+
Draadloze zender
€ 194,99



vakhandel
Janssen
sanitair • c.v. • elektro



itho daalderop
Climate for Life

***Bespaar € 45,- tot € 65,- per jaar aan energiekosten**

Oude Molenweg 137
6533 WH Nijmegen

Tel: 024 - 350 28 30

Fax: 024 - 350 28 31

info@vakhandeljanssen.nl

www.vakhandeljanssen.nl



FYSIOTHERAPIE JACOBSLAAN

(sport)fysiotherapie - manuele therapie - Oedeemtherapie - bekkenfysiotherapie - diabetes beweegprogramma - arbeidsgerelateerde klachten - longrevalidatie - valpreventie - graded activity - training bij etalage benen - Medical Taping Concept - (kinder) acupunctuur - medische fitness

024 354 04 04

www.fysiotherapiejacobsaan.nl

info@fysiotherapiejacobsaan.nl

Mijn hobby... de Doedelzakband

Jammer, dit jaar geen Vierdaagse, geen 40.000 lopers bij de intocht, geen muziek op de Via Gladiola en dus ook geen grote doedelzakband zoals in veel van de voorgaande jaren.

Heel jammer want voor die band, de Holland Massed Pipes and Drums (HMPD) is dat een traditie en een erg leuk evenement geworden. Deze HMPD bestaat uit een 75 tal wisselende leden van diverse Pipesbands uit Nederland. Een deel hiervan wordt gevormd door leden van de Nijmeegse doedelzakband, Batavorum Pipes and Drums, waarvan ik ook deel uitmaak en wel als Drum-Major. De DM is de man die helemaal voorop loopt te zwaaien met een staf, voor de leek (?“kenner”?) Tamboer-Maître. Al een aantal jaren mocht ik als Drum-Major die grote band de HMPD over de Via Gladiola aanvoeren tijdens de intocht.

Batavorum bestaat 20 jaar en heeft na wat ups en downs nu 22 leden verdeeld over de doedelzakken (Pipes) en trommels (Drums). De band treedt op bij verschillende evenementen, zoals o.a. de Vierdaagse, Zomerfeesten, Nijmegen Klinkt en laatst ook op de Oversteek bij de Sunset March. Tevens treden wij op na aanvraag bij allerlei instellingen, bedrijven etc. die een feest of jubileum muzikaal willen omlijsten. Wanneer er dan wordt gespeeld is dat natuurlijk in gepast tenue, te weten de kilt.

In ons geval is de tartan die van Isle of Sky. Niet ieder lid van de band draagt een tenue zoals ik op de foto want daar hangt een prijskaartje aan. Meestal wordt er gespeeld in wat je het dagelijks tenue kunt noemen. En het is zeker een apart gevoel als je voor het eerst de kilt aantrekt.

En ja, ik heb al heel vaak de vraag gekregen, of ik er iets onder aan heb. Maar dat vertel ik dus niet.

Momenteel is i.v.m. corona de repetitie buiten op de Gofert, dan wel deels binnen in een hal, met daarbij de gepaste maatregelen natuurlijk. Hopelijk kunnen we binnenkort de normale repetitie weer opstarten en kunnen we ook weer gaan optreden.



Om de band te zien en te horen bent u van harte welkom eens te komen kijken bij de repetitie op zaterdagochtend van 10 tot 12 uur.

Natuurlijk kunt u voor meer info ook een kijkje nemen op onze website: www.Batavorum.com

Om lid te worden is geen muzikale ervaring vereist, er zijn instructeurs aanwezig om op te leiden. Onze drumsectie bijvoorbeeld kan wel wat versterking gebruiken!

Het is zoals bij veel hobby's, je houdt er van of helemaal niet. Begin je er echter aan, dan ben je er ook voor je het weet aan verslingerd. Dat geldt zeker ook voor mij en dat al sinds een hele lange tijd.

Gerhard Minten
Drum-Major Batavorum Pipes and Drums
gerhardminten@gmail.com.



In deze rubriek komen bewoners uit onze buurt aan het woord met hun bijzondere verhaal, hun hobby, hun ideeën, of wat dan ook de moeite van het 'delen' waard is. Heeft u zelf iets te vertellen of kent u iemand die in deze rubriek past, laat het ons dan weten.

“Achter de voordeur van...”

Wim Brandwijk heeft de redactie van de Heistal benaderd omdat hij graag wat wil vertellen over zijn vrijetijdsbestedingen. En dat is nu iets waar de redactie heel blij van wordt. Want De Heistal is een blad gemaakt door, voor en met de bewoners. Volg het voorbeeld van Wim en mail ons als u wat te vertellen heeft! Schroom niet. U mag natuurlijk ook zelf de tekst schrijven en bij twijfel wil de redactie u graag een handje helpen.

In de 'werkplaats' achter zijn woning vertelt een enthousiaste Wim over één van zijn hobby's: het maken van houten vogels. En dat al 64 jaar! Soms met een tussenpauze van enkele maanden of wat langer. Inmiddels heeft hij een grote verzameling van allerlei soorten vogels, klein en groot. Speciaal voor ons bezoek heeft hij een aantal vogels uitgesteld. Zoals een prachtige grijs-witte steenuil, de steltkluut, bijeneters, spreeuwen, scharrelaar, meesje, huis-mus, de kanarie en de bijzondere lepelbekstrandloper; daarvan zijn er nog maar zo'n 500 wereldwijd. En niet te vergeten zijn trots: de raaf. Allemaal op een tak of stronk.

Het is een prachtig gezicht. Jos gaat direct met zijn camera aan de slag om al dat moois vast te leggen.

Wim, geboren in de Ooij, woonde aan de dijk en was als kind al gefascineerd door hout.

Op de ambachtsschool waar Wim het timmervak leerde, hoorde hij dat lindehout alleen gebruikt kon worden als kachelhout en voor houtsnijden.

In de tuin van zijn ouderlijk huis stond een grote linde. Toen zijn vader die boom ging snoeien begon Wim als jochie van twaalf jaar met een aardappelschilmesje de takken uit te snijden en vogeltjes te maken. Daarna werden

ze geschilderd en op een houtje gezet. Dat werd zo'n succes, dat het hele dorp de vogeltjes van Wim wilde hebben.

Enkele jaren later kreeg hij van café Oortjeshikken twee lindebomen, omdat deze veel overlast bezorgden. Hij was er blij mee, want daar kon hij weer vogels van maken.

Het meeste hout krijgt hij, maar hij gebruikt ook drijfhout, gevonden aan de Waal. Behalve lindehout is berken-, wilgen, en populierenhout geschikt om vogels te maken. In zijn tuin heeft Wim appelbomen staan; de appels worden meegenomen, maar de takken





zijn belangrijker, die worden gevormd om later de vogels op te zetten. Voordat het hout wordt bewerkt, wordt het uitgekookt. Na het drogen wordt het geconserveerd en eventueel bijgekleurd. Wim weet heel veel over Europese vogels; heeft er talloze boeken over gelezen. De vogels die hij maakt zijn een exacte kopie van de werkelijkheid. 8 tot 10 Uur neemt het in beslag voordat een klein vogeltje helemaal af is. Geduld voor deze hobby is dus wel een vereiste, net zoals het fijne handwerk. Aan de raaf heeft hij maanden gewerkt.

Jaren geleden bezocht Wim nogal eens beurzen en markten. Op een van die markten ontmoette hij een vrouw die heel veel over vogels wist, Marjolein Bastin, een bekende illustratrice en tekenares; zij tekent voornamelijk onderwerpen uit de natuur. Zij bestelde een aantal vogels en kwam deze met haar man in Nijmegen ophalen. Het werd een gezellige avond bij Wim thuis.

Op de jaarmarkt in Geffen (*Effe noar Geffe*) gaf hij heel wat jaren demonstraties houtsnijden en konden mensen vogels kopen. Hij is ermee gestopt toen er veel muzikanten kwamen en het moeilijk werd om elkaar te ver-

staan. Uitnodigingen voor markten en beurzen krijgt hij nog steeds, maar hij gaat er niet meer heen.

Zijn werkplaats hangt, staat en ligt vol met gereedschap: veilen, beitels, zagen, schroevendraaiers, een frezer, een vlakke-diktebankje een houtsnijmachine en nog veel meer.



Wim gaat nog wel een tijd door met deze hobby, want hij is nog steeds razend enthousiast.

Mocht u nu denken, dat wil ik ook. Bij goede hobbyzaken is het vereiste gereedschap te vinden en zijn boeken over houtsnijden te koop. Dan kan het beginnen! Zo heeft Wim het ook aangepakt en met een verbluffend resultaat!

"Het is geen gemakkelijke hobby, maar wel een hele leuke" aldus Wim.

Wim heeft nog meer interessante hobby's. Daarover meer in een van de volgende uitgaven van De Heistal.

Tekst: Dorite Claassen
Foto's: Jos van Gelder



HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN!Interesse?

Voor prijzen en formaten kunt u contact opnemen met: advertenties@deheistal.nl

Te Huur Salon ruimte

Voor zzp'r, oa:
Nagelstyliste - Pedicure
Massage - Wimpers/wenkbrauwen
Curussen/workshops

Dagen/avonden/uren in overleg
Info 06 50 60 40 77



Cheng Ming
Praktijk voor Chinese Geneeskunde en Acupunctuur
Lid N.V.A.



St. Jacobslaan 222a 6533 VP Nijmegen

T : 024-3559199
E : info@chengming.nl
W : www.chengming.nl
Openingstijden:
ma: 13.00 - 18.00 u
di en do: 09.00 - 18.00 u

PETERS

keukeninterieurs
est. 1985

Vakkundig advies - Uitstekende service
Betaalbare prijzen - Eigen montagedienst
Alles in één hand



St. Jacobslaan 90 Nijmegen
Tel. (024) 3552220
www.peterskeukens.nl

Richt uw woning mooier in met Wennekers Nijmegen



WENNEKERS
NIJMEGEN

Groenestraat 2A Nijmegen
(hoek St. Annastraat)
T: (024) 356 01 04
E: info@wennekers-nijmegen.nl

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl

BELASTINGAANGIFTE?

Voor u kan het leuker en makkelijker!



Kijk op www.schoutenfiscaal.nl
of bel 06 - 22 99 05 20

Jolanda Schouten - van Baarsen RB
Belastingconsulente
Heiweg 212
6533 PH Nijmegen

Persoonlijke en Stijlvolle uitvaartverzorging

Wat is de tijd in het leven?
Tijd is alles en tijd is niets.
Alles komt op z'n tijd.
Alles wat goed is, heeft tijd nodig.
Alles wat tijd krijgt, wordt goed.
Tijd geef je aan dingen
die goed moeten worden.
Want tijd is meer.
Tijd is zorgzaamheid
en aandacht geven
in moeilijke tijden.

Anneke Postma
Uitvaartverzorging



Zowel voor particulieren als verzekerden!
U kunt ons rechtstreeks bellen!
Telefoon 024 - 356 39 29

Marie Curiestraat 45
6533 HV Nijmegen
www.postma-uitvaart.nl



Samen zorgen we voor een
zorgzaam afscheid

Dag en nacht bereikbaar

Voor u misschien de eerste kennismaking, voor velen een begrip in de regio. Wij zijn als onafhankelijk adviseur uw partner op het gebied van verzekeringen en financieel advies. Wij bieden zekerheid, zorg en continuïteit voor zowel particulieren als bedrijven.

Onafhankelijk advies

Ziet u zichzelf al zitten? Uren achter uw computer, op websites van verschillende verzekeraars. Premies en voorwaarden vergelijken... 'Heb ik die verzekering nou echt wel nodig' en 'wat is het risico als ik deze dekking niet afsluit?' Dit zijn vragen waar u waarschijnlijk tegenaan loopt. Verzekeren lijkt tegenwoordig soms zo eenvoudig maar waarom zou u niet kiezen voor het gemak van een onafhankelijke verzekeringsadviseur? Hierin ligt onze kracht, want juist omdat wij een onafhankelijk adviseur zijn, kunnen we altijd voor de volle 100% voor uw belangen opkomen. Het is onze taak om uw risico's in kaart te brengen en uit het aanbod van verzekeraars een verzekering te vinden die hier het beste bij aansluit. Voor u scheelt dit veel zoekwerk en u hoeft niet zelf uren het internet af te struinen op zoek naar de beste verzekering.

Persoonlijk advies voor uw situatie

Stelt u een persoonlijk advies op prijs? Als assurantieadviseur zijn wij op de hoogte van de verschillende verzekeringen die er te koop zijn en wij zoeken hierin met behulp van vergelijkingsprogramma's voor u de beste oplossing. Samen bespreken we uw wensen en krijgt u een persoonlijk advies, inclusief offerte op maat. Zeker in onze snel veranderende samenleving is een deskundig advies goud waard. En al helemaal als u niet alleen particulier maar ook ondernemer bent. Uiter-

WILLEMSEN

✓ verzekeringen

- ✓ Ruim 35 jaar een *begrip in de regio*
- ✓ Altijd een *persoonlijk advies*

aard houdt onze dienstverlening niet op na het afsluiten van een verzekering. Wij houden constant de vinger aan de pols en zorgen ervoor dat uw verzekeringspakket up-to-date blijft.

Het opsporen van bedrijfsrisico's

Als ondernemer werkt u hard aan het succes van uw bedrijf maar bent u zich meestal niet bewust van alle risico's binnen uw bedrijf. Om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen is goed inzicht in uw bedrijfs- en ondernemersrisico essentieel. Onze adviseurs zijn getraind in het opsporen van bedrijfsrisico's. Zo kunt u bepalen welke risico's u wilt voorkomen, beperken, nemen of verzekeren.

Schadeafhandeling

Schade is het moment van de waarheid vinden wij. Als je het goed doet als intermediair en verzekeraar is de klantwaardering hoog en de relatie blijvend. U wilt een vlotte schadeafhandeling zonder gedoe. Maar als het erop aankomt moet het ook persoonlijk zijn bij emotionele schade zoals bij een botsing, inbraak of repatriëring. Kortom heeft u schade dan zorgen wij

voor de juiste begeleiding zodat de afwikkeling hiervan goed en snel verloopt.

Ruim 35 jaar een vertrouwd adres bij u in de buurt

U kunt kiezen voor dienstverlening op afstand of via internet, maar is het niet prettiger als uw verzekeringsadviseur bij u om de hoek zit? Zo zijn we snel bij u als u schade heeft en kunt u ook gemakkelijk even ons kantoor binnenlopen voor service en advies of het doornemen van uw lopende verzekeringspakket.

Al 35 jaar geven wij adviezen in de regio waarbij onze klanttevredenheid hoog is. Waar andere advieskantoren en banken verdwijnen blijven wij gewoon in de buurt. Wij zijn er voor u en onze persoonlijke adviseurs denken graag met u mee. Of het nu gaat om een passende verzekering of een goede hypotheek, u bent van harte welkom op ons kantoor aan de oude Molenweg 82 (hoek van Peltlaan) voor een persoonlijk, deskundig en vertrouwd advies.

Wij regelen het graag voor u!



Gaico Willemsen
en Henk Janssen

WILLEMSEN

✓ verzekeringen

Oude Molenweg 82, Nijmegen

t 024 377 79 35 | 024 355 01 89

www.willemsen-verzekeringen.nl

Wij regelen het graag voor u

Vrijwilligers coachen jongeren in het voortgezet onderwijs

Sommige leerlingen kunnen wel wat extra steun gebruiken tijdens hun middelbare schoolcarrière. Voor deze jongeren staan de Nijmeegse mentoren van School's cool altijd klaar. Zij geven op vrijwillige basis individuele coaching. Ook in de wijken Hatertse Hei en Grootstal begeleiden vrijwilligers van School's cool wekelijks leerlingen.

School's cool ondersteunt in heel Nederland kinderen in het voortgezet onderwijs, aan de hand van vrijwillige mentoren. Het is een non-profitorganisatie die de missie heeft om de kansen op succes van veel kinderen te vergroten. In de regio Nijmegen zetten jaarlijks ook zo'n honderd mentoren zich in voor hun leerlingen.

Met zorg matchen

De meeste jongeren worden aangemeld door hun klassenmentor of groep 8 leerkracht. Maar ook ouders kunnen contact opnemen met School's cool. Na de aanmelding volgt er een intakegesprek op school, waarna School's cool de leerling met zorg matcht met een geschikte mentor.

Dit gebeurt volgens mentor Robin de Boer als volgt: "School's cool kijkt altijd naar de persoonlijke kanten van de mentor en de leerling om een goede match te maken. Hierbij wordt gekeken naar eigenschappen, maar ook naar andere zaken zoals hobby's." De mentor komt daarna thuis bij de leerling, om kennis te maken. De persoonlijke zorg is zo belangrijk dat hier extra veel aandacht wordt besteed. Daarom wordt er samen met de leerling duidelijke afspraken gemaakt.

Maatje

De mentor komt vervolgens elke week één tot anderhalf uur bij de leerling thuis. Daarbij kan de leerling geholpen worden met schoolactiviteiten en kan de leerling ook algemene vragen stellen. School's cool-coördinator Christiane Jennekens zegt hierover: "De mentor kan ook een soort van maatje zijn voor de jongere: wanneer een jongere ergens mee zit, kan de mentor een luisterend oor bieden." De hulp van de mentor stopt dus niet bij pure schoolse activiteiten zoals leren leren of plannen. De mentor kan de leerling ondersteunen bij allerlei soorten vragen die de leerling

tegenkomt in zijn of haar middelbare schoolperiode. Het doel is dat de leerling met plezier en vertrouwen naar school toe gaat.

De 14-jarige Naminata Jamandy uit Grootstal ging vorig jaar naar de middelbare school. Via de basisschool kwam ze in contact met School's cool, waar ze gekoppeld werd aan een mentor. Tijdens het eerste gesprek kon ze gelijk aangeven waar ze naar op zoek was, om ervoor te zorgen dat de mentor een goede match zou zijn. Toen de juiste match gevonden was, werd het contract samengesteld met duidelijke afspraken. "Ik vind het superfijn dat mijn mentor mij overal mee kan helpen", vertelt Naminata. "Mijn moeder spreekt niet zo goed Nederlands en daarom is het moeilijk om sommige dingen te regelen. Ik ben best zelfstandig, maar het is handig dat ik wat begeleiding krijg."

Dromen waarmaken

Vrijwillige mentor Robin de Boer kan beamen dat School's cool voor hem en zijn mentorleerling meer is dan gewoon schoolhulp: "Wat ik heel mooi

vind om te zien is dat er echt een band gecreëerd wordt en er steeds meer vertrouwen komt. Mijn leerling is soms wat onzeker. Het afgelopen half jaar heb ik hem al zien groeien hierin. En daar wil ik graag met hem verder aan werken, zodat hij zijn dromen kan gaan waarmaken."

Ook mentor Danielle Wubbe maakt bijzondere dingen mee bij School's cool. Haar mentorleerling mocht na een succesvolle begeleidingsperiode van mavo/havo 1 overstappen naar havo/vwo 2. Normaal gesproken was dat niet mogelijk op haar school, maar door de hulp van de School's cool mentor en de goede ontwikkeling werd een uitzondering gemaakt.

Voor leerlingen en hun ouders kan een mentor dus écht het verschil maken. Wilt u meer weten of wilt u net als mentoren Robin de Boer en Danielle Wubbe jongeren coachen en bijdragen aan hun persoonlijke groei? Ga dan naar de website www.schoolscoolnijmegen.nl of bel 024- 3503466.

Tekst & foto: School's Cool



Mentoren van School's cool zijn een steuntje in de rug voor jongeren

Stip in de wijk

Tegen de tijd dat deze wijkkrant bij jou in de bus valt is de herfst alweer begonnen! Kortere dagen, bladeren die vallen en warme chocolademelk. Hopelijk houden we de Corona de komende maanden onder controle, want er zijn gelukkig sinds de zomer weer een boel dingen opgestart.



Stip open op afspraak

Je kunt weer bij de Stip terecht met al je vragen, bv. over brieven, wonen, als je hulp of zorg nodig hebt en als je een activiteit zoekt of mensen wilt ontmoeten. Wel is het vanwege Corona nodig om een afspraak te maken. Wil je een afspraak maken? Bel dan met de Stiplijn 024-3502000.

Nieuw in de wijk

Naast de Stip is sinds september ook de Formulierenbrigade in Zuid in de Schakel. Heb je hulp nodig bij je financiën, bv het aanvragen van een uitkering of hulp bij toeslagen? Maak dan een afspraak via de Stiplijn.

Bijeenkomsten Papier en Geld

Het regelen van je geldzaken is niet leuk, maar wel noodzakelijk. Daarom bieden we vanaf november weer 3 bijeenkomsten aan waarin we in kleine groepjes op een luchtige en leuke manier aan de slag gaan met post en administratie. Waar moet je nu op let-

ten, hoe houd je je administratie goed bij. Interesse? Stuur een mailtje naar zuid@stipnijmegen.nl of bel naar de algemene Stiplijn om je aan te melden: 024-3502000.

Ontmoeting

Er is in de wijk gelukkig weer van alles opgestart. Zo kan er iedere dinsdag voor € 6,50 gegeten worden in de Schakel bij van Tuin tot Bord. Daarnaast kun je iedere vrijdag om 12.30 uur een zelfgemaakt kopje soep voor € 0,50 komen eten in de Schakel. Iedere donderdagmiddag kun je wandelen vanaf 14.00 uur vanaf de Schakel. Iedereen kan mee doen. Aanmelden kun je door te bellen naar Hannie van der Meer 06-45580054.

Mis je dingen in de wijk of wil je weten wat er verder nog te doen is in de wijk, maak dan een keer een afspraak bij de Stip.

Taalcafé weer van start

Iedere donderdag van 13.00-14.30

uur kun je weer terecht bij het taalcafé in de Schakel. We praten over verschillende onderwerpen en oefenen met elkaar onder het genot van een kop koffie of thee de Nederlandse taal. Vind je het leuk om te helpen? We zoeken nog een enthousiaste vrijwilliger.

2020 Gezond, wat vind jij belangrijk?

We willen graag weten waar jij behoefte aan hebt. Bijvoorbeeld samen eten of informatie over voeding of depressie. Maar ook wat mis je in de wijk als het gaat om sport en bewegingsmogelijkheden. Via Facebook Stip Zuid kun je een link vinden naar de vragen. Ook liggen er vragenlijsten in de Schakel en kun je ons tegenkomen op straat.

Voor nu eerst een mooie herfst gewenst!!



Stip Zuid

Openingstijden Stip:

Ma 9.30-12.30 uur

Di 13.30-16.30 uur

Vrij 9.30-12.30 uur

Email: zuid@stipnijmegen.nl

Facebook: Stip Zuid

Stiplijn: 024-3502000

>> Advertentie <<

Home Instead
THUISSERVICE®

Bij ons gaat het om u

Zorg jij graag voor ouderen, ook al heb je geen zorgopleiding? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet via onze site!

<https://www.homeinstead.nl/nijmegen/nijmegen/vacatures/>

EN TOEN?

KINDERBOEKEN

WEEK

30 SEPT T/M 11 OKT 2020



Kinderpagi

EN TOEN?

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijd-machine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken!



beukenhooftjes
STORM REGENIAS
 Herfst
 paraplu gezellig
 paddenstoel
 kaarsjes
 blaadjes
 wind donker
 spinnen nat
 kastanjes
 kouder in de plassen stampen
 eikels regen

majaen
 laarzen



Herfstmpoje:

Een man in een restaurant zegt tegen de ober "De melk is wat waterig".
 Zegt de ober "Oh ik denk dat de koe een beetje te lang in de regen heeft gestaan".



SOMS ZIT HET TEGEN...

Foei, wat een weer
bromde de beer.
Ik blijf thuis,
piepte de muis.
De vos zei: regen?
Daar kan ik wel tegen!
't Is om te huilen,
krasten de uilen.
En dan die wind....
zei 't eekhoornskind.
't Is bar en slecht,
tikte de specht.
Maar...de haas, die guit
ging doodgewoon uit!
Hij nam een blad
legde dat over zijn oren
en werd niet nat!



Woordzoeker herfst

L	N	N	K	T	E	L	O	S	O	M	R	O	D	I	W
B	C	O	M	H	U	D	E	D	B	W	B	O	T	J	W
L	O	V	C	B	E	B	L	F	E	L	S	I	I	V	M
N	E	O	D	E	N	N	E	N	A	P	P	E	L	Q	O
E	F	K	M	U	H	H	P	A	R	H	N	S	L	N	O
T	E	E	I	K	E	L	D	O	P	J	E	D	R	J	D
S	H	R	N	E	O	J	F	H	O	C	A	O	E	R	U
P	E	O	S	N	E	N	E	O	P	M	O	P	N	L	T
I	K	E	J	N	A	T	S	A	K	H	D	E	P	S	R
N	S	H	C	O	G	S	I	O	K	U	R	A	S	O	B
N	L	Y	D	O	D	S	N	E	G	E	R	E	A	R	N
E	L	E	O	T	S	N	E	D	D	A	P	E	I	M	V
N	K	I	L	J	P	O	M	A	P	T	S	F	R	E	H
W	N	N	Y	E	A	O	L	L	E	A	F	S	N	L	W
E	A	C	Y	D	G	B	X	P	I	S	M	K	P	C	F
B	M	S	R	D	O	E	T	G	I	P	K	I	O	L	A

boom
eikel
kastanje
paddenstoel
herfst
paraplu
regen
beukenootje
dennenappel
blaadje
eekhoorn
bladeren
spinnenweb
egel
bos
pompoensoep
eikeldopje



Ben jij ook muzikaal en vind je het leuk om daarover te vertellen in De Heistal? Dan kun je hier misschien wel een verhaaltje over schrijven. Alleen of samen met je ouders. Stuur het verhaaltje (met een foto) naar: 07classen@gmail.com. Mocht je hulp nodig hebben, stuur mij dan even een mail, dan maken we er samen iets leuks van.

Heb je een leuke hobby of een ander onderwerp voor de kinderpagina, laat het ons weten. Of wil je een keer met mij samen de kinderpagina maken, ook dan kun je mailen naar: 07classen@gmail.com

In 2020 een andere vakantie

Fred uit het Broek, één van onze redactieleden, kwam met het voorstel mensen in onze wijk te vragen hoe zij dit jaar hun vakantie hebben doorgebracht. In verband met Corona geen vliegtreis naar verre oorden, geen busreis naar de Franse of Spaanse kust, geen trektocht langs campings in Italië.

Dus dichterbij huis op zoek naar vertier.

Op een van mijn eigen zoektochten kwam ik op een bijzondere plek, en die ervaring wil ik graag met u delen. Waarschijnlijk rijdt of fietst u net als ik wel eens over de Rijksweg, richting Malden. En mogelijk zijn u de vlaggen of het bord met daarop de tekst "Imkerij Immenhof" opgevallen. Maar stopt u – net als ik – niet, en gaat u gedachteloos verder. Tot enkele weken geleden, puur toeval, een vriendin voorstelde om daar ter gelegenheid van mijn en haar verjaardag te gaan lunchen. Na afspraak natuurlijk.

Beiden hadden we geen enkel idee waar we terecht zouden komen. Na die lunch heb ik diverse keren mijn enthousiaste verhaal verteld, steeds weer tot mijn verbazing aan Nijmegenaren en inwoners van Malden en Heumen, die net als ik nooit het pad naar de imkerij waren ingeslagen.

Ons wachtte een hartelijk onthaal, een goed verzorgde lunch, met heerlijke hapjes, met zorg voorbereid en opgediend, in een weldadige rust! Maar dat was pas het begin.

Toegang tot de rest van de imkerij is onderdeel van de high tea of lunch. Hier wordt op afspraak een rondleiding gegeven door de Balinese tuin (pure romantiek), de winkel, het bezoekerscentrum, langs de bijenkorven en de omliggende tuinen. Er is ook een B+B, een vrijstaand Indonesisch ingericht huisje, voor een romantische overnachting in een bijzondere omgeving.



Maar u mag met een toegangskaartje én op afspraak ook op eigen gelegenheid ronddwalen in de tuinen, daarbij wel rekening houdend met de Corona-route.

Na afloop deelde ik mijn verbazing over deze bijzondere plek met de eigenaresse, Gonnie Hallmans. Zij vertelde mij meer over de imkerij en de tuinen. Op deze plek worden o.a. sta-





ges voor praktijkonderwijs en groenscholen aangeboden. Maar ook valt hier veel te leren over de teelt en het vermeerderen van bijenvolken, ook ten behoeve van andere imkers.

De prachtige tuinen – en dan met name de Balinese tuin – zijn een geliefde plek voor bruidsparen die een huwelijksreportage willen maken. Voor alle duidelijkheid: voor een huwelijksfeest of een andere feestelijke gelegenheid kunt u NIET in dit paradijsje terecht. Alle zorg en aandacht gaat uit naar de imkerij, de tuinen en de gasten voor theetuin, lunch of high tea. En de sfeer en rust verdienen het bewaard te blijven.

De Immenhof is een familiebedrijf geworden. Gonnie en Marcel Hallmans hebben het bedrijf van de grond af opgebouwd. Van voormalige boerderij van de ouders van Gonnie naar dit paradijsje. Ik lees op internet dat Gonnie is als een bijenkoningin bij de bijen: onmisbaar! Hoe een bijenvolk "georganiseerd" is, leerden we van Marcel, imker en begeleider van de stagiaires. Hij hield een bevlogen verhaal over het belang van de bijen, de bedreigingen door industrie en chemie, en de samenwerking met buitenlandse imkers om kennis te delen. Dan is er zoon Jaimy Hallmans die werkelijk schitterende tuinen heeft aangelegd, onderhoudt en uitbreidt. vanuit zijn eigen bedrijf Masta Landscaping. Zijn vrouw Wieneke is ook

werkzaam op de imkerij, als "multi-poot". Ik leerde haar tijdens mijn bezoek (inmiddels bezoeken) kennen als een bijzondere gastvrouw.

Ik heb het even voor u opgezocht: Imkerij Immenhof is vanaf 1 juni tot 1 oktober geopend, vanaf woensdag tot zondag. (woensdag t/m zaterdag van 9 tot 18 uur, op zondag van 11 tot 18 uur.)

Met ingang van de wintertijd tot 17 uur en op zondag gesloten.

Toegangsprijs 5 Euro.

Aanmelden: Gonnie Hallmans telefoon 024-3584543 of 06-22121412.

Tekst: Carla Boves

Foto's: website Immenhof



Wijkblad De Heistal kwam naar je toe

In de vorige uitgave van de Heistal heeft de redactie een oproep gedaan voor het insturen van ervaringen van buurtbewoners, die zich gedwongen zagen hun vakantieplannen aan te passen in verband met Corona. Misschien dat een vakantie in het buitenland er niet -meer- inzate en nu ergens in Nederland gevierd was/moest worden. Met name wilden we weten of en hoe dat bevallen was.

Zaterdag 5 september heb ik daar nog eens extra aandacht voor willen vragen. Gewapend met een uitstalbord (mét ballonnetjes!) voor de ingang van de Jumbo heb ik geprobeerd wat impressies te horen en op te roepen om verhalen te sturen naar redactie@deheistal.nl. Naast wat losse reacties en leuke praatjes met wat kennissen heeft het niet veel opgeleverd, zoals je in dit nummer kunt zien. Wat dat betreft was de jonge troubadour (V) met ukelele succesvoller. Het Wereld Natuur Fonds plukt er de vruchten van.

Een groepje jonge meiden zei de Vierdaagse Feesten gemist te hebben. Van een kennis ging de geplande cruise niet door en het alternatief in Italië ook al niet. Een meerderheid van de reacties was dat ze toch al van plan waren om in Nederland te blijven. Ik kreeg ook de indruk dat veel mensen überhaupt niet op vakantie zijn geweest. Maar het fijne weet ik er uiteraard niet van.

© Fred uit het Broek

Een wel heel letterlijke invulling van 'straatmeubilair' in de Faradaystraat. Gevonden tijdens het folderen voor de N8 van het Ommetje.

© Fred uit het Broek





**Theo
van Brenk**

Cafetaria



van Peltlaan 197
6533 ZE Nijmegen
Tel. (024) 356 79 53
www.cafetariavanbrenk.nl

Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag 12:00 - 22:00
woensdag 12:00 - 22:00
donderdag 12:00 - 22:00
vrijdag 12:00 - 22:00
zaterdag 12:00 - 22:00
zondag 14:00 - 22:00

like ons op facebook



Meubelverhuur

10x voordeliger dan een prijsverlaging.



minimale investering, maximale opbrengst.

- groter bereik
- betere onderhandelingspositie
- hogere opbrengst.
- snelle verkoop



06-16152382 / 06-37421936
www.dgvastgoedstyling.nl
info@dgvastgoedstyling.nl

**GOED
BETER
BEBBER**

Opruiming
*van onze voorraad
automaterialen*

Autoshop Goed Beter Bebber
HET ADRES VOOR AL UW AUTO-ONDERDELEN
Van Peltlaan 188 6533 ZS Nijmegen
T: 024 - 3226161
www.bebberautoshop.nl

Bijles nodig?

Bijles nodig in NEDERLANDS, FRANS of ENGELS...

Voor kinderen van de BASISCHOOL of BRUGKLASSERS...

Eventueel aan huis

Heeft u interesse, dan kunt u mij bellen.

Mijn nummer is:

06 13 74 05 09

Referenties zijn opvraagbaar.

Wat een leuk beroep hebben jullie, maar wat doe je eigenlijk?

"Jullie hebben echt een leuk beroep!" lekker bij mensen binnenkijken en dan freubelen met spulletjes" Uhm.. nou daar zit nou juist het misverstand m.b.t. wat wij doen. Vastgoedstyling of ook wel verkoopstyling genoemd is een keiharde marketingtool gericht op winst voor makelaar, projectontwikkelaars, en verkopers. Door te laten zien wat de woning of object te bieden heeft.



Verkoopstyling geldt niet alléén voor woningen, maar ook voor een caravan, woonboot, vakantiewoning en kantoorpand. Natuurlijk werken én kijken wij ook naar het interieur, maar met een heel andere insteek dan bijv. een interieurstylist. Die stemt het af op je persoonlijke voorkeur. Wij doen het tegenovergestelde en gaan niet in gesprek over wat men wel of niet mooi vindt, maar kijken naar wat de doelgroep is van deze woning. Het gaat er immers om dat de potentiële koper zich kan identificeren met wat hij of zij ziet en wil kopen.

Kopen is een emotie en dat geldt voor alles wat je koopt. Ook bij het verkopen komt emotie om de hoek kijken, alleen zijn deze het tegenovergestelde dan die van de koper. Of je nou groter gaat wonen, je ouderlijk huis moet verkopen na overlijden of scheiding er komt een stukje psychologie bij kijken.

"Dan zijn het zeker lastige gesprekken die je moet voeren of niet?" Ja er komt inderdaad wel meer bij kijken. Zo is het belangrijk dat je nodige mensenkennis hebt, tactisch en deskundig te werk gaat. Hiervoor is enige verkoop ervaring ab-

soluut een pré. Tijdens het gesprek zal je de verkoper moeten overtuigen van de meerwaarde van een goede vastgoedstyling. Hij of zij moet loslaten dat geld investeren in een goede presentatie geen onnodige investering is, maar meer oplevert. Het thuis van de huidige bewoner mag als ware ingepakt worden waardoor deze plaats maakt voor de potentiële koper. Eenmaal het vertrouwen gewonnen dan kunnen we aan de slag. Wij geven handvatten ter voorbereiding van de styling en op de dag zelf gaan wij aan de gang en geven iedere ruimte een functie. Dat kan zijn met aanwezige inboedel aangevuld met

onze accessoires. Of met een complete meubelverhuur die wij hebben samengesteld vanuit onze voorraad, dus geen kant en klare pakketten. Lege ruimtes zijn altijd minder aantrekkelijk en hebben geen sfeer. Ook op een foto kan men niet inschatten hoe en wat. Een ingerichte ruimte door een vastgoedstyliste laat binnen één seconde zien wat de mogelijkheden kunnen zijn.

Zeg nou zelf als jij gaat uiteten, en je bord is mooi opgemaakt met het heerlijke eten, spreekt dat toch veel meer aan. Dat is dus die emotie waar ik eerder over sprak. Ziet het er goed en verzorgd uit dan ben je zelfs bereid er meer voor te betalen.

Dus wat doen wij vastgoedstylisten eigenlijk: Wij zijn marketeers, wij verkopen sfeer en beleving met als doel het maximale uit de verkoop te halen. Hiervoor heb je écht verkoop-'skills', kennis van zaken en creativiteit nodig om je verhaal over te brengen. Geen concurrent van de makelaar, integendeel het is een absolute meerwaarde.

We style, you sell!

Vrijblijvende info mail of bel ons:
info@dgvastgoedstyling.nl
www.dgvastgoedstyling.nl



Spelen met Taal!

Ik vind het leuk om te vertellen wat mij motiveert om te schrijven. Eind jaren 90 maakte ik voor het toenmalige wijkblad de Hazannekamp (inmiddels Hart van Nijmegen) de kinderpagina. Zomaar spontaan ontstaan. Dit heb ik een groot aantal jaren met veel plezier gedaan. In die tijd was ik ook redacteur van een nieuwsblad op mijn werk en schreef ik korte kinderverhalen. De kinderverhalen zijn inmiddels gebundeld in een kinderboekje uitgegeven. Zo werd schrijven een van mijn hobby's.

Sinds enkele jaren maak ik voor de Heistal de kinderpagina; nog steeds met veel plezier. Maar hoe leuk zou het zijn om ook eens een interview af te nemen en daar een leuk artikel van te maken. Zo gezegd, zo gedaan. En toen mijn eerste artikel in de Heistal stond, smaakte dat naar meer. Oren spitsen en mensen actief benaderen en voor je het weet, heb je weer een bijzonder(e) persoon/gebeurtenis en ga zo maar door. Al is het soms een worsteling om de juiste woorden te kiezen en een goed verhaal op papier te krijgen. Voor mij is schrijven – **spelen met taal** - . Blijf ik ook nog een beetje kind!

Dorite Claassen



Afval scheiden

De DAR heeft door middel van een sticker (waarop een afvalcontainer staat afgebeeld) aangegeven waar bewoners hun zakken met plastic en restafval en hun groencontainers kunnen aanbieden op de afgesproken dagen.

Officieel is de regel dat dit pas op de dag van inzameling mag gebeuren, maar om uiteenlopende redenen wordt daar op veel plaatsen van afgeweken en worden containers of zakken al in de voorafgaande avond neergezet. Ook voor mijn woning op de St. Jacobslaan is zo'n verzamelplaats.

De containers zijn niet het probleem, soms wél de zakken met plastic of restafval. Want met name in de avond en nacht als de meeste mensen slapen, gaan dieren op strooptocht. Dan kan de inhoud van zo'n zak een grote aantrekkingskracht uitoefenen. Zo ook onlangs: nadat de DAR-medewerkers alle zakken hadden ingeladen, bleef er een opengescheurde zak en een hoop afval op de stoep achter. Niet prettig, dat moet opgeruimd worden. Ik trok tuinhandschoenen aan en begon met tegenzin de boel te verzamelen. Het betrof een zak met plastic afval, althans dat was mijn eerste indruk. Maar verspreid op de stoep lagen plastic verpakkingen met restanten van broodbeleg (vleeswaren), een verpakking met een bedorven stuk vlees, inclusief maaien en vliegen, een verpakking met een restant van een sausijzenbroodje, een plastic zak met een tiental sneetjes beschimmeld bruinbrood, gebruikte wattenstaafjes, cupjes van koffiemelk, vieze stukken keukenrol ... Kortom: geen pretje.

Daar sta je dan met een zak vol troep; het duurt twee weken vóór de volgende ophaalronde plaatsvindt. Het is ongekend heet, en de boel stinkt nu al. Maar: ik had op weg naar mijn woning gezien dat richting Grootstalselaan nog alle afval op de stoep stond, dus daar kon ik 'mijn' zak nog kwijt. Jammer dan, inmiddels was ook daar alles opgehaald.

Met het schaamrood op mijn wangen en in de hoop dat niemand mij zou herkennen, heb ik de zak onder de afvalbak bij de bushalte aan het begin (of einde – het hangt ervan af hoe je het bekijkt) van de St. Jacobslaan neergezet. In de hoop dat de DAR daar regelmatig de afvalzakken vernieuwt. Dat bleek gelukkig het geval te zijn, want een paar uur later was de zak weg.

Zoals gezegd: het was voor mij geen pretje om de boel op te ruimen. Maar ik moet dan vooral denken aan de mensen die dagelijks in hun werk hiermee worden geconfronteerd. Want al dat plastic wordt gesorteerd alvorens het verwerkt kan worden. In krant en op tv lees en zie ik verhalen hierover. Hoe belangrijk het is om ons afval gescheiden aan te leveren, en wat wel en niet in de betreffende zakken gestopt kan worden. Voor ons als consument een kleine moeite om daar rekening mee te houden, voor de werkers van groot belang voor hun gezondheid en hun werk.

Dus: een welgemeende oproep **Denk even na voor u iets weggooit! Is dit plastic of restafval. Of hoort dit in de groencontainer.**

Carla Boves



>> Advertentie <<



kleine.

ZWAAN

WONEN MET BLOEMEN

VAN PELTAAAN 148
6533 ZR NIJMEGEN
024 355 0304

WWW.KLEINEZWAAN.NL



Een totale metamorfose!

kleine.

zwaan

WONEN MET BLOEMEN



Direct na sluiting van bloemensalon Flora eind mei zijn de nieuwe eigenaren begonnen met de verbouwing. Woonhuis en winkel zijn grondig verbouwd. Bewoners van de Van Peltlaan - tussen Slotemaker de Bruïneweg en Oude Molenweg - hebben de verbouwing van dichtbij kunnen volgen.

In een tijdsbestek van een week of tien is er hard gewerkt en behoorlijk wat veranderd. De buitenkant van de woning is niet zoveel anders geworden, maar de winkel ken je niet meer terug. Ruimte, licht en een wit strak modern interieur dat direct opvalt bij binnenkomst. Het aantal vierkante meters is echter hetzelfde gebleven.

Daags na de opening op 25 augustus hebben Jos van Gelder (fotograaf) en ik een bezoek gebracht om kennis te maken met Eelco en Lydia Zwaan, de nieuwe eigenaren van Kleine Zwaan – *wonen met bloemen* –.

De familie Zwaan komt uit Bemmelen, waar Lydia in het centrum een zaak heeft gehad, voornamelijk met woonartikelen en een klein assortiment bloemen. Vanwege concurrentie was uitbreiding van het bloemenaanbod niet mogelijk. Eelco heeft een groot-

handel in bloemen en planten en was al jaren leverancier bij Flora. Zodoende hoorde hij van de verkoopplannen. Een prettige bijkomstigheid was, dat zij nu dicht bij hun zaak kunnen wonen. Hun twee kinderen verhuizen mee naar Nijmegen.

Ondanks het aanbod van diverse woonartikelen blijft het vooral een bloemenzaak, waar kwaliteit voorop staat. Wel met een eigen gezicht. Dat zie je aan de bijzondere soorten bloemen die prachtig in de (bijpassende) vazen staan gedecoreerd. Ook het 'standaard' assortiment wordt niet vergeten. Want er moet voor iedere beurs een bloemetje gekocht kunnen worden. Vazen zijn er in allerlei pasteltinten. Verder zijn er kussens en leuke hebbedingetjes eveneens in lichte kleuren.

De openingsdag trok veel buurtbewoners, maar ook 'oude' klanten uit Bemmelen. Dat was heel verrassend. Eelco en Lydia hebben elkaar ontmoet in Nijmegen letterlijk tussen de bloemen. Niet zo vreemd dat ze samen een bloemenzaak zijn gestart en nog steeds '*wonen met bloemen*'.

Behalve Eelco en Lydia werken er twee parttimers in de zaak. Een van

hen is Sylvia, die tot aan de sluiting bij Flora gewerkt heeft. Voor veel klanten een vertrouwd gezicht.

De familie Zwaan heeft al leuke contacten in de buurt en voelt zich aardig thuis, vertelde Eelco. Mensen zijn gemoedelijk en maken gemakkelijk een praatje.

Zijn groothandel blijft, maar wordt wel op een iets andere manier voortgezet.

De winkel is nog niet helemaal klaar; achter de toonbank komt een grote muursticker.

Verder willen zij de ruimte achter de zaak nog inrichten. Daar heeft Lydia al leuke ideeën over, bijvoorbeeld het geven van workshops. Er is ruimte genoeg. De tijd zal het leren.

Tijd voor vakantie was er dit jaar niet. Daar hebben ze iets op gevonden: bivakkeren in de nieuwe tuin in Nijmegen. Kwam ook nog eens goed uit tijdens de verbouwing.

Wij wensen de familie Zwaan heel veel succes met hun nieuwe zaak en veel woonplezier in Nijmegen.

Tekst: Dorite Claassen
Foto's: Jos van Gelder



Wij zoeken Nijmeegse Superhelden

Kent u het kinderlintje? Dit speciale lintje is een officiële beloning voor een kind dat iets bijzonders heeft gedaan. Dat kan van alles zijn: van een zieke buurvrouw helpen tot geld inzamelen voor een goed doel, van opruimen in de wijk tot een belangrijke sportprijs winnen. De uitreiking is gekoppeld aan de internationale dag van de rechten van het kind. Wij zoeken weer Nijmeegse Superhelden (4-12 jaar). Aanmelden kan tot 1 november via nijmegen.nl/kinderlintjes.

Op woensdag
18 november reikt
de burgemeester
de lintjes uit.



Nijmegen

WIJKRAAD GROOTSTAL

Wijkgebouw de Schakel is vanaf 1 september weer geopend. Daarom kun je er opnieuw elke eerste dinsdag van de maand (behalve tijdens schoolvakanties) terecht bij de Wijkraad Grootstal, van 19:00 tot 20:00 uur. Je bent van harte welkom.

Gelukkig gebeurt er van alles in de wijk. Zo is 5 september de Stadstuin de Groene Schakel geopend. Ook zijn bewoners van de Archimedesstraat en de Edisonstraat bezig hun plantsoen/wadi mooier en gevarieerder in te richten. Zo'n initiatief kan via <https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/> ontplooid worden.

Is er bij jou iets aan de hand met de leefbaarheid van de woonomgeving? Weet je een leuk initiatief in de wijk? Heb je vragen? Laat het ons horen.

De wijkraad bestaat op dit moment uit 5 vrijwilligers (van r. naar l.):

- Greet De Clonie Mac-Lennan (voorzitter)
- Jean-Paul Broeren
- Ton Laarakkers (penningmeester)
- Gerard Lebbink
- Harrie Kamphuis (secretaris)



Natuurlijk kunnen we nieuwe ondersteuning in de Wijkraad goed gebruiken. Laat het ons weten als je interesse hebt om lid te worden.

Ons mailadres is: wijkraadgrootstal@hotmail.com

SOEPIE-DOEN?



Na de zomer beginnen we met elke week een heerlijke zelfgemaakte soep.

Wanneer: Elke vrijdag, van 12:30-14:00

Waar: In de Schakel

Kosten: € 0,50

Iedereen is welkom

Opgeven kan bij Hannie van der Meer

06-45580054





Muziek overleeft alles



Tijdens de coronatijd dachten wij ojee en nu?

Geen optredens, geen opnamen, geen oefensessies van muzikanten, geen evenementen die wij konden ondersteunen. De afgelopen periode hebben wij de vrijgekomen tijd gebruikt voor reparaties en aanpassingen. En bedacht hoe kunnen we coronaproof verder. Al snel werden wij benaderd of de studio ook gehuurd kon worden voor bijvoorbeeld een Webinar of het inspreken van een boek. Ook geluids-ondersteuning bij een uitvaart, omdat deze werden gevolgd op een groot scherm elders of i.v.m. de 1,5 meter. Zo zie je dat een nadeel ook kansen creëert. Wij zijn al meer dan 28 jaar een begrip in deze branche waarbij er vroeger altijd een technicus van de studio zelf bij een opname aanwezig was. Nu kan de studio zelfstandig gehuurd worden en is, indien gewenst, technische ondersteuning op afroep beschikbaar.



De Muziekstudio is te huur voor individuele sessies of met een aantal personen zonder onze aanwezigheid. Wist je dat er een ont-

vangst ruimte is in de vorm van een klein barretje met gratis koffie en thee. Tevens is parkeren gratis. Onze huurders zeggen:

"Goede sfeer, heel toegankelijk, verrassende ruimtes". "En een pluspunt is dat de ruimte zelfstandig te huur is".

Wil je muziek maken, muzikles of zangles geven, individueel of in kleinere groepen. Wens je diverse items zoals een boek of vlog in te spreken of wil je de studio huren voor fotografie of film (green screen aanwezig)?!

Kom dan vrijblijvend kijken en informeren naar de mogelijkheden en wij denken graag met je mee.

Dit is op afspraak, de koffie en thee staan klaar.

**Citroenvlinderstraat 43
6533 SW Nijmegen
Info@demuziekstudio.nl
06-45836540 / 06-15856786**

Heb jij interesse of ken je iemand die interesse heeft, neem dan contact met ons op.

DeMuziekstudio.nl

- Muziekopname
- Zangstudio
- Oefenruimte
- Geluidsverhuur



Oefenruimte te huur voor zowel individu als groepen

Citroenvlinderstraat 43
6533 SW Nijmegen
024 3555222

www.demuziekstudio.nl
info@demuziekstudio.nl

Koos Otte
06 4593 6540

Ron Schipperheijn
06 15856786

Tevens zijn wij op zoek naar een zelfstandige technicus.



Kaartclub De Schakel zoekt nieuwe leden! We mogen weer Jokeren en Klaverjassen

Elke vrijdagavond komen 18 enthousiaste leden (mannen en vrouwen) om 19.00 uur in wijkcentrum de Schakel bij elkaar om te klaverjassen en te joke- ren. Deze kaartclub speelt onder de toepasselijke naam 'De Schakel', want - zoals bekend - werkt het zeer verbindend om samen een kaartje leggen.

Rond 22.15 uur worden de kaarten weer opgeborgen en is er tijd voor de vrijblijvende nazit.

Voor het geld hoeft u het niet te laten: de bijdrage is € 5,- per maand en dat geld wordt opgespaard voor een gezamenlijk uitje.

Aanmelden kunt u zich via telefoonnummer 06 30 40 54 08 bij de heer Wim Smitjes.



STOOMGROEP DE GOFFERT

De locomotief is aan een technische inspectie onderworpen, om te zien in welke staat de loc zich bevindt.

We zullen u de technische details besparen, maar samengevat komt het hier op neer:

Alle belangrijke componenten zijn gelukkig nog aanwezig. Echter hebben de stilstand van de afgelopen jaren en gebrekkig onderhoud tijdens de laatste dienstjaren de loc geen goed gedaan.

Het advies luidt dan ook om een totale restauratie in gang te zetten.

Op die manier kan de Rollocate in de nabije toekomst weer vertrouwd haar rondjes rijden in het Goffertpark.

Uw financiële hulp is daarbij onmisbaar.

De restauratie kost natuurlijk geld.

Uw donatie is daarom zéér belangrijk en welkom.

Update van de Rollocate



Donaties kunnen worden overge- maakt naar:

NL02 RABO 0314 5119 46
tnv Stichting Stoomgroep de Goffert
onder vermelding van restauratie
Stoomtrein Rollocate.

Of indien u vaste donateur wilt worden naar NL39 RABO 0350 6763 72 tnv Stichting Stoomgroep de Goffert onder vermelding van jaarlijkse donatie.

De komende tijd zal er meer bekend worden over de uitvoering van die restauratie en de bijbehorende kosten.

We houden u op de hoogte.

Stichting Stoomgroep de Goffert
info@stoomgroepdegoffert.nl
Robert Quint
+31 6 47 67 53 13

Ruimere openstelling Marishuis Heumen



Goed nieuws voor kunstliefhebbers. Om meer bezoekers te kunnen ontvangen zijn de openingstijden van het Ateliërmuseum Jac Maris in Heumen verruimd. Van zondag 13 september tot en met 11 oktober is het museum open van 11 uur tot 17 uur. Wel graag vooraf aanmelden via de website www.marishuis.nl.

Het museum is gevestigd in een uniek gebouw. De collectie is een tijdscapsule van twintigste eeuwse kunst.

U kunt het museum ook zonder reservering bezoeken, maar alleen als er niet teveel personen aanwezig zijn. Men dient dan wel ter plekke een registratieformulier in te vullen. De bezoektijd is drie kwartier, aansluitend kan men naar buiten zonder tijdsbeperking.

www.marishuis.nl
Ateliërmuseum Jac Maris
Looistraat 57
6582 BB Heumen



Stap In! gestart in Hatert & Hees



Komend jaar helpt STAP IN! bewoners van Hatert en Hees om energie te besparen. Een lagere energierekening is goed voor de portemonnee én het klimaat. STAP IN! geeft bewoners tips hoe zij energie kunnen besparen.



Ook krijgen zij uitnodigingen voor activiteiten en gezamenlijke inkoopacties in de wijk. En zij kunnen de gratis SlimWonen App downloaden, die gebruik maakt van de slimme meter in huis. Daarover hebben de bewoners inmiddels een brief ontvangen met een activatiecode.

STAP IN! is een project van de European Climate Foundation voor huurders en eigenaren van koopwoningen, en wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcodeloterij. De gemeente Nijmegen en de woningcorporaties Portaal, Talis en WoonGenoot ondersteunen STAP IN!. Want energie besparen is de eerste stap op weg naar een aardgasvrije, energieneutrale stad in de toekomst.

De wijken Hees en Hatert zijn gekozen voor Stap In!, omdat hier kansen liggen voor verduurzaming van gebouwen van woningcorporaties en oudere particuliere woningen. Van de ervaringen in het project willen de partners leren wat wel en niet werkt om bewoners te inspireren en motiveren om aan de slag te gaan met energie besparen en verduurzamen van woningen.

Meer hierover leest u op www.stap-in.nu

Bron: De Brug Nijmegen



RIBW doet mee aan Socialrun 2020

De RIBW Nijmegen & Rivierenland gelooft in sociale inclusie voor mensen met een psychiatrische aandoening. Daarom doen zij dit jaar mee aan de Socialrun 2020. Een letterlijke en figuurlijke beweging die streeft naar een inclusieve samenleving.

Edwin ten Holte, bestuurder van RIBW Nijmegen & Rivierenland: *"Ik ben trots op onze cliënten en medewerkers die samen een week in het teken zetten van sport, bewegen en vrijwilligerswerk om zo geld op te halen voor projecten die werken aan sociale inclusie. We gaan er samen een hele mooie Socialrun-week van maken."*

Allerlei activiteiten

Het RIBW-team, bestaande uit cliënten en medewerkers, doet mee met allerlei activiteiten: van rennen tot bakken, van fietsen tot vrijwilligerswerk en van wandelen tot een veiling. Via sponsoring van deze activiteiten halen zij geld op. Dit geld gaat 1 op 1 naar projecten die sociale inclusie stimuleren en openheid rondom psychische aandoeningen bevorderen.

Sponsors gezocht

De RIBW Nijmegen & Rivierenland zoekt nog sponsors. Steun het team al vanaf € 5. Sponsor via <https://www.socialrun.nl/teams/team-ribw-nijmegen-en-rivierenland/>

Samen regenpijpen afkoppelen op Groene Vrijdag!

Op Groene Vrijdag 6 november 2020 helpt het team van Pijpenkappuh bewoners van Nijmegen gratis met het afkoppelen van de regenpijp. Waarom is afkoppelen belangrijk? Het klimaat verandert. Daardoor hebben we vaker te maken met periodes van droogte maar óók met flinke hoosbuien. Het regenwater komt grotendeels in het riool terecht. Daardoor kan het riool overbelast raken met als gevolg: straten die blank staan, ondergelopen kelders en natte voeten. Daar kunnen we met elkaar wat aan doen: de regenpijpen afkoppelen van het riool!

Met het afkoppelen van de regenpijp krijgt het regenwater de ruimte om in de tuinen weg te lopen en in de grond te zakken. Het regenwater kan je ook opvangen in een regenton en vervolgens gebruiken om de tuin te besproeien. Ook helpt het afkoppelen tegen droogte.

Hoe meer huizen en gebouwen we afkoppelen, hoe beter we zijn voorbereid op de veranderende weersomstandigheden!



Hoe gaan we het doen

Op 6 november, Groene Vrijdag, staat een heel team voor je klaar om te helpen met het afkoppelen van de regenpijp. Gratis en voor niets! Vooraf komt een deskundige langs om te kijken hoe de regenpijp kan worden afgekoppeld en waar het regenwater naar toe kan worden geleid. Achteraf vindt de controle plaats of het allemaal goed is uitgevoerd. Het team van Pijpenkappuh zorgt voor materiaal om de regenpijp netjes mee af te zagen en af te werken. Mocht je een regenton willen, moet je deze vooraf wel zelf kopen.

Doe je mee?

Ben je huiseigenaar en wil je vrijdag 6 november gratis hulp bij het afkoppelen? Ga dan naar de website www.pijpenkappuh.nl voor informatie en meld je aan via info@pijpenkappuh.nl!

Ben je huurder? Dan heb je eerst schriftelijk goedkeuring nodig van de eigenaar of woningcorporatie. Het subsidiebedrag is voor jou. Wanneer je goedkeuring hebt, meld je dan ook aan bij Pijpenkappuh.

Het afkoppelen liever zelf regelen? Dat kan mét subsidie. Dit regel je via www.nijmegen.nl/diensten/subsidies



groenevrijdag



De actie Pijpenkappuh is een initiatief van Operatie Steenbreek Nijmegen in samenwerking met Lentekracht en Rainbeer.

Foto's: Jasper Maars



Heb jij een droom voor je buurt?
kern met pit helpt!

Heb je een goed idee voor de buurt bedacht? Dan is het nu tijd voor actie!

Kern met Pit is een initiatief van KNIHM foundation en helpt al meer dan 40 jaar burgerinitiatieven door heel Nederland, van een beweegroute in de wijk tot dorpsmuzical. Doelname is gratis.

Je krijgt een eigen adviseur, kunt workshops volgen, hebt de mogelijkheid om je (online) netwerk uit te breiden of de expertise van ingenieursbureau Arcadis in te zetten. En lukt het je om samen met je buurtgenoten het project binnen een jaar uit te voeren? Dan krijgen jullie 1000 euro én het predicaat Kern met Pit.

Schrijf je snel in op www.kernmetpit.nl.

Hoe werkt kern met pit?

- 1 Inschrijven is gratis**
Inschrijven kan tot en met 31 oktober 2020. Iedereen die graag iets moois van zijn of haar buurt wil maken en daar een goed idee voor heeft, kan zich gratis aanmelden via de website www.kernmetpit.nl. Inspiratie nodig? Kijk dan ook eens op www.kernmetpit.nl.
- 2 Selectie per provincie**
Per provincie is er een maximum aantal projecten dat kan meedoen. Na je inschrijving nemen we indien nodig contact op voor aanvullende informatie. Je krijgt in december te horen of je bent geselecteerd voor Kern met Pit. Als je bent toegelaten, word je uitgenodigd voor de Kern met Pit-dag in januari. Hier ontmoet je mede-initiatiefnemers, doe je kennis en inspiratie op voor jouw project en kom je in contact met je adviseur van KNIHM foundation.
- 3 Aan de slag**
Op 23 januari 2021 komen alle projecten samen op de provinciale Kern met Pit-dag. Daarna ga je aan de slag om samen met je buurt je droomproject waar te maken. Je krijgt een eigen adviseur, kunt gratis workshops volgen, hebt de mogelijkheid om je (online) netwerk uit te breiden of de expertise van ingenieursbureau Arcadis in te zetten. Ook krijg je een eigen projectpagina op de website en extra PR en media-aandacht voor je buurtinitiatief.

Geldzorgen?

Gemeente Nijmegen heeft 8 vergoedingen waar jij mogelijk gebruik van kunt maken.



Leerlingenvervoer

Heb je een kind dat door ziekte of een handicap niet alleen naar school kan gaan? Dan heb je als ouder mogelijk recht op een vergoeding voor reiskosten of aangepast vervoer.

Extra tip:

Voor de kosten van onderwijs, sport en hobby's van je kind heb je mogelijk recht op vergoedingen van Stichting Leergeld.



Kinderopvangregeling

Deze vergoeding kun je aanvragen als je niet kunt werken door sociale of medische redenen, of als je een re-integratietraject of inburgeringscursus volgt.



Individuele inkomstentoeslag

Deze toeslag is maximaal € 515 per jaar en geldt als je al drie jaar weinig inkomsten hebt en weinig kans op verbetering.



Individuele studietoelage

Studeer je en kun je door ziekte of een handicap je studie niet combineren met een bijbaan? Dan kun je bij ons terecht voor een studietoelage.



Bijzondere bijstand

Je kunt onverwacht te maken krijgen met hoge kosten. Bijvoorbeeld door vervanging van je koelkast, ziekte of rechtsbijstand. Als je deze niet kunt betalen, heb je misschien recht op bijzondere bijstand.



Busvoordeelabonnement

Jij betaalt € 15 per jaar, wij de rest. Met je abonnement reis je gratis met de bus binnen de gemeente Nijmegen en naar omliggende dorpen.



Meedoenregeling

Dit is een tegoed van € 150 per jaar voor dagjes uit, cursussen en activiteiten.



Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

Met een laag inkomen kun je hier recht op hebben. Wij betalen dan mee aan je verzekering.

Bel 024-3298001 voor persoonlijk advies of ga naar nijmegen.nl/geldzorgen voor meer informatie.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding kijken wij naar je inkomen. Bij sommige vergoedingen ook naar je vermogen.

Struinbulletin

Uw gids door de natuur

<http://home.kpn.nl/ms30ms10/index.html>

Tekst en foto's: Frans Sijben

De maanden in Lockdown hebben veel mensen over de hele wereld tot een verstillings- en bezinning gebracht. Alsof iedereen twee maanden naar een kuuroord is geweest om er ont-haast uit te komen. Daardoor gá je wel anders tegen de wereld aankijken. Maar je gaat ook andere zaken belangrijk vinden. Zo zijn we ook onze tuin, groen en natuur anders, méér, gaan waarderen.

Wetenschappers putten vertrouwen uit de wereldwijde krachtsinspanning waarmee leiders, overheden en burgers gestreden hebben tegen het Coronavirus. Dat geeft de overtuiging dat de mensheid in staat is om op eenzelfde eendrachtige manier te werken aan oplossingen voor het wereldwijde klimaatprobleem. Door de Corona-ervaring lijkt de kans van slagen daarin plotseling veel groter.

Ga thuis door

In mijn vorig artikel 'Een feest van geur en kleur' haal ik al aan dat Nederland massaal de tuincentra heeft bezocht tijdens de Corona opsluiting. En dat daarmee langgekoesterde plannen voor de tuin werkelijk gemaakt zijn. Ga maar kijken in je eigen straat en wijk en zie hoe mooi die groene paradijzen geworden zijn.

Maar de versoepeling haalt ons langzaam uit de – voor velen ook eenzame – opsluiting. Met het gevaar dat we denken onze escaperoom niet meer nodig te hebben. Dat we het groen geleidelijk weer minder belangrijk vinden en uit het oog verliezen. Laten we dat voorkomen. Hou vast aan die groene wereld voor jezelf, de straat of de buurt. Ga door en zorg dat je volgend jaar weer opnieuw zo'n groene escaperoom hebt. Want los van Corona, heb je die altijd nodig.

Doorgaan en volhouden!

Door de Corona-lockdown zijn veel mensen hun tuin, met het groen erin, anders gaan waarderen. Het groen als escaperoom, waarin je kunt wegvuchten uit de opsluiting in eigen huis. Een paradijs, om rust in te vinden en tot jezelf te komen. En nu doorgaan en volhouden. Zorg ervoor dat er altijd een groen plekje voor je is.

Is je tuin grotendeels versteend, dan kun je nu al werken aan een groen droomparadijs voor volgend jaar. Werk samen met burens en wijkbewoners om straat en/of wijk te vergroenen. Stimuleer elkaar en overige wijkbewoners om af te stappen van het achterhaald millennium-tuinconcept van de 'groene buitenhuiskamer', die overwegend bestaat uit onderhoudsmakkelijk steen. Want over enkele jaren zal verstening in stad en dorp een onherroepelijk probleem zijn voor overheid en burgers. Door verdroging, hitte en stortbuien. Dan zal de overheid – net als bij de Corona – gedwongen worden om ingrijpende maatregelen te nemen. Met de kans dat ontstening dan verplicht wordt. Green Capital Nijmegen kan daarvoor het Belgische Gent als gids gebruiken. Gent heeft als gemeente bepaald dat een voortuin per definitie groen en aarde is. Een hof is niet van steen. Daarom worden stenen voortuinen belast: een prikkel om burgers tot ontstening te stimuleren.

Een vraag aan de (groene) lezer

Heb je het ook gezien? In maart, april en mei in je eigen straat en wijk? Dat in je straat, op plein of in gemeente groen bomen flink gesnoeid zijn? Door (grote) zijtakken van de stam weg te halen totdat er haast alleen maar een groene kroon overblijft? En dat midden in het broedseizoen van vogels. Alsof er geen natuurwet bestaat of Europese Habitatrichtlijnen en Vogelwet. Vandaar mijn vraag aan iedere lezer met een juridische achtergrond om mij en de lezers uit te leggen hoe de gemeente dit kan doen? Ondanks wetgeving zo handelen? Trouwens: groenliefhebbers hebben in 2020 in veel steden het fenomeen 'kroonsnoeien' gezien. Alsof gemeenten dat vorig jaar binnen de VNG



Snoeien tot groene Kroon



Graanakker op balkon

hebben afgesproken. Snoeien roept bij burgers minder weerstand op dan kap. Met ongemerkt méér houtopbrengst dan bij kap.



Kleurvolle tuinen 2020



Een feest van kleur en geur



Kaasjeskruid vaker in tuin



Opmars wilde kruiden in tuin

De bibliotheek vergroot je wereld!



foto Marcel Krijgsman

Demonstraties van nieuwe technieken

Vijftigplussers kunnen dit seizoen bij de Bibliotheek Gelderland Zuid weer gratis Digi Demo 50+ demonstraties bijwonen. Tijdens deze bijeenkomsten leer je bijvoorbeeld hoe een robot, VR-bril of greenscreen werkt.

Voor een demonstratie van Virtual Reality kun je op maandag 19 oktober van 15.00 tot 16.30 uur terecht in Bibliotheek Muntweg. Met een VR-bril op

je neus ben je ineens in een hele andere wereld! Op woensdag 4 november van 14.30 tot 15.30 uur komt biebrobot Robin op bezoek in Bibliotheek Hatert. Je komt te weten wat hij allemaal kan en begrijpt. Meld je voor deze gratis demonstraties aan via muntweg@obgz.nl of hatert@obgz.nl. Je kunt je ook opgeven bij de balie in de bibliotheek zelf.

Lezing over niet-aangeboren hersenletsel

De man van auteur en fotograaf Gabriëlle Berning werd getroffen door een hersenbloeding. Ze maakte hierover het persoonlijke boek 'Knarsend grind'. Op dinsdagochtend 20 oktober komt ze hierover vertellen in Bibliotheek Muntweg.

Knarsend grind is een verhaal over zorginstellingen en therapeuten, musea

en dierenentuinen, folders voor mantelzorgers en een sneeuwpop die iets mist. Het is een tocht vol grote, soms bizarre vragen en rake observaties. Maar vooral een zoektocht naar het vinden van een nieuwe balans. De lezing begint om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Een kaartje kost € 2,50 voor bibliotheekleden en studenten, overige bezoekers betalen € 4,00.



foto Marcel Krijgsman

Opening Taalcafé in Bibliotheek Muntweg

Wil je graag beter Nederlands leren? Vanaf 27 oktober vindt elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Muntweg een Taalcafé plaats.

Het gratis Taalcafé is er voor iedereen die de Nederlandse taal (beter) wil leren. Er zijn vrijwilligers aanwezig om te helpen met oefenen. Je leert steeds weer nieuwe Nederlandse woorden en doet samen taalspelletjes. Het zijn gezellige ontmoetingen, met elke keer

een ander onderwerp om over te praten. Je leert mensen kennen die ook graag de Nederlandse taal willen leren. Iedereen is van harte welkom, ook als je de Nederlandse taal nog helemaal niet spreekt. Je oefent de taal op je eigen niveau. Aanmelden is niet nodig. De feestelijke opening van het Taalcafé in de bieb aan de Muntweg is op dinsdag 27 oktober. Houd de website van de bibliotheek (www.obgz.nl) in de gaten voor meer details over het programma.

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten en de kaartverkoop op www.obgz.nl/agenda. De bibliotheek houdt rekening met de voorschriften van het RIVM, zoals 1,5 meter afstand tussen de zitplaatsen. Daardoor is er per activiteit een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Koop op tijd je kaartje(s) om verzekerd te zijn van een plaats.

Ook Taalcafés in Grootstal en Hatert

Woon je in Grootstal? In wijkcentrum De Schakel aan de Archimedesstraat 9 vindt iedere donderdag van 13.00 tot 14.30 uur ook een Taalcafé plaats. In Hatert is per 1 september 2020 het Taalcafé in Bibliotheek Hatert weer gestart.

Kijk voor meer informatie over hulp met taal bij de bibliotheek op www.obgz.nl/taalvaardig. Of pak de brochure 'Hulp bij de Nederlandse taal' mee in de bibliotheek.

Belangrijke telefoonnummers

- Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: bel met Veilig Thuis op 0800-2000
- Alarmnummer: 112
- Apotheek: Zuider Apotheek, (024) 355 03 00
- Bel- en Herstellijn van de gemeente Nijmegen: 14 024
- Brandweer: (024) 329 75 99
- Breng Klantenservice: 0900 266 63 99; Bureau Toezicht: 14 024
- Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 365 76 57
- Dar Klantenservice: ook Grofvuil-service: (024) 371 60 00
- De Lindenberg: (024) 327 39 11
- Dierenambulance: (024) 355 02 22
- Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
- Edwin van Haveren, wijkmanager, via secretariaat wijkmanagement: (024) 329 96 75
- Gemeente Nijmegen: 14 024
- GGD: 088-1447144
- Huisartsenpost Nijmegen en omstreken: 0900 88 80
- Kindertelefoon: 0800 04 32
- Lux: 0900 589 46 36
- Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000
- Meldpunt Kindermishandeling: 0800 – 2000
- Milieupolitie: 14 024
- Politie: 0900 88 44
- Marcel Rutten (wijkagent)
- Radboudumc: (024) 361 11 11
- Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
- Slachtofferhulp: (024) 323 33 22, 0900 0101
- Sociaal Wijkteam Zuid: 088 00 11 300
- Stadsschouwburg en Vereniging: (024) 322 11 00
- STIP Zuid Info en advieslijn: (024) 350 20 00. in Wijkcentrum De Schakel Openingstijden: maandag 9.30-12.30, dinsdag 13.30 tot 16.30 en vrijdag 9.30 tot 12.30.
- Talis: 06-50 69 60 54
- Wijkcentrum De Schakel: (024) 355 65 20
- Zelfmoordpreventie: 113
- ZZG-zorggroep: (024) 366 57 77

Lourdeskerk

Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen
024 355 36 30
email: parochiecentrum@h3eenheid.nl
secretariaat: Hatertseweg 111
6533 AD Nijmegen 024 355 36 30
www.parochie-heiligedrie-eenheid.nl
ma. t/m vrij. van 9:00 tot 12:30 uur.
In dringende gevallen: 06 221 867 45
J. Grubben, pastoor
e-mail: parochiecentrum@h3eenheid.nl
H. van der Donk, kapelaan
e-mail: parochiecentrum@h3eenheid.nl
P. Menting, diaken
e-mail: parochiecentrum@h3eenheid.nl
H. Welling, diaken
e-mail: parochiecentrum@h3eenheid.nl

Diensten in het weekend:

Zondag 11.30 uur.

Op zaterdag is de viering om 17.30 uur in de Kruispuntkerk aan de van Hogendorpstraat.

Diensten doordeweeks:

In de Groenestraatkerk: op maandag, dinsdag en vrijdag om 9.00 uur.

In de H. Antonius Abt-kerk in Malden: op woensdag om 9.00 uur met aansluitend aanbidding.

Protestante Gemeente

Sectie Stad - Maranathakerk
tel. 024 355 45 20

www.maranathakerk-nijmegen.nl

Kerk: Steenbokstraat 86, Nijmegen

Kerkdienst: zondag 9.30 uur.

Koster: Willem van Tilburg

tel: 024 3554520,

e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

ds. Henk Gols, tel: 06-51999262

e-mail: henkgols@planet.nl

ds. Paul Oosterhoff, tel: 06-22994450

e-mail: oosterhoff@kerkinactie-nijmegen.nl

ds. Rainer Wahl (interim predikant)

tel: 06-27222693

e-mail: rama.wahl@gmail.com

werkdagen: woensdag en donderdag

Kerkelijk werker Marije Klijsma, tel: 06-19047440, e-mail: m.klijnsma@pkn.nl,

werkdagen: maandag en woensdag

Diensten:

Na de diensten is er gelegenheid tot koffiedrinken. U bent van harte welkom!

Pinkstergemeente Jozua

Erediensten: Zondag 10:00

Zaal : kerkgebouw aan de Zijpendaalstraat 5A, 6535 PS Nijmegen

Info : Nick Selders, 0485 540891

Tevens crèche en kindernevendiensten t/m 12 jaar

Website : www.pgjozua.nl

Empire Carl Square, Orphans-hove Station en Nearbush-East

Een metrokaart van de stad Nijmegen

De uit Hatert afkomstige kunstenaar Fedor van Rossem heeft een metrokaart van Nijmegen gemaakt. Op de metrokaart staan alle ondergrondse stations van de stad. 'Nijmegen is een internationale stad met allure, en daar hoort een metrokaart bij, al

is die wat voorbarig'. De kaart is internationaal, dus alle stations hebben een Engels klinkende naam zodat de toeristen en bezoekers van de Nijmeegse Vierdaagse beter kunnen zien waar ze naartoe moeten. Zo kan je van Weird naar Female Sheep Poulder of van Taxhouse naar Easterwoods station reizen. Het is een gimmick maar erg fraai en realistisch gemaakt.

Fedor van Rossem (1968) woont in Utrecht en maakte in 2019 al een kaart van de stad Utrecht. 'De kaart is een succes. Mensen kennen de grap om van straat- en plaatsnamen een komische Engelse variant te maken, dat zet ik nu in een metrokaart-concept door'. Het idee van de engelse-namen-voor-straten is al zo succesvol dat er zelfs al namaak posters verschijnen. Voordat ook Nijmegen gekopieerd wordt besloot Fedor de Metropolitische ode te brengen aan zijn geboortestad. Fedor woonde in de Onyxstraat in Hatert, vandaar dat de beroemde wijk daarom ook twee haltes heeft gekregen? De kaart kan worden besteld bij Catch Projecten (<https://www.catch-online.nl/kunstenaars/fedor-van-rossem>) die meer van zijn werk uitgeven. Ook is het mogelijk dat Fedor een speciaal op maat gemaakte metrokaart produceert met je eigen straat, huis of bedrijf.

www.fedorvanrossem.nl

Tekst: Anne-Marie Akkers Kaart: Fedor van Rossem



Overpeinzingen van Djoeke

Het is genieten! Elke dag weer. De zon is onze grootste vriend. Lekker buiten zitten, en dat al zoveel weken lang.

Maar, we zullen er weer aan moeten wennen dat de herfst eraan komt. 's Avonds toch de lange broek maar weer aan. En misschien de verwarming een tikkeltje hoger.

Mijn moeder was op 12 oktober jarig. Wij gingen dan met het hele gezin naar Friesland waar zij woonde. De zomerjurkjes nog aan, onze dochters tenminste. Maar de week daarna konden meestal de winterjasjes aan; die hingen dan al klaar, te wachten op koudere dagen.

Ach, met de herfst komt ook weer de gezelligheid in huis. Ook later de wintermaanden! Er stond al een recept voor zuurkool in de krant. Vindt u dat erg? Nou, wij niet hoor. Natuurlijk hebben wij dit jaar de Vierdaagse gemist. Maar in Nijmegen is altijd wel wat te doen. De musea in eigen land worden nu bekeken. En voor de kleintjes is elke natte plas leuk om in te zwemmen, zeker met dit prachtige weer van de afgelopen periode. De vraag is of de kinderen hun buitenlandse vakantie wel hebben gemist.

Voor ons kwam onlangs een verdrietig bericht: op 15 september is de zangeres Caroline Kaart overleden. Wij genoten zo van haar zang. Nu mag zij ons vanaf een wolkje bekijken en misschien toezingen.

Het wordt weer langzaam tijd om met de tuin aan de gang te gaan. De uitgebloeide zomerplanten uit de potten en winterheide of winterviooltjes erin. Een lust voor het oog.

Laat ons vooral tevreden zijn met waar vriendschap heerst en liefde.

Djoeke

**"De rijkdom is de voornaamste
oorzaak van de armoede"**

===

**"Als de mensheid zo zal zijn als
jij zal de wereld nog mooier kun-
nen zijn"**

Het Nijmegengevoel

Een naoorlogse stadsgeschiedenis

door Dolly Verhoeven

De redactie van De Heistal kreeg de vraag of dit boek mogelijk interessant is voor onze lezers en omdat ik van lezen houd en – min of meer gedwongen door Covid19 – veel tijd in en om mijn huis doorbreng, ben ik nieuwsgierig aan dit boek begonnen. Beslist geen straf, zoals al snel bleek.

Dolly Verhoeven was van 2008 tot en met 2019 bijzonder hoogleraar Nijmeegse geschiedenis aan de Radbouduniversiteit. Niet vreemd dus dat dit boek over Nijmegen van haar hand is.

Laat ik beginnen te vertellen dat ik niet in Nijmegen geboren ben, maar wel op jonge leeftijd in 1966 vanuit Limburg hier terecht kwam en met korte en langere onderbrekingen ben blijven wonen. Veel van mijn eigen herinneringen én ervaringen vind ik terug in dit boek. Ik heb de 238 pagina's tekst én de veelzeggende foto's met veel plezier tot mij genomen. Vaak met het gevoel "oh ja, zo was dat!"

Dolly Verhoeven heeft met 44 personen gesproken, en al die interviews hebben ongeveer 100 uur geluidsopnamen opgeleverd. Niet alles daarvan is in dit boek terecht gekomen, maar de banden blijven bewaard bij het Regionaal Archief Nijmegen, waar ze beschikbaar zijn voor toekomstig onderzoek.

Een deel van de geïnterviewden is geboren en getogen in Nijmegen, anderen zijn ooit via studie of werk in Nijmegen terecht gekomen en daar blijven hangen, of weer doorgetrokken. Onder de geïnterviewden meer of minder bekende Nederlanders. Ik noem bewust geen namen, als ik er één noem, moet ik iedereen vermelden. Dat er verrassende namen tussen zitten, zal u niet verbazen.

Aan de hand van al die verhalen probeert Dolly Verhoeven de vraag te beantwoorden: "Wat maakt Nijmegen tot Nijmegen? Wat bepaalt de identiteit van de stad?" En ook "Bestaat er eigenlijk wel zoiets als de identiteit van een stad?"



In tien hoofdstukken neemt ze ons mee door de tijd: vanaf het einde van WO11 tot nu:

de gedeeltelijk verwoeste stad, de wederopbouw. De bouw van nieuwe wijken, gebiedsuitbreiding richting Dukenburg, maar ook de Waalsprong naar de overkant richting Lent.

En: welke rol speelde en speelt nog het geloof in Nijmegen, de rol van de Universiteit, de studentenbeweging, de krakers. De werkgelegenheid komt aan bod, met hoogte- en dieptepunten, soms hoge werkeloosheid, maar ook de komst van arbeidsmigranten omdat er in eigen omgeving te weinig geschikte medewerkers te vinden zijn. Hoe ging de 'stad' om met nieuwkomers uit overzeese gebieden (Molukken, Suriname, de Nederlandse Antillen). En hoe werd er omgegaan met de komst van vluchtelingen als gevolg van diverse oorlogen en rampen elders op de wereld.

En natuurlijk niet te vergeten sport en ontspanning, het verenigingsleven, de Vierdaagse, muziek, horeca... alles wordt besproken, en soms tegengesproken. Ook dat is niet verwonderlijk, iedereen ervaart de dingen op zijn eigen manier.

Dolly Verhoeven beschouwt haar boek als afscheidscadeau aan Nijmegen, de stad waar zij zich altijd steeds welkom heeft gevoeld.

Ik zie het zeker ook als een welkomstcadeau voor iedere nieuwkomer, om de stad en haar geschiedenis te begrijpen.

Maar dit boek is vooral voor iedere 'Nijmegenaar' een feest van herkenning.

Tekst: Carla Boves

De 'R' zit weer in de maand

Hoe zorgt u in de herfst
goed voor uzelf?

**Wij adviseren u
graag!**



Gedreven door gezondheid

Zuider Apotheek Malvert

Malvert 5133, 6538 DG Nijmegen
T 024 344 37 38
E info@apotheekmalvert.nl
www.serviceapotheek.nl/malvert

Zuider Apotheek Hazenkamp

Vossenlaan 90, 6531 SP Nijmegen
T 024 359 25 35
E info@apotheekhazenkamp.nl
www.serviceapotheek.nl/hazenkamp

Zuider Apotheek

St. Jacobslaan 339, 6533 VD Nijmegen
T 024 355 03 00, F 024 356 43 05
E info@zuiderapotheek.nl
www.serviceapotheek.nl/zuider

Zuider Apotheek Brakkenstein

Heyendaalseweg 288, 6525 SM Nijmegen
T 024 2082288
E brakkenstein@zuiderapotheek.nl
www.zuiderapotheek.nl

Evers Janssen
tweewielers



**Gratis haal en brengservice
Gratis leenfiets bij uw reparatie
Groot assortiment aan kinder-, elektrische- en stadsfietsen**

Leverancier van onder andere:



Batavus



Cortina



Gazelle



Union



Vogue



Victoria



Loekie



Alpina

Evers Janssen Tweewielers

Kanunnik Pelsstraat 70
6525VZ NIJMEGEN
Tel.: 024-3552015

website: www.ejtn.nl
e-mail: info@ejtn.nl