



DE HATERTSE HEI GROOTSTAL

WIJKBLAD VOOR DE HATERTSE HEI & GROOTSTAL

Bedankt voor
jouw steun in
coronatijd



Speciaal
voor:

Dit is een initiatief van:

NIJMEGEN STAD VAN COMPASSIE

www.nijmegenstadvancompassie.nl

RONN|REPAIR

Voor goed en betaalbaar auto-onderhoud

Het adres voor algeheel onderhoud aan uw voertuig.
Gratis haal- en brengservice voor Grootstal, Hatert en Hatertse Hei.
Bel vrijblijvend voor informatie of een afspraak:

0614902270

Of kijk op de website: www.ronnrepair.nl

APK KEURING | ONDERHOUD SERVICE | OCCASIONS



BELANGRIJK NIEUWS!!

Nu elke zondag open!!

van 08.30 tot 12.00 uur

Nijmegen Wijchen
Sint Jacobslaan 277 Lepelaarstraat 6a
Tel. (024) 355 07 08 Tel. (024) 641 26 90

www.bakkerij-holland.nl

BELASTINGAANGIFTE?

Voor u kan het leuker en makkelijker!



Kijk op www.schoutenfiscaal.nl
of bel 06 - 22 99 05 20

Jolanda Schouten - van Baarsen RB
Belastingconsulente
Heiweg 212
6533 PH Nijmegen



... bij de buren

Eten, drinken en ontmoeten

Een kop koffie met gebak? Een lunch of een driegangenmenu met gerechten uit de eigen streek? ... bij de buren is zeven dagen per week voor u geopend:

- Maandag t/m woensdag van 10.00 uur tot 17.00 uur,
- Donderdag t/m zondag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Potje biljarten met uw buren!

GEZELLIG

... bij de buren
Irene Vorrinkstraat 401 (Park Malderborgh),
6535 NB Nijmegen | T. 024 - 890 91 33
E. bijdeburen@zzgzorggroep.nl
I. www.restaurantbijdeburen.nl



Stomerij Swagemakers

Wij reinigen voor u:

- Kleding
- Bruidskleding
- Dekbedden/dekens
- Gordijnen
- Vloerkleden



Tevens hebben wij een overhemden strijkservice



van Peltlaan 190
6533 ZT Nijmegen
024-3551948

Openingsijden:
maandag 09.00-17.45
dinsdag 09.00-17.45
woensdag 09.00-12.00
donderdag 09.00-17.45
vrijdag 09.00-17.45
zaterdag 09.00-12.00
zondag gesloten
In avond op afspraak

Karreman

WASSEN - STOMEN
...en nog veel meer!!!



Uw specialist in:

WASSEN * STOMEN * TAPIJTREINIGING
KLEDINGREPARATIES * SUEDE- EN LEDERREINIGING
NAAMLABELS * RECLAME BORDUURWERK

Als kwaliteit u nog iets zegt, dan komt u vanzelf bij ons terecht.

karremanwasserettes@chello.nl

St. Jacobslaan 430 Nijmegen 024 - 355 10 76

Hier had uw advertentie kunnen staan!

Interesse?

Voor prijzen en formaten neemt u contact op met: advertenties@deheistal.nl

Colofon

Wijkblad De Heistal is een uitgave van de gelijknamige stichting, mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Nijmegen, en wordt verspreid in de wijken Hatertse Hei & Grootstal, omsloten door de straten Grootstalselaan, Hatertseweg, Slotemaker de Bruineweg en St. Annastraat.

Opplage: 4.250 exemplaren

De redactie bestaat uit:

Carla Boves
Dorite Claassen (*eindredacteur a.i.*)
Jos van Gelder (*fotograaf*)
Bart van Munster
(*lay-out en webmaster*)
Fred uit het Broek
Joke Sniijders

Aan dit nummer werkten mee:

Andrea van der Leek
Anthoon Budel
Assurantiekantoor Peters
B.C. Passage Passé
Bahtiyar Koçan
Bart Janssen
Basisschool de Kleine Wereld
Bindkracht10
Frans Sijben
Geesje Gerretsen
Gemeente Nijmegen
Harrie Kamphuis
Ingrid van Hees
Malou Michels - Houtman
Marianne
Marije de Haan
Peter Eissing
Peter Willemsen
Stadstuin De Groene Schakel
Wijkblad De Rozet

Aanleveren kopij:

redactie@deheistal.nl

Aanleveren advertenties:

advertenties@deheistal.nl

Klachten bezorging:

06 10 72 65 36

Deadline oktober nummer:

maandag 13 september

De redactie behoudt zich het recht voor kopij aan te passen, in te korten of zonder opgave van reden te weigeren. Ingezonden kopij valt buiten de verantwoording van de redactie. E-mail met kopij of een advertentie, waarvan wij het vermoeden hebben dat die een virus bevat, wordt niet geopend.

Drukwerk:

Benda druk & print Nijmegen

In dit nummer:

Colofon e.d.	3
Uitnodiging 1 jaar Stadstuin	4
Basisschool De Kleine Wereld	5
Coronapups	7
B.C. Passage Passé	8
Vakantieprogramma	8
Afscheid van de biebmoeiers	9
Wijkraad Grootstal	11
Wijkraad Hatertse Hei	11
Jeu de Boules	12
Adverteerders bedankt	13
Alles onder 1 dak	13
Achter de voordeur...	14
Gratis tuinadvies	15
Struinbulletin	16
Juf Marloes trouwt!	18
Kinderpagina	19
Column Peter Eissing	20
Zeg No tegen Nood	20
Maaibeheer in Nijmegen	21
VPTZ Thuis waken	22
De Schakel	24
4-Daagse sponsorloop	25
Nacht van de ommetjes	27
Boekentorentje Agnes Kunst	27
Column Marianne	27
Herinneringen Bart Janssen	28
We mogen (en gaan) weer	30
To be a loser...	33
Belangrijke telefoonnummers	34
Rommelmarkt	34
Bieb	35



Beste lezers

We zijn alweer over de helft van 2021. Langzaam aan gaan we richting de herfst. Dat betekent niet dat de vakantieperiode voorbij is, want we zitten er nog middenin. Veel mensen zijn misschien al op vakantie geweest; anderen verheugen zich op hun eerste "vlucht" na de C-crisis. Ik ga het woord niet meer voluit noemen. Dat hebben we meer dan genoeg gedaan.

Doorgaan dat is wat we doen! Daarbij moeten we ook proberen er voor elkaar te zijn. Kijk eens om je heen; misschien is er wel iemand die je kunt helpen. Wees lief voor elkaar. Een klein gebaar is vaak al heel waardevol. Het zijn de kleine dingen die het doen. Als vrijwilliger bij een zorginstelling ervaar ik dat regelmatig. Een glimlach maar soms ook een traan van mensen die weer even gelukkig zijn omdat ze een praatje kunnen maken, een drankje krijgen en niet meer alleen zijn. Dat raakt me.

Doorgaan is ook het motto van de redactie van De Heistal. Nummer 4 ligt voor u. Met dit nummer zijn we ook over de helft van het aantal wijkbladen dat wij jaarlijks uitgeven. De onderwerpen zijn ook deze keer weer heel divers zoals dat steeds ons doel is.

Geniet van het laatste restje zomer, die nogal onstabiel is dit jaar. Alhoewel, die afwisseling, ik vind het niet eens zo erg.

Veel leesplezier met deze Heistal.

Dorite Claassen

Planning De Heistal 2021

Uitgave	Deadline kopij	Bezorgen
Oktober	ma 13-9	ma 11-10 t/m 17-10
December	ma 15-11	ma 13-12 t/m zo 19-12

Op onderstaande locaties kunt u een exemplaar ophalen mocht u geen exemplaar hebben ontvangen of niet in het bezorgingsgebied woonachtig zijn.

- Wijkcentrum de Schakel, Archimedesstraat 9
- Bibliotheek Couwenbergstraat 20
- Bibliotheek Muntweg 207
- Jumbo Sint Jacobslaan 500
- Restaurant bij de burens (Park Malderborgh)

UITNODIGING

VOOR DE EERSTE VERJAARDAG VAN STADSTUIN DE GROENE SCHAKEL



Foto: Henk Knoop

In het eerste weekend van september 2020 werd de stadstuin De Groene Schakel feestelijk geopend. De tuin naast wijkcentrum De Schakel is nu al een succes. Alle reden om de eerste verjaardag te vieren. We nodigen u van harte uit voor dit verjaardagsfeestje in de tuin op

ZATERDAG 4 SEPTEMBER TUSSEN 13.00 UUR EN 17.00 UUR

We willen u ontvangen met lekkere hapjes, iets te drinken, muziek, kinderactiviteiten (o.a. presentatie van de kindermoestuin), jeu de boules voor groot en klein, en rondleidingen door en informatie over de tuin.

Tijdens deze feestelijke middag kunt u ook deelnemen aan een miniworkshop van IVN en informatie krijgen over groene initiatieven in de buurt (zoals Tiny Forest Grootstal), de vergroening van onze wijken en wandelingen in de omgeving onder leiding van een natuurgids.

Met al deze activiteiten hopen we er weer een gezellige en feestelijke middag van te maken, waarin buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen genieten van onze mooie tuin.

De Groene Schakel is nog volop in ontwikkeling. Heeft u ideeën over wat er nog meer mogelijk zou zijn, dan kunt u deze op 4 september bespreken bij de marktkraam met de ideeënbus. Hier wordt ook informatie gegeven over wat vrijwilligers bij de stadstuin kunnen doen.

Degenen die regelmatig door de tuin wandelen hebben in de afgelopen maanden naast het wijkcentrum een terras met verhoogde plantenbakken zien ontstaan, waardoor tuinieren voor meer mensen mogelijk wordt. We noemen dit nu nog "de Bakkentuin", maar zoeken een pakkende naam. Heeft u een leuk idee voor een naam voor dit speciale stukje tuin, laat het ons dan vóór 25 augustus weten! Dat kan via de mail of een briefje naar ons postadres. De bakkentuin wordt tijdens het verjaardagsfeest in gebruik genomen, waarbij de gekozen naam wordt onthuld.

We hopen u op zaterdag 4 september te begroeten!

Vrijwilligers Stadstuin De Groene Schakel
 Email: bestuurdegroeneschakel@gmail.com
 Postadres: Heiweg 301, 6533 PD Nijmegen



Variety Basisschool De Kleine Wereld

Bijenhotel op De Kleine Wereld

Geschreven door twee leerlingen uit groep 5:

Eerst ging Bo haarzelf voorstellen. Zij heeft zelf ook op De Kleine Wereld gezeten! Daarna gingen we een filmpje kijken over bijen en over de stadsimker. Toen gingen we naar buiten en gingen we luisteren naar de Buitenburgemeester.

We kregen een blik en we mochten zagen en boren en ons blik inrichten voor de bijen. Dat blik gingen we allemaal in de bijenkast zetten. Toen was het bijenlokaal klaar. Als afsluiting kregen we allemaal een mooie kleurplaat.



Rondleiding over het bombardement

Op vrijdag 25 juni ging groep 7 van De Kleine Wereld naar de stad op de fiets. Toen kregen ze een rondleiding door de stad van Nijmegen over het bombardement. Ze werden rondgeleid door Jan van het Valkhof museum.

Jan vertelde over het bombardement in Nijmegen. We liepen door het centrum van Nijmegen. We kwamen langs de Stevenskerk waar de punt van de kerk is afgevallen door een bom. Toen gingen we naar de school waar er 25 kinderen en 4 leerkrachten omkwamen bij een bombardement.

Het was super interessant en Jan had het goed uitgelegd.

Geschreven door Laura en Daud uit groep 7



Leerlingen De Kleine Wereld rennen voor kinderen met kanker

Op woensdag 28 april vond de Miniroparun plaats op basisschool De Kleine Wereld. De Miniroparun is een sponsorloop voor kinderen georganiseerd door Radboud Running Nijmegen. Doel is om zoveel mogelijk geld op te halen om de kwaliteit van het leven van kinderen met kanker te vergroten.

In de aanloop van de run hadden alle leerlingen sponsors gezocht. Naast sponsoring van een vast bedrag, konden sponsors ook een bedrag per gelopen rondje toezeggen. Een mooie stimulans voor de kinderen om zoveel mogelijk rondjes te lopen in het kwartier dat ze kregen.

En dat was ook te zien tijdens de loop; er waren zelfs een paar kinderen die het voor elkaar kregen vijftien rondjes af te leggen op het parcours dat voor de school was uitgezet.

Directeur Judith Heijmans is trots op haar leerlingen. "Het was geweldig om te zien hoe de kinderen hun best deden. Als sportieve school proberen we sporten en gezond gedrag te stimuleren. Dat het dan ook nog eens geld oplevert voor een goed doel is natuurlijk alleen maar fantastisch."



De Kleine Wereld doet al jaren trouw mee aan de Miniroparun. Ook dit jaar dus, ondanks de coronapandemie. Judith: "We proberen altijd te denken in mogelijkheden; wat kan er wél. De Miniroparun is buiten en door het programma slim in te delen, kregen alle klassen hun eigen tijdstip om te rennen. Helemaal coronaproof dus."

De sportieve prestaties hebben ook op sponsorvlak hun vruchten afgeworpen. Op 25 juni kon Judith een cheque ter waarde van € 5.102,15 overhandigen aan Radboud Running Nijmegen.

Tekst en beeld: De Kleine Wereld



**FYSIOTHERAPIE
HOMBURG**

TRAINING

Voor een sterk en gezond lichaam

Waarom Fysiotherapie Homburg:

- Deskundige en ervaren fysiotherapeuten
- Zorg op maat
- Nu bellen betekent morgen behandeld worden
- Behandeling aan huis is mogelijk
- Fysiotherapie Homburg is goed bereikbaar; ook is er een bushalte voor de deur
- De praktijk is rolstoeltoegankelijk
- Onze fysiotherapeuten zijn betrokken en spelen een actieve rol in uw herstel

Fysiotherapie Homburg Oude Molenweg 150 Ingang praktijk: St. Jacobslaan 194A 6533 WR Nijmegen	Openingstijden: Maandag 08:00-19:00 Dinsdag 08:00-19:00 Woensdag 08:00-13:00 Donderdag 08:00-19:00 Vrijdag 08:00-19:00
Bereikbaar via T: 024-3540606 E: fysiohomburg@hotmail.com	Hilleke Scherpbier T: 024-3557023 E: info@hillekescherpbier.nl



**FYSIOCENTRUM
NIJMEGEN**

Wij bieden u:

- Hoogwaardige patiëntenzorg met een tevredenheid van **8,9!**
- Alle fysiotherapeutische specialismen in huis
- Nauwe contacten met zorgmedewerkers in de wijk
- Actieve samenwerking met uw huisarts en verwijzers

U bent van harte welkom op één van onze volgende adressen:

St Jacobslaan 345A
Groenestraat 217y

www.fysiocentrumnijmegen.nl
info@fysiocentrum-nijmegen.nl | **T 024 3540404**

ACTIE
Woonhuisventilatie
Itho CVE ECO FAN
+
Draadloze zender
€ 194,99





***Bespaar € 45,- tot € 65,- per jaar aan energiekosten**

Oude Molenweg 137
6533 WH Nijmegen

Tel: 024 - 350 28 30
Fax: 024 - 350 28 31

info@vakhandeljanssen.nl
www.vakhandeljanssen.nl

vakhandel
Janssen
sanitair • c.v. • elektro

id
dealer

itho daalderop
Climate for Life



kleine.
ZWAAN

WONEN MET BLOEMEN

VAN PELTLAAN 148
6533 ZR NIJMEGEN
024 355 0304

WWW.KLEINEZWAAN.NL



Coronapups

Ik zal mij even voorstellen, voor diegenen die mij nog niet kennen. Mijn naam is Ingrid van Hees, hondenopvoedkundige. Ik heb al eens eerder in het wijkblad gestaan en daardoor is het idee ontstaan om een terugkerende column te schrijven. Dat ik hondenopvoedkundige ben wil natuurlijk niet zeggen dat ik alles weet en dat alles alleen maar goed gaat. Bij mij gaat het ook wel eens verkeerd. Mensen maken fouten en soms lukken dingen minder goed. Dat moet je accepteren. Leven in het hier en nu hoort bij een hond en daar kunnen mensen van leren.

Ik wil jullie meenemen in het opvoeden van honden.

De hondenetiquette: hoe je met sommige dingen kunt omgaan. Maar ik wil jullie ook meenemen naar de andere kant. Niet alleen als hondenbezitter, maar ook eens als hardloper, wandelaar of fietser of iemand zonder hond.

Wat zou je kunnen betekenen of kunnen doen om het voor elkaar makkelijker te maken. Sommige dingen bespreekbaar maken; elkaar helpen waar nodig; samenwerken en samen leven.

Zoals nu bijvoorbeeld. Er zijn enorm veel honden in onze sa-

menleving bijgekomen. De zogenaamde coronapups. Ik zeg het eerlijk; ik ben er niet blij mee. Er zijn inderdaad mensen die vanuit een gemak aan een hond zijn begonnen want nu kon het. We werken nu thuis dus hebben tijd. Helaas is de werkelijkheid anders. De tijd gaat weer veranderen en de vakanties worden gepland. Veel honden worden niet volledig opgevoed geboren. Of eigenlijk, niet een. Er is geen hond die geboren wordt en zindelijk is; of netjes bij je loopt zonder trekken; altijd sociaal is naar alle andere honden; zichzelf volledig zeker voelt, zodat hij altijd kalm is enz. enz.. Dus hoe nu verder?

Wat er gebeurt is dat een nieuwe baas best wel afgebrand kan raken en er veel geoordeeld en veroordeeld wordt. Maar eigenlijk zouden we ze juist een reikende hand moeten bieden.

Ik geef zelf training en bied ik vaak mijn helpende hand aan. Maar als jij iemand enorm ziet worstelen kun je ook het gesprek aangaan en hem of haar doorverwijzen. Zonder te oordelen of te veroordelen. Iedereen wil zijn/haar hond naar eer en geweten opvoeden, maar vaak weten ze niet hoe en kunnen ze niet meer

dan hun best doen.

Momenteel is de hondenpopulatie explosief gestegen met diverse soorten en rassen vanuit binnen- en buitenland. Elke hond heeft iets anders nodig; elke hond is een individu. Rasverschil betekent een verschil in opvoeding, maar in één ras kunnen ook duidelijke verschillen zitten. Het is heel moeilijk om uit te zoeken wat het beste is voor je hond. In plaats van het zelf uit te zoeken: ga uit je comfortzone en in gesprek met elkaar. Hoe werkt hondentaal, welke problemen kunnen zich voordoen? Hoe kom je in vredesnaam de puberteit met ze door? Waar kunnen ze verblijven als de vakantie weer begint? Geloof mij, iedereen loopt tegen dezelfde problemen aan, maar de oplossing hierin verschilt. En dat komt door het verschil van hond en/of ras maar ook zeker het verschil van baasje of begeleider. Zo zijn er nog tig vragen. De enige maar aan dit alles is: ga alleen het gesprek aan als je daadwerkelijk weet waar je het over hebt en je zelf niet alles maar wel heel veel begrijpt hoe het werkt in de hondenwereld. Anders kan het ook een averechtse werking hebben.



Tekst en foto:
Ingrid van Hees



B.C. Passage Passé

Wie neemt deze leuke uitdaging aan? Er is nog een plek vrij bij Bridgeclub Passage Passé. Wacht niet te lang want er is beperkt plaats. Bij voldoende belangstelling gaan er thema avonden georganiseerd worden. Elke dinsdagavond spelen wij in wijkcentrum 't Hert.

Kijk bij www.nbbclubsites.nl/club/15031.

Aanmelden bij v.wels@chello.nl

Zomervakantie

Hatert & Grootstal/Hatertse Hei

Dinsdag 17 augustus

13:00 uur – 15:00 uur: Buitenactiviteiten met Bindkracht10 Jongerenwerk bij Cruyff Court Hatert
16:00 uur – 19:00 uur: BBQ Bindkracht10 Jongerenwerk bij Cruyff Court Hatert
Leeftijd: 9 – 17 jaar. Aanmelden bij jongerenwerk is niet nodig

Woensdag 18 augustus

11:30 – 12:30 uur: Moestuinieren met Bianca in de kindermoestuin in wijktuin de Groene Schakel.
Leeftijd: **alle leeftijden**. Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig. voor meer informatie bel of app Bianca.

23 t/m 27 augustus buitenactiviteiten met MOVE

Programma wordt binnenkort bekend gemaakt op www.facebook.com/activiteitenpleinhatert

Dinsdag 24 augustus

13:00-14:00 Pirates Football met Vereniging Grootstal bij Veldje tegenover Kleine Wereld
Leeftijd: 10+ Jaar. Let op! Voor deze activiteit moet je je aanmelden via middenzuidsport@nijmegen.nl of stuur een berichtje naar Karlijn Groeneveld 06-50091051

Woensdag 25 augustus

11:30 – 12:30 uur: Moestuinieren met Bianca in de kindermoestuin in wijktuin de Groene Schakel.
Leeftijd: **alle leeftijden**. Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig. voor meer informatie bel of app Bianca.

Wil je op de hoogte blijven van alle andere activiteiten die georganiseerd worden?

-Join met je mobiele telefoon via deze link onze Whatsappgroepen waarin we jullie op de hoogte houden:

bit.ly/grootstalvakantie

bit.ly/hatertvakantie

-Voor de activiteiten van Kinderwerk Hatert, kijk op www.facebook.com/activiteitenpleinhatert of stuur een berichtje naar kinderwerker Anna

-Voor meer informatie over de activiteiten van Sportontwikkeling, kijk op www.gemeentenijmegen.nl/vakantiewijkspport



Vragen/aanmelden?

Stuur een appje!

Jongerenwerk

Adil 06-19136298

Anouk 06-20223277

Kinderwerk

Anna (Hatert) 06-12652232

Bianca (Grootstal) 06-30612243

Sportontwikkeling

Charlotte 06-31109441

Anouk 06-55491608

Vakantieprogramma Week 5 en 6

Alle activiteiten zijn gratis en vinden buiten plaats



AFSCHEID VAN DE 'BIEBMOEDERS'

De redactie van De Heistal was blij verrast toen zij een uitnodiging kreeg voor een bijzondere, maar ook geheime gebeurtenis op basisschool De Kleine Wereld. Debbie Hendriks en Monic Alstadt zouden namelijk op hun laatste werkdag, 30 juni, enorm verrast worden!

Ruim 20 jaar waren beide dames elke woensdag in de bieb om kinderen te helpen bij het uitzoeken van een boek. Ook toen hun eigen kinderen de basisschool hadden verlaten gingen zij trouw elke week naar school.

Schoolbibliotheek

Zij hebben de schoolbibliotheek opgezet en dat was eind jaren negentig niet zo gemakkelijk. Want de aanschaf van boeken is een duur grapje en scholen hadden daar niet altijd voldoende geld voor. Toch is het ze gelukt en nu is er al jaren een prachtige bieb, die altijd schoon en opgeruimd is. Uit dankbaarheid voor hun jarenlange inzet vond de directie hun afscheid een mooie gelegenheid om ze in het zonnetje te zetten. Hiervoor werd een verzoek bij de Gemeente Nijmegen ingediend met een positief resultaat als gevolg.

En zo stonden wij - enkele redactieleden - op 30 juni rond elf uur in een gezellig gekleurde aula met een kopje koffie of thee te wachten op wat komen gaat. Ook onze huisfotograaf Jos was van de partij.

Burgemeester Bruls arriveerde mooi op tijd en ook de kinderen kwamen per groep de aula binnen. De kleinsten kregen een plaatsje helemaal vooraan op de banken en de grotere kids op de trappen. Binnen enkele minuten

zat de aula bomvol met kinderen en hun leerkrachten. Ze hadden allemaal een boek in de hand. Dat was ontzettend leuk om te zien.

En dan die sfeer, allemaal weer samen in één grote ruimte! Zó fijn. Zelfs wij werden er blij van!

Judith Heijmans, directeur van de Kleine Wereld, heette iedereen welkom en vroeg de kinderen om heel hard "Debbie en Monic" te roepen. Die wisten nog van niets! De nietsvermoedende dames kwamen met verbaasde gezichten de trap af. Ze wisten niet wat ze zagen. En al helemaal niet toen zij ontdekten dat ook hun partners en kinderen er waren. Wat zou dat betekenen?



Burgemeester Bruls had zich goed voorbereid en met zijn geweldige speech maakte hij er een echt feestje van. En zoals alleen hij dat kan, met de nodige humor. Hij prees hun jarenlange inzet in de bieb, maar ook bij andere activiteiten, waar ze een grote rol speelden. Hij had ook nog een belangrijke boodschap: het belang van lezen en voorgelezen worden bij de ontwikkeling van een kind.

Zilveren Waalbrugspeld

Als blijk van waardering voor al die jaren verraste hij ze met de Waalbrugspeld en een oorkonde. Hij vond het jammer dat hij ze

zelf niet kon opspelden; dat kon niet door de 1,5 meter regel. Die geldt nog steeds. Daarom mochten de dames de speld bij elkaar op doen en keek de burgemeester toe. Hij had ook nog een bloemetje, maar die kregen de partners van de dames.



Na dit officiële gedeelte zetten twee kleine kindjes een afscheidsliedje in, waarna de hele school meezong. Om kippenvel van te krijgen.

Monic en Debbie kregen het laatste woord en beloofden alle klassen langs te gaan om ieder kind een aardigheidje te geven.

De conciërge vertelde ons nog dat er iedere woensdagochtend, onder het genot van een kopje koffie/thee, een ontmoetingsmoment is tussen ouders en school aan de schoolpoort. Geheel coronaproof.

Dit alles bevestigde mijn gevoel: fantastisch om op deze school kind te zijn!

Ik zou het bijna vergeten, maar we hebben met z'n allen ook nog uit volle borst gezongen voor een jarige leerkracht.

Na koffie/thee met iets lekkers en met een blij gevoel door de vrolijke gebeurtenis vertrokken wij na ongeveer een uur weer richting huis.

*Tekst: Dorite Claassen
Foto's: Jos van Gelder*

Richt uw woning mooier in met
Wennekers Nijmegen



WENNEKERS
NIJMEGEN

Groenestraat 2A Nijmegen
(hoek St. Annastraat)
T: (024) 356 01 04
E: info@wennekers-nijmegen.nl

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

PETERS
keukeninterieurs
est. 1985

Vakkundig advies - Uitstekende service
Betaalbare prijzen - Eigen montage dienst
Alles in één hand



St. Jacobslaan 90 Nijmegen
Tel. (024) 3552220
www.peterskeukens.nl



WILLEMSEN
✓ verzekeringen
Wij regelen het graag voor u.

Oude Molenweg 82, Nijmegen
willemsen-verzekeringen.nl t 024 377 79 35

Anneke Postma
Uitvaartverzorging

Met veel zorg en een goed gevoel heb ik afgelopen jaar mijn uitvaartonderneming overgedragen aan Claudia Rossen. Ik dank u allemaal voor het jarenlange gestelde vertrouwen in mij. - Anneke Postma

Achter iedere traan van verdriet,
schuilt een glimlach van herinneringen...



Claudia Rossen
UITVAARTVERZORGING



Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04
www.rossenuitvaartverzorging.nl
Persoonlijke uitvaartzorg, ongeacht waar en of u verzekerd bent.



Lid van **BOUW GARANT**

AANNEMERSBEDRIJF
W.G.M SANDERS
Nieuwbouw Verbouw Onderhoud



Heiweg 171-171A T: 024 - 355 41 55 E: info@wgmsanders.nl
6533 PB Nijmegen F: 024 - 355 82 72 I: www.wgmsanders.nl

WIJKRAAD GROOTSTAL

De zomer en de vakantietijd zijn aangebroken. Tegelijkertijd blijft er het een en ander spelen in de wijk.

Is er iets aan de hand rondom jouw woning/straat? Heb je vragen over de leefbaarheid of weet je mooie initiatieven?

Laat het ons weten.

Als Wijkraad Grootstal zijn we bereikbaar via het mailadres: wijkraadgrootstal@hotmail.com

Eén zaak trok natuurlijk de aandacht.

U hebt waarschijnlijk iets gehoord over de plannen van de gemeente om de mogelijke uitbreiding van de woonwagenstandplaats aan de Teersdijk elders in de stad te laten plaatsvinden. Uit een zogenaamde 'Quickscan' rolden drie mogelijke locaties waaronder een **terrein aan de Elshofweg**, naast het Kandinskycollege (zie: <https://www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/uitbreiding-woonwagenstandplaatsen/>)



Ook heeft de gemeente aan betrokkenen **een brief** gestuurd met onder meer het volgende: *Om goed te kunnen afwegen op welke locaties de standplaatsen komen, willen we de mening van omwonenden en (toekomstige) woonwagenbewoners weten.*

U kunt uw reactie of suggesties meegeven door vóór 23 augustus 2021 een e-mail te sturen aan woonwagenstandplaatsen@nijmegen.nl Op dit mailadres kunt u ook terecht met uw vragen.



Op 7 juli is er een overleg geweest op het Kandinskycollege met betrokkenen uit onze wijk en Hatert. Tijdens dit overleg zijn verschillende aspecten van de mogelijke locatie aan de Elshofweg besproken.

Wij, als Wijkraad Grootstal vinden dat er natuurlijk voldaan moet worden aan de woonbehoefte van de bewoners van de woonwagenstandplaatsen. Hierbij blijkt uit de pers, o.a. de Gelderlander, dat die bewoners zelf het liefst blijven wonen aan de Teersdijk.

Drie belangrijke redenen om als Wijkraad **bezwaar** te maken tegen de mogelijke locatie woonwagenstandplaats aan de Elshofweg zijn:

- De plek is uit vroeger tijden bekend als vuilstort, niet echt een plek om woningen neer te zetten, of er moet wellicht veel geld tegenaan om de grond te saneren? Plannen in 2011 om hier de voetbalclub naar toe te verhuizen, sneuvelden o.a. hierop.

- De dichte woongebouwen bij ons in de buurt wordt begrensd door de Scheidingsweg, een deel van de Grootstalselaan en de Maldenburchtstraat. Aan de andere kant tref je er vooral akkers, weiland en bos- en wandelgebied. Het past niet om deze grens te overschrijden en er nieuw

dichtbebouwd woongebied aan te leggen, of het nu 39 woningen of woonwagens zouden zijn.

- In het verlengde hiervan dreigt er een aantasting van de bestaande zo genoemde 'Ecologische Hoofdstructuur', die zich ten oosten van de Malderburchtstraat bevindt.

Ook heeft het een negatief effect op de zone Goffert-Elshof, die een belangrijk onderdeel vormt van de gemeentelijke groenstructuur.

Heeft u zelf vragen, reacties of bezwaren, laat dat de gemeente weten, voor 23 augustus.

Namens de Wijkraad Grootstal,
Harrie Kamphuis (secretaris)

WIJKRAAD HATERTSE HEI

Direct na de zomer hopen de wijkraadleden van de Hatertse Hei elkaar na lange tijd weer in persoon te ontmoeten. Dan is ook het moment gekomen dat wij een totaalplanning van wijkraadvergaderingen kunnen maken voor de rest van het seizoen.

De data zullen bekend worden gemaakt in de Heistal. Ook vermelden wij daarbij hoe u zich eventueel kunt opgeven om het openbare gedeelte van die vergaderingen bij te wonen.

Indien u inmiddels op enig moment iets onder onze aandacht wil brengen, dan zijn wij te bereiken op info@hatertsehei.nl

Wij wensen iedereen een fijne zomer.

Andrea van der Leek
secretaris wijkraad Hatertse Hei



>> Oproep <<

! JEU DE BOULES SPELEN BIJ 'DE SCHA-
KEL' !

WIE WIL MET MIJ DAAR JEU DE BOULES SPE-
LEN?!

's Avonds (ook overdag) kan er gewoon gespeeld worden, door wie daar zin in heeft. Zijn er mensen in en rond de "De Schakel" die dat leuk vinden om te doen? Uitproberen kan ook!

Je kunt daarvoor contact opnemen, om iets af te spreken met:

Anthoon Lucas Budel, Van't Hoffplantsoen 39
Grootstalsehof Nijmegen 06-48391146 of
a.budel1@chello.nl

ZE ROLLEN VERKEERD UIT DE HAND

Ze rollen verkeerd uit m'n hand zuchtte een boules speler op een zonnige middag. Met pijn in zijn boules hart moest hij zijn nederlaag erkennen, en vertelde hij hoe het zat. Verkeerd uit de hand, en dan rolt z'n boules ook nog de gekste kanten op. Wil je ze links, dan rollen ze naar rechts. En als de boules mooi rechtdoor rolt dan stopt ie niet bij de but, maar rolt in een rustig vaartje de but voorbij te ver door naar achteren.

Ja, ze rollen verkeerd uit de hand die boules, vertelt hij ons. Want "**goed uit de hand komen**" is namelijk een belangrijk fenomeen in dit boules spel. Ja, we willen wel graag de grond, het grind, de blaadjes en de takjes de schuld geven dat de bal de verkeerde kant op gaat...

En dat is natuurlijk ook zo, **maar !!**

Een boules die "**goed uit de hand komt**", kan steentjes, takjes en blaadjes, best wel aan hoor. "Goed uit de hand en met een juiste vaart", laat een boules '**goed uit de hand**' niet afleiden, en neemt het obstakel met een hupje of hobbeltje, zonder van richting te veranderen.

Soms ook laat onze motoriek ons even in de steek, stagneert er iets in ons bewegingsorgaan. Het laat ons in de steek, net voor het moment dat een boules onze hand wil verlaten, weerhoudt een klein krampje ons om een boules, 'goed uit de hand' te laten vliegen.

Maar dat hoeft ons niet te weerhouden het opnieuw te proberen.

Nijmegen

2019-04-29 Ze rollen verkeerd uit de hand ...
Anthoon Budel — de Valkatties Nijmegen

ADVERTEERDERS



Wij leven in een tijd waarin veel ondernemers het nog steeds zwaar hebben. Zij moeten vaak alle zeilen bijzetten om hun bedrijf draaiende te houden en er is nog veel onzekerheid. Ondanks dat, zijn zij ons blijven steunen, waarvoor wij hen hierbij heel hartelijk bedanken. Zonder hun steun kunnen wij immers geen wijkblad produceren!

Bestuur en redactie
wijkblad De Heistal

Alles onder één dak bij Peters

Assurantiekantoor Peters in Malden bestaat al meer dan 55 jaar. Ons kantoor was jarenlang gevestigd aan de rotonde van de Rijksweg. 5 Jaar geleden zijn we verhuisd naar een groter pand dichtbij het centrum met voldoende parkeergelegenheid voor de deur. Een leuke bijkomstigheid is dat in dit pand heel vroeger de Rabobank gevestigd was.

Naast verzekeringen & hypotheek kun je bij ons ook terecht voor betaal- en spaarrekeningen van RegioBank. Wij werken al jaren met een vast team van collega's die veel klanten persoonlijk kennen. Juist het persoonlijke contact is iets waar wij ons graag

in onderscheiden. Je bent altijd welkom op kantoor maar ook telefonisch of per e-mail zijn wij bereikbaar. En heb je schade dan kun je die desgewenst ook online indienen. Het gemak van al je financiële producten onder één dak is iets wat steeds meer klanten aanspreekt.

Als zelfstandig adviseur van RegioBank zijn wij de lokale bank in de buurt. En wij zijn er voor de hele familie. Zo kun je bij ons een Zilvervloot rekening openen waarbij je nog steeds een mooie bonus rente ontvangt als je kind 18 jaar wordt. Wist je dat onze jongste klant nog maar een paar weken oud is? Maar ook jeugd

en volwassenen kunnen bij ons terecht. En je kiest zelf hoe je je bankzaken wil regelen, via de app maar kom je liever naar kantoor dan kan dat ook.

Als kantoor proberen wij ons steentje bij te dragen aan een buurtzame omgeving en een leefbare buurt. Zo geven wij met veel plezier gastlessen over geldzaken op basisscholen in de buurt. Want financiële educatie begint immers al op jonge leeftijd. Voor dit najaar staat de workshop veilig internet bankieren op de agenda. Een onderwerp wat tegenwoordig veel in het nieuws is.

Loop gerust eens bij ons binnen, u bent van harte welkom!

In deze rubriek komen bewoners uit onze buurt aan het woord met hun bijzondere verhaal, hun hobby, hun ideeën, of wat dan ook de moeite van het "delen" waard is. Heeft uzelf iets te vertellen of kent u iemand die in deze rubriek past, laat het ons dan weten.

"Achter de voordeur van..." in dit geval "Voor de voordeur van..."



Met de uitvaartkist, geleend bij Fair Coffins
De speciale opbouw voor rouwvervoer

Om er bij voorbaat duidelijk over te zijn: "Ik heb niets met auto's, ook nooit gehad. Ik kan bij wijze van spreken een Mercedes niet onderscheiden van een Skoda. Maar: een Lelijke Eend herken ik uit duizenden." Mijn vriend heeft een schitterende rode Eend uit 1974, waar ik al menig ritje in heb mogen maken (als bijrijder, want ik heb geen rijbewijs).

Dat de Lelijke Eend die ik regelmatig op de Jacobslaan voor huisnummer 528 zie staan een bijzondere is, was zelfs mij opgevallen. Toen ik hoorde dat De Gelderlander een artikel had gewijd aan dit bijzondere voertuig op 4 wielen, heb ik aangebelld en aan de heer Jan de Koning gevraagd of hij via De Heistal iets meer over zijn "Citroën 2 CV" wilde vertellen.

Onderstaand zijn verhaal:

Een kennis van Jan de Koning restaureert en onderhoudt Deux Chevaux, de officiële naam van deze auto's. Via hem kocht Jan voor 500 Euro een Eend, vrij rot, maar met nét APK. Hij heeft die auto opgeknapt, maar al snel werd duidelijk dat dit exemplaar geen lang leven beschoren was. Omdat rijden in een Deux Chevaux iets bijzonders is, besloot hij een andere Eend te kopen, geschikt voor 4 personen, waarmee hij regelmatig tochtjes maakt, en waarmee hij veel bekijks oogst. Het oude "wrak" bleef onge-

bruikt staan. Tot het idee geboren werd om er een pick-up van te maken. Dat was geen eenvoudige klus: "ik heb er twee jaar aan gewerkt. De carrosserie doormidden gezaagd, de achterwand heb ik tegen een rolbeugel gemonteerd die ik van een oud beddenhoofdeinde heb gemaakt. Het achterraam is eigenlijk een open dak. Voor de laadbak heb ik een frame gelast met zijplaten, waarin ik het Citroënlogo heb gewalst. De kleine achterdeurtjes bestaan uit aan elkaar gelaste halve voor- en achterdeuren. Het houten stuur is van een Mercedes en de achterspatborden zijn van een motorfiets. Het reserve wiel zit in de motorkap.

Je mag alles van een eend maken, mits redelijk deugdelijk gemaakt. Ook deze auto moest uiteraard gekeurd worden, en tot mijn grote tevredenheid lukte dat."



Jan heeft er zijn dochter mee verhuisd en nog een aantal andere klussen uitgevoerd. Maar mede als gevolg van Corona viel het leven ook bij hem stil. Toen kwam het idee om de pick-up te gebrui-

ken voor rouwvervoer!

Uit contact met een uitvaartbegeleidster bleek, dat rouwvervoer niet aan regels is gebonden. Nabestaanden willen het afscheid van hun dierbaren volgens hun eigen wensen organiseren. Ook de laatste rit van de overledene krijgt steeds vaker een persoonlijk tintje: soms met paard en wagen (zoals in vroegere tijden), zelfs met een handkar. De rouwauto wordt uitgewuifd, terwijl de achterblijvers achterblijven, alles mag.

Jan besloot zijn idee uit te werken.

"Ik heb een opbouw gemaakt van twee meter, die in geval van rouwvervoer in de plaats van de laadbak komt. Tot nu toe heb ik nog geen enkele begrafenis gereden.

Wel heb ik bij Fair Coffins* op de Tarweweg een kist geleend en ben daarmee naar de Goffertwei gereden om foto's te laten maken van de pick-up als rouwauto. Ik hoop dat ik ooit een liefhebber van De Lelijke Eend naar zijn laatste rustplaats mag rijden, in zwart pak of in Citroën-overall!!"

Tekst : Carla Boves

Foto's: Jan de Koning

*)Fair Coffins is een bedrijf dat duurzame uitvaartkisten van karton maakt.

Gratis tuinadvies van Operatie Steenbreek

Nijmegen, 21 juni 2021 – Goed nieuws! Omdat de tuinadviesweken van Operatie Steenbreek dit voorjaar al snel vol zaten, komt er een vervolg. Laat je eind september gratis adviseren over het vergroenen van je tuin. Vijftien Nijmegenaren die de stenen in hun tuin willen vervangen door groen, komen daarvoor in aanmerking. Ook kunnen ze zo'n advies, samen met hun burens, aanvragen voor een plein of hun straat.

Hoosbuien en dagen met tropische temperaturen komen steeds vaker voor. Meer groen in de stad vermindert de nadelen van deze klimaatverandering. Groene tuinen en pleinen zijn goed voor het opnemen van regenwater, zorgen voor gratis verkoeling én zijn een paradijs voor vogels en vlinders. Kortom, vergroening heeft belangrijke voordelen.

Daarom voert het Steenbreek-team van De Bastei campagne onder het motto: Stenen eruit, GROEN erin!

Gratis tuinadvies

Misschien wil je wel vergroenen, maar weet je niet hoe of vind je het te veel gedoe. Om je op weg te helpen zijn de gratis tuinadviesweken in het leven geroepen. De vorige tuinadviesweken – in april en juni – zaten al snel vol. Daarom is er nu een nieuwe ronde: van 20 september t/m 1 oktober. Professioneel tuinontwerpers Sytske van der Kooi van ontwerpburo StaLa, Ine Voets van advies- en tuinontwerpbureau INVO en Karin Thonen van Karin Thonen Tuinen geven dan gratis tuinadvies aan in totaal dertig Nijmeegse huishoudens.

Voorwaarden tuinadvies

Voorwaarden voor het gratis tuinadvies zijn: minimaal 60 procent van de tuin wordt groen. In geval van een nieuwe tuin: voor minimaal 60 procent met groen aanleggen (bij een heel kleine tuin kan afgeweken worden van dit percentage). Je levert een foto van de tuin vóórdat de stenen eruit zijn en één nádat het nieuwe groen is aangeplant.

Gratis tegelophaalservice

Als je de tegels in je tuin grotendeels vervangt door groen, halen we ze gratis bij je op. Ook bij deze service vragen we om een foto van je tuin mét tegels en later een foto van jouw 'nieuwe' groene tuin.

Info: www.steenbreeknijmegen.nl, aanmelding tuinadvies of tegelophaalservice: netwerk.steenbreek@debastei.nl.



Struinbulletin **Green Capital: zijn we sámen!**

uw gids door de natuur

<http://bit.ly/struinbulletin>

Tekst en foto's: Frans Sijben

Door corona-beperkingen hebben Nijmegenaren (nóg) meer oog gekregen voor groen in tuin, straat, wijk of stad. Groen is belangrijk geworden. Dat groter groenbelang laat burgers en gemeentehuis elkaar vinden. Want dat wil ook de gemeente met 'Green Capital': het wil de samenwerking tussen inwoners en gemeente om samen de stad te vergroenen juist gemakkelijker maken. Maar daarvoor moeten ook inwoners dingen anders gaan doen.

Natuur hoort bij het leven

In ons moderne rijke, welvarende land zijn de mensen het omgaan met de 'natuur' verleerd. Ze zijn 'ontworteld' van hun natuurlijke omgeving. Doordat al duizenden jaren lang de mensheid de natuur heeft willen beheersen, hebben we haar min of meer uit ons leven verbannen. Zeker in Nederland, waar we ons landschap 100% naar onze hand hebben willen zetten. We leven in een cultuurlandschap; oftewel in één groot park vol asfalt, ver'steen'de tuinen, industriegebieden en stukjes natuur die niet meer met elkaar verbonden zijn. Tegelijk laat de natuur ook voelen dat ze zich niet zo maar laat temmen. Zie bijvoorbeeld de overstromingen in Limburg.

Aan de ene kant zijn we door Corona de natuur meer gaan waarderen. En van de andere kant wordt het als lastig ervaren als 'natuur' te dicht aan huis komt,

In juni heb je kunnen lezen, dat de mensen van Nijmegen niet altijd begrijpen, wat Green Capital met het groen in de stad doet. Maar ook burgers doen niet altijd wat je verwacht van een 'groene Nijmegenaar'. Pas als inwoners, bedrijven en gemeente op één lijn zitten in denken en doen, kan Green Capital een succes zijn

zelfs ín huis komt. Wil Nijmegen pas écht Green Capital worden, dan moeten burgers samen met de gemeente beginnen met het accepteren van 'natuur' in de stad en in het dagelijks bestaan. Laat natuur toe om je heen.

Beetje burger-activisme voor natuur

De échte Green Capital is er pas, wanneer gemeentehuis en burgers samenwerken aan het groen maken van Nijmegen. Maar beiden kunnen andere en tegenovergestelde belangen hebben. Daarom is het soms nodig dat burgers, net als in de jaren zestig, (een beetje) activistisch zijn, om het groen in hun omgeving te beschermen of om méér groen in straat of wijk af te dwingen. Denk aan de actieve inwoners van Lindenholt 32 die een parkeerplaats hebben laten ombouwen tot plantsoen. Net zoals de strijd van Neerbosch voor een natuurspeeltuin. Actief ingrijpen tegen onnodige bomenkap zoals in Hees. Actief eisen dat de gemeente groene biljartlakens omvormt tot kruidenrijke grasveldjes. Meer actie vóór groen en water als oplossing tegen de hittestress in de stad of om een te hoog CO2-gehalte in de lucht aan te pakken.

Ontkennen kan niet meer

In Nederland reageert een deel van onze medeburgers met het ontkennen van problemen waarmee we leven. Vaak met gebruik van ongegronde feiten, ver-

draaide waarheden en verzinsels om het gelijk te krijgen. Met het doel om te zorgen dat niets en niemand hun gewone 'leventje' gaat veranderen. We kennen bijvoorbeeld de klimaatontkenners en hun reacties. Ontkenning onmogelijk maken, kan alleen, als overheden samen met de meerderheid van burgers laten zien dat zij samen éézelfde standpunt delen. Zo komt de ontkenning in isolement en komen ontkenners alleen te staan. Maar wat klimaat- en biodiversiteit betreft: we zijn net gestart, net op weg. Maar waar naartoe leidt onze reis?

Op de bladzijde hiernaast, vind je een fotocollage, als ode aan de pracht van de zomer.

Reageren

Wil je iets vragen of een boodschap doorgeven? Dat kan op struinbulletin@outlook.com

zomergroet Struinbulletin





Juf Marloes trouwt!

Eindelijk was het dan zo ver. Juf Marloes ging trouwen met haar Arjan. Door de coronacrisis was de bruiloft al twee keer verzet, maar op 23 juli was het dan zo ver.

Marloes werkt al een paar jaar op Basisschool De Kleine Wereld in Grootstal én woont met Arjan in Grootstal aan de Jacobslaan. Reden genoeg dus om met een mooie foto en een leuk stukje in deze Heistal te staan.

Marloes houdt veel van de kinderen in haar groep zeven en heeft ze steeds bij de voorbereidingen van haar bruiloft betrokken. Ook haar stagiaire Guusje heeft steeds meegedacht en meegeleefd. De kinderen en Guusje mochten daarom niet ontbreken op deze feestelijke dag in de eerste week van de zomervakantie.

Voor de kinderceremonie van deze bruiloft werd de directeur van De Kleine Wereld, Judith Heijmans, gevraagd om hen in de echt te verbinden. Het was een liefdevolle, gezellige boel met het mooie bruidspaar en de vrolijke kinderen. Iedereen zag er prachtig uit. Youssef had zijn mooiste pak aan en mocht de juf weggeven. Dat was een heel ontroerend moment. Nadat de juf en haar man "ja" hadden gezegd en de kinderen "ja" hadden geroepen werd er met alle gasten geproost en geluncht. Aan lange, mooi gedekte tafels. Er werd steeds ademloos naar juf Marloes in haar mooie bruidsjurk gekeken. Als afsluiting werd het vrolijke gezelschap nog mooi op de foto gezet. Wat een fijne ervaring was dit. Aanwezig zijn op de bruiloft van je juf en haar bruidegom. Dat vergeet je noooit meer!

Tekst: Geertje Gerretsen
Foto's: Ilse Stronks Fotografie





SPECIAAL VOOR JOU



Waarom gaat een boom nooit naar school?

Antwoord: Hij snapt er geen hout van.

Hoe gaan de bijen op schoolreisje?

Antwoord: Met een schoolbuzzz...



Op vakantie geweest!
Thuiskomen is ook een feest!



Heb je een leuke hobby of een andere onderwerp voor de kinderpagina, laat het ons weten.
Of wil je een keer met mij samen de kinderpagina maken, ook dan kun je mailen naar:
07classen@gmail.com

Te gast

Normaliter schrijf ik tweemaandelijks een column in Wijkkrant Hatert. Thans heb ik de eer gast te mogen zijn van De Heistal.

We liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar, Hatert, de Hatertse Hei en Grootstal.

Ik kwam als kind in Hatert's eerste nieuwbouwstraat wonen vanuit het grote Nijmegen.

Hatert was toen nog een dorp, terwijl de Hatertse Hei, samen met Grootstal, al een stadswijk was. Midden jaren vijftig was de Hatertseweg nog maar net geasfalteerd. Het was nooit veel meer dan een zandweg geweest. Om de drie uur reed er een bus naar Nijmegen. Als je die miste, kon je maar beter gaan lopen. Dat was een uur als je een beetje doorliep. De Nijmeegse trolleybus, lijn 1, Archimedesstraat, reed al een paar keer per uur naar de Hatertse Hei.

De Hatertse Hei had altijd iets mysterieus. Als je 's avonds of 's ochtends vroeg over de Hatertseweg fietste was die altijd erg donker. Nauwelijks lantaarns en op de hoogte waar vroeger een garage was en nu een soort sport-school staat, hield de bebouwing op. Een heel stuk open veld tot aan de Nieuwe Mollenhutseweg. Dan zag je de verlichte straten van de Hatertse Hei heel geheimzinnig in de verte liggen alsof je naar een vreemd land keek. Ik herinner me de Hatertse Hei ook van de Zuider Apotheek aan de Jacobsaan. Daar moest ik van mijn moeder met mijn broertjes vaak medicijnen halen. Dat was heen en terug een rot eind lopen vanuit de Hatertse Treubstraat. Minstens een uur enkele reis... Moeder vond dat wel leuk, want

Column

die had een paar uur rust in huis! Bestaat meen ik nog steeds, de Zuider Apotheek.

In hoeverre de Hatertse Hei en Grootstal aparte wijken waren en waar dan de grens liep, weet ik niet. Ik weet wel dat er naast de Grootstalselaan een Nieuwe Grootstalselaan bestond. Een met bomen omzoomde landweg, door het boerenland heen, die van het huidige kruispunt waar het Shell benzinstation staat naar de Maldenseweg liep. Ter hoogte waar nu de Hatertse Mالدربurchtstraat is.

Het is goed, dat onze wijkkranten proberen samen te werken en elkaar te helpen waar en wanneer dat nodig is. We liggen als stadswijken zo dicht bij elkaar en hebben gemeenschappelijke belangen en doelstellingen. We zijn als Wijkkrant Hatert heel blij dat we sinds enige tijd de mooie kinderpagina van de De Heistal mogen delen. Toch moeten we vanzelfsprekend als wijkkranten onze eigen identiteit zoveel mogelijk behouden. Dat zijn we aan onze wijk verplicht. Ook die heeft een eigen identiteit, wat je bijvoorbeeld al kunt merken als je gewoon door de wijk heen loopt of fietst. Hatert "voelt" anders dan de Hatertse Hei/ Grootstal. Niet beter, niet slechter, maar anders. Een heel andere ontstaansgeschiedenis, waarbij Hatertse Hei en Grootstal veel eerder stadswijken waren en Hatert nog lang een eigen dorp bleef. Hatert groeide vanaf midden jaren 60 heel snel en werd een probleemwijk, een "Vogelaarwijk". Een roerige periode, waarvan het stof nu weer neergedaald is. Hatertse Hei/ Grootstal waren wat rustiger.

Peter Eissing

KUNNEN WE EIGENLIJK WEL EEN POOSJE ZONDER WATER OF ELEKTRICITEIT? Zeg NO tegen NOOD

"Verwarming, water uit de kraan, stroom, internet: we vinden het de gewoonste zaak van de wereld. Maar wat nu als deze vitale voorzieningen langere tijd uitvallen? Bent u daarop voorbereid? Kunt u een tijdje zonder drinkwater, elektriciteit, gas, telefoon en ICT?

Bent u voorbereid?

Normaal loopt alles goed met onze vitale voorzieningen zoals water, stroom, gas en internet. Maar er kan natuurlijk altijd iets onverwachts gebeuren. Bent u bijvoorbeeld voorbereid op een paar dagen zonder stroom? Heeft u voldoende houdbaar eten en drinken in huis? En contant geld? Want de pinautomaten werken niet zonder stroom. Waar haalt u uw informatie vandaan als de wifi stopt en de telefoonmasten ook nog eens uitvallen?

Bereid uzelf voor met een noodpakket!

Gelukkig kunt u veel doen om u voor te bereiden op zo'n situatie. Bespreek het onderwerp eens met familie of vrienden. En stel een noodpakket samen. Dat is makkelijk en niet duur. De meeste spullen heeft u waarschijnlijk al in huis. Op www.crisis.nl vindt u meer informatie over dit pakket".

Tot zover het berichtje uit de Rozet. Heeft u zelf niet de mogelijkheid om via internet deze informatie op te halen, vraag dan aan familie of vrienden of zij dat voor u willen doen.

Bron: wijkblad De Rozet

Maaibeheer in Nijmegen



Hete zomers, heftige regenbuien en lange droogte, we kennen het inmiddels allemaal. Om een leefbare wereld te houden moeten we er zuinig op zijn. Dat geldt ook voor de biodiversiteit: planten en beestjes zijn essentieel voor onze gezondheid. Op dit moment worden dat er echter steeds minder.

In Nijmegen zetten we ons daarom in voor behoud én versterking van de biodiversiteit. We doen dat bijvoorbeeld via het maaibeheer. Doordat we bermen en andere stukjes gras minder maaien, krijgen planten en dieren meer kans om te groeien. Langzaam vervangen bloemen en kruiden het gras. Het groen wordt daardoor sterker, bevat veel meer voeding voor insecten en herstelt zich sneller na bijvoorbeeld droogte.

Ook voor de mens heeft kruidenrijk gras voordelen. Zo zorgt een grotere hoeveelheid groen voor meer verkoeling in de zomer. Meer insecten zorgen er voor dat meer bloemen bestoven worden en moestuinen en fruitbomen een betere opbrengst hebben. En een gezond, levend ecosysteem houdt de lucht, water en bodem gezond.

We spreiden het nieuwe maaibeheer langzaam uit over de stad. In de eerste wijken zijn we begonnen, de rest volgt dit jaar en uiterlijk volgend voorjaar. Omdat het nieuwe is, kunnen er altijd dingen mis gaan. Minder maaien mag nooit ten koste gaan van verkeersveiligheid. Hebben we ergens een stukje over het hoofd gezien waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat? Laat het ons weten via de Meld-en-Herstel App, dan doen we er wat aan.

Ook speelveldjes en andere veel gebruikte plekken blijven we zoals vanouds maaien. Maaien we een stuk niet meer, waar dat wel nodig zou zijn? Geef dat dan aan via nijmegen.nl/mijnwijkplan.





“Er zijn voor de cliënt, dat is waar het bij ons vooral om gaat”

VPTZ Nederland is een landelijke vrijwilligersorganisatie die dag en nacht hulp biedt aan ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun leven. VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen, onderdeel van VPTZ Nederland, is actief in Nijmegen, Heumen, Malden, Middelaar, Mook en Berg en Dal. VPTZ staat voor Vrijwillige Palliatieve en Terminale Zorg. De dagelijkse leiding is in handen van drie coördinatoren. Wijkkrant Hatert sprak met Sandra Neijenhuis (56), één van de drie coördinatoren. Zij woont in Hatert en is sinds twee jaar belast met de dagelijkse leiding van VPTZ. Daarvoor was zij werkzaam in de zorg, de uitvaartbranche en de verzorging van overledenen.

Ik heb een afspraak met Sandra voor een interview in haar woning aan de Hatertseweg met de bedoeling meer duidelijkheid en inzicht te krijgen in de VPTZ-organisatie en vooral wat die kan betekenen voor de inwoners van onze wijken.

Sandra, zou je kort willen uitleggen wat de kerntaken van VPTZ zijn?

“Heel graag. Wij zetten vrijwilligers in ter ondersteuning van mantelzorgers bij zieke mensen die in de laatste, terminale levensfase verkeren en van wie de verwachting is dat ze binnen drie maanden zullen overlijden. Uiteraard kunnen dat ook twee of vier maanden zijn, want dat is tevoren nooit precies vast te stellen. Het gaat er vooral om dat de vrijwilligers de mantelzorgers ondersteunen en deels ontlasten van hun zware taak. De vrijwilli-

gers nemen een aantal zorgtaken van de mantelzorgers over, zodat zij naast hun toch al moeilijke taak de mogelijkheid hebben om iets anders te doen of om even tot rust te komen. Het is overigens niet de bedoeling dat vrijwilligers huishoudelijke klusjes opknappen. Ook bieden zij geen professionele hulp of medische zorg. ‘Er zijn’ voor de cliënt, dat is waar het bij ons vooral om gaat.”

Hoe werft VPTZ al die vrijwilligers?

“De meeste vrijwilligers werven we via krantjes, zoals bijvoorbeeld de wijkkranten. Verder doen we aan zogeheten speed dates op markten of in wijkgebouwen waar veel mensen samenkomen. We geven echter ook uitleg en voorlichting bij andere organisaties. Iedereen die zich aanmeldt is van harte welkom. We betrekken er ook graag jongeren bij, maar dat is lastig omdat ze overdag vaak niet beschikbaar zijn vanwege hun werk.”

Ik neem aan dat vrijwilligers een degelijke opleiding krijgen om hun zware taak te kunnen verouwen. Waaruit bestaat zo’n opleiding?

“Inderdaad, zo’n training is best belangrijk. We geven zelf een basistraining van vijf dagdelen plus een praktijkles. We doen dat in kleine groepjes waarin we de principes van thuis waken door nemen. Dat doen we meestal aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Tijdens die training komen veel onderwerpen aan bod, zoals communicatie, verlies, rouw, euthanasie, dementie en palliatieve sedatie. Allemaal onderwerpen waarmee je als vrij-

williger in de praktijk te maken kunt krijgen. Tot slot is er een afsluitende bijeenkomst tijdens welke alle deelnemers een certificaat krijgen uitgereikt.”

En is er ook zoiets als bijscholing?

“Zeker. Als je eenmaal vrijwilliger bent dan krijg je bijscholing. We organiseren dat voor de hele groep ook om de onderlinge binding te bevorderen. Die bijscholing is niet geheel vrijblijvend. We stellen het zeer op prijs dat je daarbij aanwezig bent, tenzij je door onvoorziene of persoonlijke omstandigheden moet afhaken. Naast thema-avonden, die wij zelf organiseren, mogen vrijwilligers ook jaarlijks kosteloos twee trainingen volgen die VPTZ Nederland organiseert.”

Waaruit bestaan de hoofdtaken van de vrijwilligers?

“Die taken bestaan niet uit een afgebakend geheel. Dat kan namelijk van alles zijn, zoals lezen met of voor de cliënt, samen naar muziek luisteren, een goed gesprek voeren of gewoon een luisterend oor bieden. Het kan zelfs zo zijn dat de cliënt wil slapen. Het is de bedoeling dat vrijwilligers zich voegen naar de wensen van de zieke.”

Wat is eigenlijk precies het verschil tussen palliatief en terminaal?

“Tijdens de palliatieve fase van een cliënt is geen genezing meer mogelijk. De ziekte leidt onvermijdelijk naar het einde. Denk bijvoorbeeld aan kanker in een vergevorderd stadium of de progressieve spierziekte ALS. De behandeling is dan niet meer gericht op genezing, maar op het

verlichten van pijn en omgemak. Terminaal wil zeggen dat we verwachten dat de cliënt binnen drie maanden zal overlijden.”

VPTZ is uiteraard ook in Hatert, Grootstal en Hatertse Hei actief. Hoe en waar kunnen mensen zich aanmelden als ze hulp nodig hebben?

“Met name vorig jaar zijn we nogal geplaagd door de coronacrisis en zijn we zelfs drie maanden gesloten geweest. Om die reden is de aanwas tijdens de afgelopen periode beduidend minder geweest. Mensen durfden het risico op besmetting niet aan, maar er kwamen wel aanvragen binnen. Vanaf januari loopt het allemaal weer voorspoedig. We kunnen gelukkig bogen op een trouwe aanhang die altijd voor ons klaarstaat. Na een hulpvraag kunnen we vaak al binnen 48 uur een vrijwilliger inzetten. Wie zich wil aanmelden voor hulp of als vrijwilliger kan dat doen via de informatie achter in de wijkkrant. Daar staan we genoemd onder de rubriek ‘Belangrijke telefoonnummers voor Hatert.’”

Stel dat ik me aanmeld als vrijwilliger bij VPTZ. Hoe gaat dat dan verder?

“Bij een aanmelding sturen we je een vragenlijst, waarin je onder meer kunt aangeven waarom je vrijwilliger wilt worden, want die motivatie is voor ons natuurlijk best belangrijk. Vervolgens komen we dan op huisbezoek voor een eerste kennismakingsgesprek.”

Uit hoeveel medewerkers bestaat de organisatie en uit hoeveel vrijwilligers?

“Momenteel hebben we 25 vrijwilligers, drie coördinatoren en een bestuur dat uit vijf leden bestaat. We willen er weer graag mensen bij hebben; we streven naar zo’n veertig vrijwilligers,

maar meer mag natuurlijk ook.” *Wanneer kom je als coördinator zelf in beeld en waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden?*

“Meestal word ik benaderd door een zorgverlener om ondersteuning te verlenen en dat is vaak de huisarts of de thuiszorg. Ik maak dan een afspraak met de mantelzorger en de cliënt voor een intakegesprek om erachter te komen wanneer en welke hulp nodig is. Vervolgens bekijk ik waarmee de mensen het meest gebaat zijn en welke vrijwilliger daar het beste bij aansluit. Wij selecteren vrijwilligers op de eigenschap die zo goed mogelijk is afgestemd op de cliënt. De vrijwilliger houdt contact met mij als coördinator, maar mogelijk ook met een tweede vrijwilliger, want het kan ook zijn dat we bij een cliënt twee vrijwilligers moeten inzetten en dat zou ook ’s nachts kunnen zijn. Je kunt je voorstellen dat het best zwaar is voor de vrijwilligers als de cliënt is overleden. Daarom is er daarna een evaluatiegesprek en praten we nog even na om dat overlijden een plekje te geven.”

Zijn er voor mantelzorgers ook kosten verbonden aan een hulpaanvraag bij VPTZ?

“Nee, onze hulp is vrijwel gratis, maar dat betekent niet dat we geen kosten maken. Om die reden vragen we bij een aanvraag eenmalig 25 euro. Dat geldt besteden we tweemaal per jaar voor een uitje voor onze vrijwilligers. Daarnaast ontvangen we overheidssubsidie, maar dat is vooral bedoeld voor de opleiding van de vrijwilligers en voor het coördineren van de vrijwilligersinzet. Die subsidie is niet altijd toereikend en daarom ontvangen we ook giften van donateurs en van mensen die ons werk een warm hart toedragen. Aangezien VPTZ een ANBI-instelling is (een Alge-

meen Nut Beogende Instelling, PW) zijn die giften aftrekbaar voor de belasting.”

VPTZ bestaat al 35 jaar. Is die mijlpaal nog van enige betekenis voor de vrijwilligers?

“Vorig jaar september bestonden we inderdaad 35 jaar. We hadden daarvoor aanvankelijk een groot feest in gedachten, maar ja, ook hier gooide de coronacrisis roet in het eten. Dit jaar zouden we een thema-avond organiseren in De Lindenberg, maar ook dat hebben we noodgedwongen naar 2022 moeten opschuiven, want er zijn anders te veel mensen bij elkaar.”



Fotobijschrift:

Coördinator VPTZ Sandra Neijenhuis: “Het is de bedoeling dat de vrijwilligers zich voegen naar de wensen van de cliënt.”

Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig?

Bel dan (024) 378 90 90 of mobiel 06 13 21 10 731. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook:

info@vptzrijkvannijmegen.nl

Verder kunt u op de website al heel veel informatie vinden: www.vptzrijkvannijmegen.nl

Zie ook de rubriek ‘Belangrijke telefoonnummers’ achterin het wijkblad.

Tekst en fotografie:

Peter Willemsen

Opmerking redactie:

Bovenstaand artikel kregen wij aangeleverd via wijkkrant Hatert, waarvoor onze dank.

DE SCHAKEL

Inzamelen van plastic dopjes van flessen ten behoeve van het opleiden van hulphonden

In De Schakel worden al jarenlang plastic dopjes van flessen ingeleverd, die vervolgens worden opgehaald en naar grote inzamelpunten gaan. De opbrengst van deze dopjes komt ten goede aan de opleiding van hulphonden. Dege-
nen die er naar vroegen, kregen die dopjes van ons mee. Helaas is er al geruime tijd niemand meer geweest.

Vandaar deze oproep: zijn er lezers die geïnteresseerd zijn neem dan contact op met De Schakel. Mocht er geen af-
name meer zijn, zijn wij helaas genoodzaakt te stoppen als inzamelpunt.

Voor meer informatie graag bellen naar wijkcentrum De Schakel 024-3566520

Namens het team van de Schakel, Marije de Haan

Gerard Cox Joke Bruijs Sjoerd Pleijsier

*Toen Was Geluk
Heel Gewoon*
de Film

FILM MIDDAG

16 september 2021 in Wijkcentrum de SCHAKEL Gratis
entree

Zaal open: 13:30 uur Aanvang : 14:00 uur

4-Daagse sponsorloop in het Gofferthuis

Vrijdag 23 juli 2021: een stralende zomerdag, niet te warm, een zacht windje. Een ideale dag voor de intocht van de 4-daagse. Helaas, ook dit jaar opnieuw afgelast.

Francie Hermans, activiteitenbegeleidster in het Gofferthuis, ging niet bij de pakken neerzitten en organiseerde voor alle bewoners een alternatieve 4-daagse. En vandaag, vrijdag, was de officiële afsluiting daarvan. Wij van De Heistal mochten daar bij zijn.

Het zag er feestelijk en gezellig uit. Ballonnen, wandelschoenen aan de waslijn, de (namaak) schaapjes en kippen in de wei. Wandelmuziek, en een vrolijke sfeer.

Ook de afgelopen drie dagen hebben de bewoners hun parcours afgelegd, iedereen naar eigen vermogen. Sommige bewoners lopen met gemak het ene na het andere rondje, voor anderen is het een hele prestatie om twee of drie keer de afstand af te leggen. Met of zonder rollator, in de rolstoel en geduwd door kleinzoon of kleindochter, aan de arm van een familielid, het maakt niet uit. Elk rondje wordt genoteerd, want hoe meer rondjes, hoe meer geld er in de pot komt. En van de opbrengst wordt binnenkort een dagje-uit gefinancierd: een tochtje met de Pannenkoekboot over de Waal. Dus nog een keer feest! En wat hoort er bij de intocht van de 4-daagse over de Via Gladiola? Een 4-daagsekruisje én gladiolen

natuurlijk, in dit geval persoonlijk overhandigd aan elke loper door onze Burgermeester Bruls. De Burgervader op een bankje langs de route, alle lopers aanmoedigend, en de lopers blij verast met dit bijzondere bezoek.

Voor Francie was er een extra woord van dank! De blijde gezichten van alle aanwezigen zijn mede te danken aan haar initiatief. Maar ook dank aan alle sponsors: familie, (oud) medewerkers en vrijwilligers en buurtgenoten die samen een mooi bedrag hebben gedoneerd.

Tekst : Carla Boves

Foto's : Jos van Gelder





**GFT DAAR
WINNEN
WE MEE!**

Wat valt er te winnen?

Met jouw inzet kunnen we al ons groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) opnieuw gebruiken en winnen we compost en groen gas. Ook in de zomer! Dit kan alleen als we samen geen ander afval bij het gft-afval doen. Heb je bijvoorbeeld afval na een barbecue of picknick? Scheid dit dan ook. Als er bijvoorbeeld glas of plastic in het gft-afval komt, is alle moeite voor niets. Zonde! Jij scheidt jouw gft-afval toch ook?

www.dar.nl/gft Samen met jou gaan we voor de winst!

www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000

Dar®

Wij verzorgen de uitvaart voor iedereen: met en zonder verzekering.

**"UITVAARTWENSEN
BESPREKEN GEEFT RUST,
bij u en bij uw dierbaren."**




Voor meer informatie, ons videoportret en referenties van nabestaanden, zie www.jurgentheunissenuitvaartzorg.nl

Regio's

Nijmegen

024 - 22 101 22

Arnhem

026 - 84 83 148

's-Hertogenbosch

073 - 22 100 82

Wageningen

0317 - 703 017

24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend

NACHT VAN DE OMMETJES

Drie keer is scheepsrecht! Toch...?!

We blijven het doen. Tot twee keer toe is de Nacht van de Ommetjes in Nijmegen niet doorgegaan vanwege de maatregelen rond COVID. De 'illegale' en gezellige avondwandeling van afgelopen zaterdag 29 mei in Grootstal tellen we even niet mee. Op **zaterdag 2 oktober 2021** tuigen we het Ommetje weer op. Dit keer willen we in Grootstal en Hatertse Hei gaan voor een feestje om te vieren dat we ons door COVID heen blijven slaan. We gaan voor muziek, ontmoeting en goede verhalen en een hapje tussendoor. In het LandbouwLab van landgoed Grootstal (vanwege COVID met een maximum van 40 deelnemers).

Als thema schoot ons de titel van 'de **nijvere wijk**' te binnen. We zijn benieuwd naar mensen die een activiteit doen in de wijk of er een bedrijfje hebben en waarvan het leuk en interessant zou zijn dat buurtbewoners daar kennis mee maken. We denken aan een soort speurtocht op weg naar het landgoed Grootstal.

Bij deze roepen we buurtbewoners op om ons suggesties voor de 'speurtocht' op te sturen en we roepen ondernemende buurtbewoners op om te laten weten of en op welke wijze ze aan deze 'speurtocht' mee zouden willen doen. Suggesties en ideeën kunnen gestuurd worden naar info@werkendeverhalen.nl. Doe dat s.v.p. voor het eind van augustus! We zijn benieuwd.

Houd posters en flyers in de gaten om je voor het Ommetje op te kunnen geven op www.denachtvandeommetjes.nl. Want, tja...drie keer....

Boekentorentje van Agnes Kunst

Vanmiddag zaterdag 25-7 liep ik met mijn kinderen door de Einsteinstraat, langs nummer 70. Hier stond een mooie boekentoren in de voortuin. Deze stond er pas net want wij kenden hem nog niet, en wij lopen/ fietsen/rijden regelmatig door deze straat.

Op de zijkant van de toren zat een briefje: "Neem mee! Uit mijn boekentorentje. Geen boeken in leggen! Agnes".

Ik stond samen met mijn kinderen te kijken naar de boeken in het kastje, toen mevrouw Agnes zelf naar buiten kwam: een vriendelijke dame van naar schatting 80+, met haar rollator. Ze had ons gezien vanachter de vitrage binnen en wilde graag vertellen over het torentje. Trots vertelde ze dat haar kinderen het kastje gemaakt hadden en dat zij er graag de honderden boeken die ze nog thuis had staan op deze manier wil weggeven aan buurtgenoten.

Het is dus geen bibliotheek waar iets in terug moet, mensen mogen het gewoon meenemen!

Ze was enorm blij en enthousiast dat mijn kinderen graag wat boeken wilden hebben zodat ze deze konden lezen in de vakantie. Ze leefde helemaal op door ons bezoekje en heeft heerlijk staan kletsen met de kinderen.

Ze zou graag willen dat er

meer bekendheid komt omtrent haar boekentorentje en wilde al foldertjes laten maken door haar kinderen zodat ze die in de Schakel kon neerleggen.

Van onze gastschrijfster Malou Michiels - Houtman

Column

Even stilstaan

Ondanks en dankzij Corona

Dit keer is de meloen aan de beurt!

Heerlijk bij warm weer. Maar de meloen heeft veel meer te bieden. Als je worstelt met gezondheidsproblemen kan het eten van meloen uitkomst bieden. Alle soorten meloen zijn enorme gezondheidsoppeppers.

Ze zijn te vergelijken met moedermelk, maar dan een stap verder, omdat meloen is voor verteerd. Dat wil zeggen dat het vruchtvlies zo goed opneembaar is, dat ons spijsverteringsstelsel het nauwelijks hoeft te verwerken als het ons lichaam binnenkomt.

Meloen verdunt het bloed en verkleint de kans op een hartaanval. Het water in meloen is vrijwel identiek aan ons bloed.

Het is ongelooflijk wat het eten van meloen voor je lichaam kan doen. Daarom een heerlijk recept voor 2 personen.

Watermeloen met munt:

1100 g watermeloen in blokjes
Limoensap van 2 limoenen
10 g fijngesneden muntblaadjes

Doe de watermeloen in een kom. Besprenkel rijkelijk met limoensap. Bestrooi met fijngesneden muntblaadjes en serveer.

Een heerlijk recept voor een heerlijke zomer!

Marianne

© Niets uit dit artikel mag worden vervoelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Bart Janssen deelt herinneringen

Wijkagent Toon de Leeuw



Toon de Leeuw

In de vorige Heistal schreef ik over de politiepost op de Heiweg hoek St. Annastraat. Ditmaal ga ik in op het leven van de laatste wijkagent Toon de Leeuw. Bij zijn dood in 2004 werd hij in De Gelderlander een "Streng wijkagent met een groot hart" genoemd. En dat was de spijker op de kop.

Toon de Leeuw werd op 23-07-1919 in Gellicum (Gem. Deil) geboren. Hij was 4 jaar, toen zijn vader Bastiaan overleed. Na enige tijd hertrouwde zijn moeder met weduwnaar Jan de Leeuw, de broer van zijn vader, die in Hees bij Nijmegen een boerderij bezat en Toon, zijn moeder en zijn zusje verhuisden naar het gezin van Jan de Leeuw, waar zijn zusje vrij kort na de verhuizing, pas negen jaar oud, overleed.

Na de lagere school moest Toon thuis blijven om te helpen. Zo ging dat in die tijd. Er was werk genoeg. Niet alleen op de boerderij en de tuinderij maar ook bij het tuinonderhoud van het klooster in Hees en het kasteeltje van de baron in Neerbosch. Bovendien bezat Jan de Leeuw grond in Hatert en Ooij waar zijn vee graasde en waar ook gewerkt moest worden.

Mobilisatie, oorlog en verzet

Toen in 1938 de mobilisatie werd afgekondigd, moest Toon in dienst. Hij voelde het als een grote bevrijding om de boerderij

vaarwel te zeggen.

Hij werd ingedeeld bij de grensbewaking, maar heeft ook met de vaak gedecoreerde Kaptein Boers gevochten bij het Maas-Waalkanaal en op de Grebbeberg, waar hij de capitulatie meemaakte en krijgsgevangen werd gemaakt. Toen hij na enkele weken in Luckenwalde bij Berlijn, sterk vermagerd, weer naar huis mocht, had hij al besloten niet meer op de boerderij te gaan werken. Samen met een groot aantal teruggekomen militairen meldde hij zich aan bij de Marechaussee en werd in Brunssum geplaatst. In Nieuwenhagen maakte hij mee, dat zijn Nijmeegse collega P.H. v.d. Scheer bij een schietincident met de Weerbaarheidsafdeling (W.A.) van de NSB werd doodgeschoten (zie "Het verdriet van Nijmegen" pag. 1081).



Mobilisatie: midden onder Toon de Leeuw
Achter hem: Wim van Benthem, voetballer N.E.C.

In 1943 werd hij, na een korte periode in Velp bij Grave, naar Cuijk overgeplaatst, waar de opperwachtmeester Verkoelen zijn collega werd. Deze Verkoelen wist Toon meteen te winnen voor de verzetsactiviteiten binnen het korps, dat in de loop van de oorlog naar Duits model was omgevormd. In mei 1944 werd Verkoelen als verdacht persoon door de Duitsers opgepakt. Hij zou de oorlog niet overleven. Hij kwam terecht in de twee concentratiekampen Sachsenhausen en Bergen Belsen, waar hij in het voorjaar van 1945 overleed.

Het was voor Toon geen reden om met zijn verzetswerk te stoppen. Op 11-07-1944 was hij met 6 andere verzetsmannen betrokken bij een zorgvuldig geplande overval op het Cuijkse Gemeentehuis, waar zij een grote voorraad bonkaarten en ander distributiemateriaal voor onderduikers konden bemachtigen. De riskante overval verliep vlekkeloos en er vielen geen doden of gewonden. Mevrouw Verkoelen had echter opgevangen, dat de Duitsers Toon in het vizier hielden en ze adviseerde hem onder te duiken. Na enkele minder veilige adressen kwam hij uiteindelijk op de boerderij "Op den Drul" van de familie Bardoel terecht. Daar heeft hij het einde van de oorlog afgewacht. Na de oorlog ontving hij voor al zijn verzetswerk het verzetshedenkingskruis.

Onderzoek naar zedenschandaal

In 1946 trouwde hij met Ans Hubers, typiste op het Nijmeegse politiebureau. In Cuijk werden hun vier kinderen Josée, Bas, Gérard en Hans geboren.



Ans en Toon de Leeuw-Hubers met hun kinderen Hans, Gérard, Bas en Josée

Voor het gezin waren vakanties heel belangrijk, maar Toon realiseerde zich dat veel mensen uit zijn omgeving geen mogelijkheden voor vakanties of andere ontspannende bezigheden hadden en hij werd actief in het verenigingsleven in Cuijk. Voor de buurtvereniging en vooral voor de jeugd begon hij allerlei activiteiten en sportevenementen te organiseren. Hierdoor hoopte hij, dat de jeugd zich niet zou vervelen en kattenkwaad zou gaan uithalen. Het lukte en ze droegen hem op handen.

Begin jaren vijftig stuitte hij op een groot zedenschandaal, waar zo'n 150 volwassenen en jongeren uit Cuijk bij betrokken waren. Hij heeft dat tot op de bodem uitgezocht. Bij het typen van de vele processen-verbaal kon hij gelukkig een beroep doen op de typeervaring van zijn vrouw Ans. Na

de veroordeling van een aantal mannen, waaronder verschillende bekenden van Toon, vond men het van hogerhand beter dat de politiemensen, die betrokken waren geweest bij het onderzoek, een andere standplaats kregen en Toon verhuisde tegen zijn zin met zijn vrouw en kinderen naar Megen.

Zijn mooiste jaren in Nijmegen

Direct na aankomst stuurde hij al een sollicitatiebrief naar het politiekorps in Nijmegen, waar



zijn schoonvader Grad Hubers en zijn zwager Wierd Wierdsma werkten. Mr. Frans Prick (later Perrick), korpsleider en oud-verzetsman, herinnerde zich Toon de Leeuw als de Cuijkse verzetsman, die vuistwapens aan het verzet in Nijmegen had geleverd. Hij werd direct aangenomen. Het gezin verhuisde naar de Hazenkampseweg.

Op de afdeling Recherche miste hij de vrijheid, die hij in Cuijk gewend was en ook had hij de indruk, dat enkele collega's hem als "het veldwachtertje uit de provincie" zagen.

In 1956, toen het korps op zoek ging naar een wijkagent voor de wijk Hatertse Hei, kwam dat als een geschenk uit de hemel. Hij solliciteerde en kreeg de baan én

de prachtige woning op de hoek van de St. Annastraat en de Heiweg met een enorme tuin met ruimte voor een grote moestuin en een kippen-, konijnen en een hondenhok, want voorwaarde was dat een wijkagent over een politiehond moest beschikken. Het "Lighallenbos", dat in de tuin door een hek bereikbaar was, maar nog niet voor buurtbewoners was opengesteld, werd door zijn kinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes als een verlengstuk van de tuin gezien. Een waar Eldorado.

Jonge egeltjes in het Lighallenbos. Josée (links) en Gérard (rechts) kijken met 3 zusters en een groot aantal buurtvriendjes toe

De nieuwe baan was Toon de Leeuw op het lijf geschreven en hij stond aan de vooravond van de mooiste tijd van zijn leven. Volgende keer meer daarover.

Bart Janssen

(reageren: bartaltnjanssen@planet.nl)

Met dank aan Josée Temmink-de Leeuw

WE MOGEN (EN GAAN) WEER

Het kan verkeren.

Toen we als redactie bij elkaar kwamen, gingen er net een heleboel lichten op groen wat betreft de maatregelen rond COVID. In een hoopvolle stemming hebben we bovenstaande titel bedacht en geïnventariseerd 'wat er allemaal weer zou mogen'. In nog geen twee weken tijd zijn we een stuk beduchter geworden. We hebben weer aan den lijve mogen ondervinden dat COVID een blijvertje is. De cijfers van de besmettingen vliegen weer omhoog, ook al wordt er druk op los gevaccineerd. De Delta-variant is een besmettelijk(er) duveltje en raakt iedereen ongeacht leeftijd en achtergrond.

Van de andere kant weet ieder beter wat je te wachten staat en wat gedaan moet worden: nog steeds afstand, in sommige gevallen weer het mondkapje op, geen (of minder?) vakantie in het buitenland. En we weten dat je om COVID niet per sé dingen hoeft te laten, als je maar je verstand gebruikt.

In de aanloop naar de versoepelingen zijn er al wat activiteiten ondernomen in onze wijken. Daar geven we eerst wat impressies van.

Daarnaast zijn er in en rond onze buurten ook de komende tijd allerlei dingen te doen. We willen wat dat betreft een tipje van de sluier oplichten, ook al kan het weekblad van De Brug er ook wat van.

Tot slot, bij deze een welgemeende oproep om in de gaten te houden wat er zoal te doen is in en rond onze wijken Grootstal en Hatertse Hei. En reageer/doe mee! Laat de kansen om elkaar te ontmoeten niet te gemakkelijk voorbij gaan.

En eh.... tip ons als er iets leuks/moois/uitdagends voorbijkomt: redactie@deheistal.nl. Is het op de korte termijn dan komt het op de website (www.deheistal.nl). Past het in het schema van uitkomen van de Heistal dan vindt u het in dit blad.

Zaterdag 29 mei: Ommetje wordt avondwandeling op afstand

Na uitstel vorig jaar zorgde ook dit jaar de 'derde' coronagolf opnieuw voor uitstel van het 'Ommetje Grootstal/Hatertse Hei'. De stedelijke organisatie durfde zo'n programma van wijkontmoetingen door heel Nijmegen niet aan tijdens een periode van stijgende besmettingscijfers. De organisatie in Grootstal/Hatertse Hei was al volop bezig met de voorbereidingen en bedacht daarop een "coronaproof" alternatief: een avondwandeling op 1.5 meter afstand.

En zo verzamelde zich een twaalf-tal wijkbewoners op zaterdag 29 mei in onze wijktuin 'De groene Schakel', waar de koffie en cake uitnodigend klaar stonden. Ook de zon liet zich van haar beste kant zien. Na de koffie liepen we in optocht naar de binnentuin van de Ring waar we verrast werden door muziek (Niek Edeling), dans (Monique Appels) en verhalen (Fred uit het Broek en Jack Stoop). Hierna gingen we op stap met onze wijkgids Bart Jansen die van ongeveer elke huis in de wijk wel een interessant verhaal wist te vertellen. Gewapend met een map vol foto's en verhalen liet hij ons meebeleven hoe het er vroeger in onze wijk aan toe ging. Zo werd voor mij eindelijk het raadsel opgelost van de ontbrekende huisnummers op de Sint Jacobslaan.



Foto: Jos van Gelder

In het verleden blijken op sommige plekken huizen afgebroken te zijn om toegang te geven tot de nieuwgebouwde huizenrijen daarachter.

Via de Heiweg ging de route verder, waarbij we onderweg nog even een jarige toezongen (de schoonzus van onze gids). Bij het lighallenbosje aangekomen verzamelden we ons in een grote kring zittend op boomstammen. Bart vertelde hier over de geschiedenis van dit bosje en de aanpalende veldwachterswoning; verhalen die u in vorige Heistallen nog eens rustig terug kunt lezen.

Tot slot van de wandeling luisterden we in de schemering naar een spannend verhaal over hoe het toeval een arme sloeber hielp om als waarzegger grote schatten te verzamelen.

En zo ging een ieder weer huiswaarts, nagenietend van deze gezellige ontmoeting op afstand die veel belofde voor het echte ommetje wat hopelijk in oktober dan toch echt doorgang zal vinden.

Rond 20 juni: Midzomerdag en -nacht

Zaterdag 26 juni in zelfoogsttuin van 'het heerlijke land' op landgoed Grootstal.

Soms gaat het niet alleen om het versterken van de inwendige mens. Ook al schreeuwden de aardbeien dat ze nodig geoogst moesten worden. Gevolg van het feit wanneer de warmte toeslaat na de relatief koude start in deze lente.

Maar de geest wil ook wat. Daarom waren er die zaterdag middels twee toerbeurten 'vurige verhalen' van de hand, of moet ik zeggen: van de mond van een rasverteller, kon het labyrint

'gelopen' worden (aan de hand vaneen vraag die je bezighoudt) en konden zorgen en remmende overtuigingen overgegeven worden aan een speciaal daarvoor gestookt vuur.



Foto: Fred uit het Broek

Zaterdag 2 juli

Picknick in het Goffertpark. De Vertelkring 'het Vijfde Seizoen' uit Nijmegen zet de eigen traditie om het seizoen af te sluiten met een gezamenlijke maaltijd weer voort. Dit keer op gepaste afstand en alle lekkers zo op- en uitgesteld dat er 'veilig' van gepakt kan worden.

Een genoeglijke bijeenkomst waarin het nuttige(n) afgewisseld wordt met verhalen. Al wordt het die middag wel een beetje lastig omdat de mensen van Doornroosje, dat momenteel het openluchttheater beheert, aan het soundchecken waren in dat theater. Een (luidruchtig) voorproefje van activiteiten voor de week van de Vierdaagse.



Foto: Tom Roelng

Juni

Weer gezellig aanschuiven bij Van Tuin Tot Bord!

Naast het driegangen menu:

vegetarisch met groenten uit de moestuin van 'De Groene Schakel' op de dinsdag, beschikt van Tuin tot Bord ook over een enthousiast team van de Mobiele Buurtkeuken. Dit team organiseert deze zomer samen met buurtbewoners gezellige etentjes in Grootstal/Hatertse Hei. Dat kan zijn op een pleintje of parkje bij jou in de buurt.



Buurttentje bij de speeltuin bij de Daltonstraat/van Peltlaan

Zo was er in juni een gezellig en geslaagd buurttentje bij de Daltonstraat.

Verderop bij de 'tips' nog meer over de Mobiele Buurtkeuken.

TIP

Ook een etentje in/met jouw buurt?

Wil je in september of oktober ook graag bewoners uit jouw eigen buurt aan tafel ontmoeten?

Vind je het leuk om samen met andere bewoners én met ons een buurttentje te organiseren? Neem dan even contact met ons op: info@vantuintotbord.nl

We gaan er dan samen iets moois én lekkers van maken!



In ieder geval wordt op 19 augustus een maaltijd in de binnentuin voor bewoners van wooncomplex de Ring gereserveerd. Bewoners die in de Ring wonen of in de buurt van buurttuin de Hommel, ontvangen een flyer in de brievenbus. Zij kunnen zich voor dit buurttentje aanmelden.

Buurtrestaurant in de zomervakantie

Vanwege de zomervakantie is buurtrestaurant de Schakel van 27 juli tot en met 17 augustus gesloten. **Vanaf 24 augustus** kun je weer wekelijks gezellig aanschuiven. Iedere dinsdag koken buurtbewoners een verrassend menu met zoveel mogelijk verse groenten uit de moestuin. Voor € 7,00 (en € 3,50 voor kinderen tot 12 jaar) eet je al een heerlijke maaltijd. We hebben een aangepaste prijs voor mensen met een kleine beurs. Graag even vooraf reserveren: deschakel@vantuintotbord.nl

TIP

Creatief bezig over Vrede en Vrijheid met Stichting KUS

Vrijwilligersorganisatie Stichting KUS organiseert ontmoetingen tussen mensen en groepen van allerlei achtergronden. In 2021 zijn er gratis workshops rond het thema Vrede en Vrijheid.

Vrede en Vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. Wat maakt Vrede en Vrijheid sterker, wat zijn bedreigingen? Daarbij wordt vooral naar persoonlijke ervaringen gekeken. Hoe ervaren bewoners van het Rijk van Nijmegen vrede en vrijheid in hun eigen omgeving, hun eigen leven? Wanneer voelen zij zich in vrede en vrij? Vanaf eind augustus '21 zijn er gratis workshops fotografie en objecten maken.

De workshops Samen een object maken met Marcel Blom zijn per twee, eerste opbouw en afmaken van het werk. Ze zijn van 19 tot 21 uur.:

Op plek 2: Hortus: 25 augustus en 1 september

Op plek 5: Stadstuin De Groene Schakel 28 september en 5 oktober

De workshops Fotografie van Frans Eppink zijn ook per twee. De eerste keer is buiten met een foto-opdrachten wandeling.

Je krijgt een opdracht mee naar huis. De foto's van de wandeling en thuisopdracht worden de tweede keer, binnen, besproken, inhoudelijk en fototechnisch.

Op plek 3: Hortus : 29 september en 6 oktober (19.30-21.30 uur)

Op plek 4: Natuurtuin Goffert: 13 oktober (19 - 21 uur) en 17 oktober (14 - 16 uur).

Opgeven: stichtingkus@gmail.com, 06-18194393 (kan ook per app).



TIP

Marishuis in Heumen weer geopend!

Het Marishuis in Heumen is de heropening van het nieuwe seizoen '21 begonnen met een bijzondere tentoonstelling. Getoond wordt het werk van Jac Maris uit de crisisjaren.

In 1923 werd de kunstenaar Jac Maris 23 jaar. Hij trouwde, zette een reclamebureau op en dacht goed aan het leven te beginnen. Een jaar later echter werd zijn bu-

reau failliet verklaard, hij kon de huur van zijn huis in de Jacobslaan niet meer betalen en verhuisde toen van Nijmegen naar een omgebouwde boerenschuur in het dorp Heumen. De tijd zat ook tegen: tussen de twee wereldoorlogen was het crisistijd. Hoe kwam de jonge kunstenaar deze uiterst moeilijke jaren door? Op die vraag geeft het Ateliermuseum Jac Maris met deze tentoonstelling een antwoord.

Maris was een noeste werker, die niet bij de pakken neerzat. Hij ging exposeren om zijn werk te kunnen verkopen en werd daarom lid van kunstenaarsverenigingen in Nijmegen, Amsterdam en Maastricht. Als kleinzoon van de beroemde Jacob Maris van de Haagse school had hij zijn naam mee. Hij kreeg opdrachten van de kerk en van particulieren. Hij maakte een kruiswegstatie voor een kruiswegpark dat Titus Brandsma in Dokkum liet aanleggen en hij werkte voor de Nijmeegse kunsthandel Sier Uw Huis op de Berg en Dalseweg en voor kunsthandelaren elders in het land. Het museum geeft een interessant beeld van het leven van een kunstenaar in de jaren tussen de twee wereldoorlogen. De tentoonstelling wordt begeleid door een mooi vormgegeven catalogus (prijs 15,- euro).

Voorlopig is het Ateliermuseum Jac Maris in Heumen alleen geopend op de zondagmiddag. Ateliermuseum Jac Maris, Looistraat 57, Heumen. www.marishuis.nl



Troost, kunststeen, jaren dertig

TIP

Tentoonstelling in de open lucht

Hortus in Brakkenstein:

Natuur in Beeld in Hortus Nijmegen

Nederlandse Kring van Beeldhouwers NKvB

Speciaal ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de Botanische tuin wordt Hortus Nijmegen van 3 juli tot 25 september verrijkt met meer dan 30 bijzondere beelden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. De Beeldhouwkring is actief in binnen-en buitenland (www.nkvb.nl).

De actuele openingstijden van de Theetuin vind je op www.hortusnijmegen.nl



Foto website van de Hortus

To be a loser, or not to be a loser, that is the question...

Met deze verwijzing naar Shakespeare kijk ik terug naar wat er recent in mijn les Engels gebeurde. Op vrijdag bleven twee leerlingen van me na de les nog even in de klas. Ze hadden een vraag. En ze wilden graag dat ik de tijd er voor zou nemen. Het was het zesde uur op vrijdagmiddag. Meestal is het Operatie Desert Storm na de les op dit late tijdstip, en stuiven de leerlingen weg uit de dorre woestijn richting andere vruchtbare oasen. De McDonald's, de kantine, naar huis, wat dan ook. Alles behalve een minuut langer op school blijven dan strikt noodzakelijk. Dat zij bleven, gaf aan dat ze waarschijnlijk toch een belangrijke vraag hadden.

Janne en Lina wilden weten hoe de klassenverdeling volgend jaar eruit zou zien. Beiden zijn vwo-leerlingen in een gemengde tweede klas met havo- en vwo-leerlingen. Daar hebben we het uiteindelijk over gehad en die kwestie leek opgelost. Lina gaf aan dat ze moeite had om na volgend jaar te moeten kiezen tussen Frans en Duits. Frans vond ze makkelijk en ze haalde er hoge cijfers voor. Maar ze kwam nooit in Frankrijk en was dat ook niet van plan. Duits daarentegen vond ze iets moeilijker maar leek haar verstandiger omdat Nederland "veel handel drijft met Duitsland" en "ze vaak gaan wintersporten in Oostenrijk." Oprecht geïnteresseerd vroeg ik haar welk vak ze dan het leukst vond. Lina is een heel intelligente jongedame die het leren makkelijk afaat, die graag wil leren en intrinsiek gemotiveerd is/likt. Ik probeerde haar subtiel richting haar 'hart' te sturen om te kijken wat dat haar zou ingeven. Hahaha, de puber, en daar kwam die - toch nog - om de hoek kijken. Lina zei dat ze beide vakken eigenlijk niets vond. Maar ja, dat ze een keuze moest maken. Heb daar maar van terug!

Lina gaf aan dat ze vwo deed, niet omdat ze het makkelijk of leuk vindt, maar omdat ze geneeskunde wil gaan studeren. "Mooi dat je dat weet en wilt," zei ik bewonderend. We hebben gepraat over de toekomst, verleden en hartelijk gelachen. Uiteindelijk vertelde ik dat ik ook ooit dokter wilde worden. De reactie van haar klasgenootje Janne was vernietigend in de hilariteit, of is het juist hilarisch in de vernietiging...? Janne zei: "Je wilde ooit

dokter worden, en kijk wat dat je nu heeft gebracht, en waar je bent geëindigd." Zij keek me aan, Lina was ook even stil. Heel even. Daarna. Kabaal. Ik schoot vol in de lach, proestte het uit. Gelukkig had ik een mondkapje op want de aerosolen hadden lokaal 2.94 anders compleet in nevelen gehuld. Wat een genadeloze omschrijving van hun beeld van het beroep van leraar...

Janne zei dat ze nooit leraar zou willen worden. Kinderen motiveren die geen zin in de les hebben. Kinderen die constant aan het kletsen zouden zijn. Dat ze zaken drie keer zou moeten uitleggen en dat ze het dan nog niet zouden snappen. Daar was ze veel te ongeduldig voor, zei ze. Ze zou gewoon iets tegen een in haar ogen irritant kind kunnen gooien. Lina deed daar een schepje bovenop. Zij vond dat kinderen het na één keer uitleggen maar allemaal moesten begrijpen. En zo niet, dan moesten ze het maar via internet uitzoeken. Ze vertelde dat ik werd 'bedankt' omdat ze nu met het beeld in haar hoofd zat dat zij waarschijnlijk ook leraar zou worden. Zo zou ze het weekend ingaan. Enorm drama. De wereld leek te vergaan. Ik zei dat juist leerlingen het vak ook leuk maken, vooral ook vanwege hun grappige opmerkingen. "Ja, je hebt ooit gezegd dat je mij een 'vrolijke noot' vindt," zei Janne. In november zei ik dat tegen haar tijdens een online coachgesprek met haar ouders erbij. En toen moest ze zelf nog harder lachen.

Ik hoorde het aan, de litanie over 'den puber' en genoot van het schouwspel. Hoe zij zelf de puber zo neersabelden. Zwart-wit. Niks geen 'fifty shades of grey'. Hoofdschuddend dachten ze aan L. die leraar zou worden. Voor hun eigen gemoedsrust heb ik langzaam de discussie laten wegsterven. Heb ze gevraagd of hun eerdere vraag was beantwoord. En ik bedankte hen voor het feit dat ze mij dus een 'loser' vonden. We moesten met zijn drieën nog harder lachen. Daarna gingen we het weekend vieren. Onbegrijpelijk dat ik leraar was geworden, vonden ze. Wisten zij veel dat het juist hierom was. Dit soort juweeltjes van momenten. Daar kan geen uitleg van Engelse grammatica zoals Past Perfect, Passive Voice of Third Conditional tegenop. Je m'excuse, toch nog even een nerdy stukje taaltheorie - voor de insiders.

Bahtiyar Koçan

Belangrijke telefoonnummers

- Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: bel met Veilig Thuis op 0800-2000
- Alarmnummer: 112
- Apotheek: Zuider Apotheek, (024) 355 03 00
- Bel- en Herstellijn van de gemeente Nijmegen: 14 024
- Brandweer: (024) 329 75 99
- Breng Klantenservice: 0900 266 63 99; Bureau Toezicht: 14 024
- Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 365 76 57
- Dar Klantenservice: ook Grofvuil-service: (024) 371 60 00
- De Lindenberg: (024) 327 39 11
- Dierenambulance: (024) 355 02 22
- Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
- Gemeente Nijmegen: 14 024
- GGD: 088-1447144
- Huisartsenpost Nijmegen en omstreken: 0900 88 80
- Kindertelefoon: 0800 04 32
- Langer Thuis in Nijmegen (voorheen Swon) 088 - 00 171 21
- Lux: 0900 589 46 36
- Mantelzorg Nijmegen 088 - 00 11 333
- Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000
- Meldpunt Kindermishandeling: 0800 - 2000
- Milieupolitie: 14 024
- Politie: 0900 88 44 Marcel Rutten (wijkagent)
- Radboudumc: (024) 361 11 11
- Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
- Slachtofferhulp: (024) 323 33 22, 0900 0101
- Sociaal Wijkteam Zuid: 088 00 11 300
- Stadsschouwburg en Vereniging: (024) 322 11 00
- Sterker sociaal werk 088 - 00 11 333
- STIP Zuid Info en advieslijn: (024) 350 20 00. in Wijkcentrum De Schakel Openingstijden: maandag 9.30-12.30, dinsdag 13.30 tot 16.30 en vrijdag 9.30 tot 12.30.
- Talis: 06-50 69 60 54
- VPTZ: (024) 3789090 / 06-132110731
- Wijkcentrum De Schakel: (024) 356 65 20
- Zelfmoordpreventie: 113
- ZZG-zorggroep: (024) 366 57 77

Parochie Heilige Drie-eenheid

Parochiecentrum, Hatertseweg 111
6533 AD Nijmegen, 024-3553630
ma.t/m vrij. van 09:00 - 12:30 uur
Email: parochiecentrum@h3eenheid.nl
www.parochie-heiligedrie-eenheid.nl
In dringende gevallen 06-12723921

J. Grubben, pastoor
j.grubben@h3eenheid.nl
E.Y. Awaysu, kapelaan
Eugene.yayra@h3eenheid.nl
P. Menting, diaken
p.menting@h3eenheid.nl
H. Welling, diaken
h.welling@h3eenheid.nl

Door de algehele lockdown zijn er vanaf december 2020 geen vieringen. Onder normale omstandigheden zijn de vieringen als volgt:

Diensten in het weekend:

Zaterdag 17:00 uur Cenakelkerk
Zaterdag 17:30 uur Kruispuntkerk
Zaterdag 19:00 uur Antonius Abtkerk, Malden
Zondag 10:00 uur Groenestraatkerk
Zondag 10:30 uur O.L.V van het Heilig Hartkerk Berg en Dal
Zondag 11:00 uur Cenakelkerk
Zondag 11:30 uur Lourdeskerk

Diensten doordeweeks:

Maandag 09:00 uur Groenestraatkerk
Dinsdag 09:00 uur Kruispuntkerk
Woensdag 09:00 uur Antonius Abtkerk Malden
Donderdag 09:00 uur O.L.V. van het Heilig Hartkerk Berg en Dal
Vrijdag 09:00 uur Groenestraatkerk

Protestante Gemeente

Sectie Stad - Maranathakerk
tel. 024 355 45 20
www.maranathakerk-nijmegen.nl

Kerk: Steenbokstraat 86, Nijmegen

Kerkdienst: zondag 9.30 uur.

Koster: Willem van Tilburg
tel: 024 3554520,
e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

ds. Henk Gols, tel: 06-51999262

e-mail: hengkols@planet.nl

ds. Paul Oosterhoff, tel: 06-22994450 e-mail: oosterhoff@kerkinactie-nijmegen.nl

ds. Rainer Wahl (interim predikant)

tel: 06-27222693

e-mail: rama.wahl@gmail.com

werkdagen: woensdag en donderdag

Kerkelijk werker Marije

Klijnsma, tel: 06-19047440, e-mail: m.klijnsma@pkn.nl, werkdagen: maandag en woensdag

Diensten:

Na de diensten is er gelegenheid tot koffiedrinken. U bent van harte welkom!

Pinkstergemeente Jozua

Erediensten : Zondag 10:00
Zaal : kerkgebouw aan de Zijpendaalstraat 5A, 6535 PS Nijmegen
Info : Nick Selders, 0485 540891

Tevens crèche en kindernevendiensten t/m 12 jaar

Website : www.pgjozua.nl



in wijkcentrum De Schakel

Info tafelverhuur

tel 024-3567671

Vergroot je wereld met de bieb!

Houd je van verhalen?



Dan ben je bij de Bibliotheek Gelderland Zuid aan het goede adres! In onze 27 vestigingen is een uitgebreide collectie **boeken, tijdschriften, kranten, dvd's en cd's** te vinden. Niet gevonden wat je zocht? Als bibliotheeklid kun je alle materialen uit onze collectie **gratis reserveren**. Dat zijn in totaal bijna een half miljoen items. Je reserveert het materiaal heel makkelijk via **'Mijn Bibliotheek'** op onze website of de **Bibliotheek Wise app**. Je reservering ligt na een paar dagen klaar in een bibliotheek bij jou in de buurt.

Wist je dat kinderen tot 18 jaar **gratis lid** kunnen worden van de bieb?

Kijk ook eens in onze agenda op **www.obgz.nl/agenda** voor een overzicht van onze activiteiten.

Wist je dat...



... je 24/7 toegang hebt tot **e-books en luisterboeken** in de online Bibliotheek-app?

Kies uit duizenden e-books en ruim 5.000 luisterboeken. Waar je wilt, wanneer je maar wilt. Kijk op **www.obgz.nl/onlinebibliotheek** voor meer informatie.



... je als lid niet alleen **korting** krijgt op onze activiteiten en cursussen, maar ook op **film, theater of een dagje uit?**

Je lenerspas geeft je toegang tot onze enorme collectie boeken, tijdschriften, kranten en dvd's... Maar wist je dat je lenerspas nog veel meer voordelen biedt? In de hele provincie vind je aanbiedingen! Kijk voor de deelnemende partners en activiteiten op **www.obgz.nl/vmjb**.

... je overal je favoriete tijdschriften kunt lezen met de **TijdschriftenBieb?**

Lees je graag een tijdschrift? Zet dan de TijdschriftenBieb-app op je telefoon of tablet. Zo heb je altijd de nieuwste edities bij de hand van titels zoals de Story, Flair en Vrij Nederland. Helemaal gratis voor bibliotheekleden!

www.obgz.nl/tijdschriftenbieb.



... je een **Digi Toolkit** kunt lenen vol games, robots en méér?

De Digi Toolkit is een doos met super leuke digitale spelmaterialen om thuis mee te experimenteren.

Er zijn negen Digi Toolkits voor verschillende leeftijden.

Ga thuis lekker aan de slag met robots programmeren, animatie-filmpjes maken of games bouwen! Kijk op **www.obgz.nl/digitoolkit**.



Kijk voor het laatste nieuws over het programma van de Bibliotheek Gelderland Zuid op **www.obgz.nl**

Bibliotheek Hatert • Couwenbergstraat 20 | Bibliotheek Muntweg • Muntweg 207 | Nijmegen

De Zuider Apotheek maakt het u gemakkelijk. Lees alles over de **MedGemak** app. Eenvoudig en snel herhaalrecepten aanvragen wanneer het u uitkomt.

Ga hiervoor naar de website en download de app.

www.mijngezondheid.net

Heeft u nog vragen? Bel uw apotheek of mail naar herhaalrecepten@zuiderapotheek.nl



Zuider Apotheek Nijmegen
St. Jacobslaan 339
6533 VD Nijmegen
T 024 - 3550300

Zuider Apotheek Hazenkamp
Vossenlaan 90
6531 SP Nijmegen
T 024 - 3592535

Zuider Apotheek Malvert
Malvert 5133
6538 DG Nijmegen
T 024 - 3443738

Zuider Apotheek Brakkenstein
Heyendaalseweg 288
6525 SM Nijmegen
T 024 - 2082288



Gratis haal- en brengservice
Gratis leenfiets bij uw reparatie
Groot assortiment aan kinder-, elektrische- en stadsfietsen

Leverancier van onder andere:



Batavus



Cortina



Gazelle



Union



Vogue



Victoria



Loekie



Alpina

Evers Janssen Tweewielers
Kanunnik Pelsstraat 70
6525VZ NIJMEGEN
Tel.: 024-3552015

website: www.ejtn.nl
e-mail: info@ejtn.nl